

# Zondagsbrief

5<sup>e</sup> jaargang, nummer 47

Zondag 21 april 2024

Kleur van de zondag: wit



---

## Mededelingen

---

### Kerkdienst 21 april

We leven in de Paastijd, dus we zingen deze weken nog allerlei paasliederen. Zondag 21 april is de zondag van herderschap en leiderschap. Wanneer ben je nu een goede herder in navolging van De Goede Herder?

We volgen met de Kindernevendienst Bijbelbasics: David, de herdersjongen, die door Samuel, de profeet, wordt gezalfd tot koning van Israël. Niemand had gedacht dat deze jongen, zo jong en onervaren nog, het zou worden.

Het blijkt dat God met andere ogen kijkt dan wij. God kijkt naar de binnenkant. Hij heeft andere criteria wat betreft leiderschap.

We lezen daarnaast uit het boek Ezechiël over slechte leiders in Israël. Wat doen deze herders fout in Gods ogen?

En de vraag is, wat leert dit ons over de leiders van onze tijd? Met welke ogen kijken wij?

*Ds. Coby de Haan*

### Middengeneratie ZuidWest

Het was een mooie eerste start: 9 april, de eerste bijeenkomst van de groep Middengeneratie ZuidWest.

Na de kennismaking, niet iedereen kende elkaar 😊, was er een queeste in de kerk. Het was een uitdaging om in kleine groepjes de juiste plek te vinden en te kijken naar jezelf: Wat zijn mijn idealen, hoe kijk ik in de spiegel naar mijzelf, hoe staat het met mijn bron, mijn inspiratie?

Alle deelnemers hebben de bordjes gevonden met de roep(ing) van ZuidWest: Groene kerk en Kerk met Stip. Beiden hangen op de klokkentoren (voor degene die dit niet weet!) Ook dit onderdeel van de queeste, in het donker, was voor de meesten echt een ontdekking 😊

Daarna volgde een behoeftepelling: Wat willen we graag met elkaar doen? Het bleek dat naast het verlangen naar verbinding (leuke en gezellige dingen ondernemen zoals samen eten), is er vooral behoefte aan verdiepende gesprekken over allerlei thema's van geloof en leven. We gaan er verder mee aan de slag en we hopen dat nog meer mensen gaan aanhaken.

Op deze manier willen we een netwerk Middengeneratie Zuidwest gaan vormen, die zich in geloof met elkaar verbindt.

De volgende bijeenkomst is 15 mei.

*Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan*

## **Bloemengroet**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Riekie Bosch.

## **Aandacht voor elkaar**

Menno Vinke verblijft op dit moment in Charim. Hij is daar om te herstellen van wat achteraf hartfalen bleek te zijn. Een hele schrik, maar Menno en Willy zijn dankbaar dat dit op tijd ontdekt is. Sterkte toegewenst.

## **Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag**



Dit jaar vormt Bevrijdingsdag de opmaat naar 80 jaar gedenken en vieren van vrijheid in Nederland. En laat dit nu net op zondag vallen! Een prachtige kans om samen de vrijheid te vieren.

Dat doen we in de vorm van een feestelijke dienst met aansluitend een heuse vrijheidsmaaltijd.

Deze maaltijden worden door het hele

land gehouden en je hebt eigenlijk alleen een locatie, gasten en helpende handen nodig.

Als ZuidWest haken wij aan met een vrijheidsbrunch om 10.45 uur.

Daarvoor neemt iedereen (zo mogelijk) wat te eten mee, om met elkaar te delen.

Aan tafel is er ruimte voor gesprek over wat vrijheid voor u/jou betekent. Wil jij/u actief meehelpen? Heel graag, aanmelden mag bij mij (Loeki: 06-36086289).

## **Patatje met de dominees**

Heb jij of u een (klein)kind in groep 6, 7 of 8 dat zich betrokken voelt bij ZuidWest? Zet dan de volgende data alvast in de agenda: donderdag 16 & 23 mei, van 17.30 tot 19 uur. Want dan is er 'patatje met de dominees'.

Dit is een vorm van geloofsleren, waarin we dit keer op twee avonden van alles zullen ontdekken rond het thema 'Avondmaal'.

Op zondag 26 mei gaan we ook samen met alle generaties Avondmaal vieren tijdens de kerkdienst.

Maar we starten eerst in navolging van Jezus, die graag at met anderen, met een maaltijd. Voor ons geen brood en vis, maar een patatje met. In het najaar hopen wij hier, maar dan rond een ander thema, een vervolg aan te geven.

Nu kunnen wij dit als predikantenteam prachtig bedenken, maar we kunnen niet zonder jullie als (groot)ouders. Het geloof doorgeven en geloofsopvoeding doen we met elkaar. Kunnen we op jullie rekenen?

*Ds. Coby & ds. Loeki*

## **Geslaagd!**

Afgelopen zaterdag is onze organist Ytsen Wielstra geslaagd voor het laatste onderdeel van het examen van de opleiding Kerkmuziek III.

Een gedegen opleiding van enkele jaren, zowel praktisch als theoretisch. Ytsen heeft de richting organist gedaan, met orgelbouw en orgelspel. Hij mag zich nu bevoegd organist noemen. We feliciteren Ytsen daar van harte mee!

We zijn blij voor hem dat het er nu op zit. Op verzoek van de wijkkerkenraad heeft de bloemengroep een symbolisch bloemstuk voor Ytsen gemaakt: een prachtige schikking van tulpen met bamboestokken als orgelpijpen, in een glazen pot gevuld met muziekpapier. In de PGMV-app is daar een foto van te bewonderen. Ytsen kreeg daarbij een cadeaubon en een welverdiend applaus van de aanwezige gemeenteleden.

## **Bevestiging Alette van de Lagemaat**

Volgende week zondag, 28 april, zal Alette van de Lagemaat als kerkelijk werker bevestigd worden. Op 1 mei zal zij beginnen met haar werk in onze wijkgemeente. In de maand mei zal ds. Aafke Rijken haar werkzaamheden aan Alette overdragen, waarna zij per 1 juni stopt.

Over haar afscheid volgt later meer informatie. We wensen Aafke een goede afronding en Alette een goede start toe!

*Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba*

## **Bericht van de boekentafel**

Er is een aantal nieuwe boeken op de tafel gekomen, waarvan wij denken dat ze voor U interessant kunnen zijn. Ik zal er een paar noemen:

### **- Alain Verhey – De zin van ziekte.**

Allemaal krijgen we met ziekte te maken. De vraag is hoe we er mee om gaan. In dit boek worden aan de hand van Bijbelverhalen en hedendaagse schrijvers belangrijke vragen gesteld en inzichten geboden over onze ervaringen met ziekte.

### **-Coen Verbraak – Nooit meer dezelfde.**

In boekvorm uitgegeven interviews met mensen die iets ingrijpends in hun leven meemaakten en daarmee verder moesten.

### **-Corien van Zweden – Het geloof van mijn vader.**

Over God en de oorlog in drie generaties. Van Zwedens vader bleef zijn hele leven worstelen met de kwestie hoe het kwaad van WO II zich verhiel tot een God die almachtig en algoed was. Terwijl het godsgeloof van haar grootvader alleen maar sterker werd.

*Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelesang*

## Samen Eten in het Trefpunt.



Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner.

Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks.

Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep.

Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden

Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft.

Vrijdag 26 april 2024 aanvang 18.00 u. Welkom vanaf 17.30 Ingang Dennenlaan

Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 23 april 2024

Kosten 5 euro p.p.

Email adres [zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl)

Of bellen naar Tonny van Woerkom- Beumer tel nr. 0318-521391

### **Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau**

In de komende 2 weken zijn de openingstijden van het kerkelijk bureau als volgt:

woensdag 17 en donderdag 18 april

woensdag 24 en vrijdag 26 april van 9.00 tot 12.00 uur.

U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken / mailen.

0318-595203

[kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl)

### **Kijkcijfers zondag 14 april 2024**

Direct: 107 Opname: 94

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

[www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl).

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de*

***Digitale nieuwsbrief.***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

[zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl).



**Protestantse Gemeente  
Veenendaal**