

De Joodse schilder Marc Chagall(1887- 1985) heeft het gewaagd het lijden van Jezus Christus te verbeelden.

Opvallend: de lendendoek van Jezus is Zijn gebedskleed. Jezus heeft geen doornenkroon, maar een gebedskoker op zijn hoofd met bijbehorende riemen om zijn linkerarm. In die koker is het sjema: Hoor Israël, de Heer is een

Te midden van een wereld in nood: oorlog, vluchtende mensen, giga branden, de heemwijzing naar de Bron van leven : het Woord van God.

Een engel licht bij met een kaars en blaast op de sjofar.

Jezus Christus, Jood, is de lijdende mens nabij.

Zo wil God verstaan zijn.



Ds. Aafke Rijken