

Bemoediging 28 mei



Ik heb ze niet geteld.
Het was wel mijn plan,
maar in strandde al snel.
De echo was vaak trager
dan de voeten die mij raakte.



DE OPEN HOF



Het ritme van de stappen
is de muziek die mij voed.
Ik leef van het ruizen,
het schuiven, het tikken.
Lichtvoetig of zwaarmoedig
dat is mij om het even.
Ik draag en vang op
laat hoger stijgen dan gedacht.
Geef je een kriebel in je buik
als je nog even omkijkt.
Dat trotse gevoel:
ik heb het gehaald.
Daarna lig ik stil te wachten
het zonlicht streelt mijn trede
en ik tel de rimpels en deukjes.
Probeer in de echo
nog iets van jou te vinden.
Maar ik weet het zeker,
je komt terug.

Dorine Keizer