

Gedragen door de Geest





DE OPEN HOF



Dit schilderij van de Oezbeekse schilder Anwar Abdoullaev (1952) roept bij mij de volgende gedachten op.

Ik zie een liefdevol gebaar van dragende armen om een mensje, een sterke schouder om op te rusten , een beweging voorwaarts. In een situatie van water, dat een blokkade kan zijn, waarin je uit kunt glijden, waarin je niet thuishoort. Het voelt niet als je “ normale wereld” . Hoe leef je als mens in een ab-normale wereld?

Er staan bemoedigende woorden in Romeinen 8 : U laat u leiden door de Geest.....(vers 9). De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten (vers 26).

Dan komt bij mij dit schilderij naar voren:

op de schouders van de Geest leven wij voorwaarts.

Ook in bizarre, niet normale tijden.

Als we de blik richten op de stip aan de horizon is er beweging.

Geef daar maar niet teveel woorden aan.

Laat toe dat je gedragen wordt door de Geest in de kracht van Gods liefde.

Ds. Aafke Rijken