



DE OPEN HOF



KEN JE MIJ?

De zomer is voorbij, werk en kerk starten weer, 20 september is de startzondag in wijkgemeente ZuidWest. We hebben als thema gekozen: Ken je mij?

De vraag is namelijk hoe goed ken ik de ander? In hoeverre sta ik open voor wie hij of zij echt is? Of is mijn oordeel al bij voorbaat geveld?

In de kerk is het fundamenteel dat we als gemeenschap met hart en ziel met elkaar zijn verbonden. Alleen zo kunnen we het geloof uitdragen. Nu gemeenschap begint met de ander WILLEN kennen. Dat wil zeggen echte belangstelling hebben voor de ander. Nieuwsgierig zijn naar wat er aan de ander anders is dan ik. Leren luisteren, en oog hebben voor wat een ander nodig heeft

Dat betekent dus, die ander, hoe vreemd hij of zij ook is, aanvaarden. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar juist als christen een bijbelse opdracht. De apostel Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de christenen in de toenmalige multiculturele wereldstad Rome: "Aanvaard elkaar, tot eer van God, zoals Christus ons heeft aanvaardt."(Romeinen 15: 7)

Daar is veel werk aan de winkel. Hier in de kerk, en in de huidige samenleving.

Hieronder staat een filmpje "Kikker en de vreemdeling". Het is materiaal van de Vredesweek 2020, dat als thema heeft: Vrede verbindt verschil.

Dit filmpje is gemaakt voor jonge kinderen, maar er zit zeker ook een les voor als je ouder bent. Tip: kijk er met je kind of kleinkind naar:

https://youtu.be/F_AC0q0CpFo

Veel plezier met het kijken!

Ds. Coby de Haan