

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 49

Zondag 16 mei 2021

7e zondag van Pasen “Wezenzondag”



Mededelingen

Kleur van de zondag : Wit

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam *Exaudi* (“Hoor!”) draagt – een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Truus van Manen.

Aandacht voor elkaar

Mevrouw Truus van Lienden heeft deze week opnieuw een heupoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Ede. Zij gaat daarna voor revalidatie naar de Engelenburg.

Mevrouw Robbertsen-Versteeg, is de afgelopen week aan haar hart geopereerd in het ziekenhuis in Nieuwegein. Zij zal de komende week voor verder herstel overgebracht worden naar het ziekenhuis in Ede.

Meneer B. Vries, is na een ziekenhuisopname, voor revalidatie nu op de afdeling Charim in de Engelenburg.

We wensen hen sterkte en beterschap.

Dat ze zich gedragen mogen weten door ons meeleven en onze gebeden.

Huwelijksjubileum



In het afgelopen nummer van Samen Een werd het komende huwelijks jubileum van fam. van Antwerpen genoemd. As woensdag, 19 mei zijn ze nl 50 jaar getrouwd. Bij de vermelding stond geen kamernummer, dat is huisnummer 13.

Open Kerk.

We zijn blij u weer te kunnen ontvangen tijdens de Open Kerk.

We hebben rond het thema Pinksteren een kleine expositie gemaakt, waarin een aantal gemeenteleden laat zien -door beelden, foto's en schilderijen- waar zij aan denken met Pinksteren.

We hopen dat u hiervan geniet en dat zij ook u inspireren.

Omdat we de examenkandidaten van het CLV de rust en de concentratie gunnen bij hun examens die ze ook maken in ons gebouw, gaan we de eerste twee weken alleen op donderdagavond open. Daarna bent u ook welkom op dinsdagmiddag en woensdagmiddag.

De tijden zijn:

Donderdagavond 20 mei van 19.00 - 20.00 uur

Donderdagavond 27 mei van 19.00 – 20.00 uur Vanaf 1 juni: dinsdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur, woensdagmiddag van

14.00 - 15.30 uur en donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.

Wilt u ook een gastvrouw/ gastheer zijn bij de Open Kerk? Van harte welkom, neemt u dan contact op met Karin de Jonge katharinadejonge@gmail.com

Kijkcijfers onlinedienst 09-05-2021

Direct 300, Opname 66

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal