

OP WEG NAAR PASEN

Om te kijken en bij je binnen te laten komen:



Werk van Ruud Bartlema (beeldend kunstenaar en predikant)

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft zij op zichzelf,
maar als zij sterft
brengt zij veel vruchten voort.

'Ik ervaar', zegt Ruud Bartlema ' deze uitspraak uit het evangelie van Johannes als één van de mooiste beelden uit het Christendom over opstanding, onsterfelijkheid en de verrijzenis van ons lichaam.