

# Wat is nu de toekomst van de kerk?

---



**Het is een hot item in kerkelijk Nederland: Hoe kunnen we nog kerk zijn? En wat heeft deze coronatijd voor gevolgen voor de kerk in de toekomst?**

**Want de kerk zat al in de krimp, maar nu raken mensen nog meer op afstand van de kerk, letterlijk en figuurlijk. Hoe we ook ons best doen in de online vieringen, die nog steeds goed gevolgd worden gelukkig, hoor je ook van mensen die “online moe” worden, en voor wie de kerk buiten beeld raakt.**

**Er is kort geleden een onderzoeksrapport verschenen over ‘Kerk zijn in tijd van corona’.**

Een opmerkelijk punt uit dit rapport is: “als antwoord op de vraag naar wat mensen missen in het gemeentezijn, bleken preken en liturgie laag te scoren, mensen zoeken vooral ontmoeting en sociaal contact”.

De vraag ligt dan op tafel: wat is kerk- zijn eigenlijk? Wat is de kern? Wat onderscheidt de kerk van een buurtvereniging of een sportclub?

Over die vraag hebben we ook als kerkenraad in ZuidWest gesproken in verband met onze nieuwe missie en visie. Wij kwamen erop uit ( het is mijn parafrase) dat de kern is: Jezus, Hij is de basis van ons kerk-zijn. Er is een verlangen om Hem te volgen in woord en daad. Ons in te zetten voor verbinding met de samenleving. Open te zijn, ruimte te geven aan de ander, die anders is. U krijgt binnenkort onze missie en visie onder ogen.

Wij geloven niet dat deze tijd het einde betekent voor de kerk. Maar het vraagt wel een andere instelling van ons. René de Reuver, de scriba van de PKN, sprak hierover in zijn lezing in de Petrankerk vorige week. De kerk is aan het krimpen, dat staat vast, dat gebeurde al, voor de coronatijd, kerkgebouwen zijn gesloten, predikantsplaatsen opgeheven. Maar we moeten niet leven uit de kramp, zei hij, maar leven van ‘genade’. Namelijk dat God de kerk toekomst schenkt. Het vraagt van ons vertrouwen en geloof.

Er prachtige dingen in en buiten de kerk, ondanks of juist dankzij de krimp. Kijk maar eens naar al diegene in onze kerk die actief zijn. Ook der mensen uit de midden generatie, die verantwoordelijkheid nemen. Maar kijk verder naar wat er in Nederland gebeurt: al die nieuwe pioniersplekken die zijn ontstaan. Of nog verder over de grens: de groei van de kerk in Azië en Afrika, waar ze vaak geen dak van de kerk boven hun hoofd hebben, maar er wel een kerk is, omdat er mensen zijn die gedreven door het geloof in Christus, anderen bemoedigen en helpen.



DE OPEN HOF



Deze tijd is voor ons, ook hier in PGV Veenendaal, een tijd van krimp, maar er liggen ook voor ons kansen. Want het geloof gaat veel dieper, hoger, breder dan wat er gebeurt in het kerkgebouw. Ook al komen er minder mensen in de kerk, het betekent niet dat er geen behoefte is, geen verlangen is naar voedsel voor de ziel. Er is de vraag om in gesprek te gaan met elkaar: ken je mij? Weet je wat ik geloof? Waar ik naar verlang?

Dat is de uitdaging voor onze kerken van de PGV. Om juist ruimte te geven, aan allen die op zoek zijn naar meer, naar verbinding met hart en ziel, zoeken naar een plek waar ze vrij kunnen geloven, waar we in navolging van Jezus mensen welkom weten, ongeacht wie ze zijn.

Een vrouwelijke predikante, die mij inspireert, is Nadia Bolze-Weber, zij is auteur, luthers predikant, openbare theoloog en veelgevraagd spreker. Ze was tot 2018 de oprichter en voorganger van House for All Sinners and Saints, een gemeente van de Evangelical Lutheran Church in America in Denver, Colorado. Nadia Bolze is een kritisch en eigenzinnige theoloog, die aan de ene kant hecht aan kerkelijke traditie en tegelijkertijd is zij zeer vernieuwend en creatief. Ook zij zelf is nu kerk loos, zoekend naar een nieuwe geloofsplek.

Hieronder is een kort filmpje met de vraag aan Nadia Bolze, hoe zij denkt over de toekomst van de kerk: <https://www.facebook.com/volglazarus/videos/529925157952005/>

Ik ben benieuwd: Hoe denkt u over de toekomst van de kerk?

Ik hoor het graag!

Ds. Coby de Haan