

# Filosofisch Café

Fijne vakantie gehad? (ver) weggeweest? Ja? Weleens jezelf de vraag wel eens waarom eigenlijk?

Tijdens het eerste filosofisch café willen we jullie uitdagen daarover van gedachten te wisselen en de eigen inzichten rondom “vakantie vieren” eens onder de loep te nemen. Na een korte inleiding gaan we in gesprek om elkaar met open vizier te bevragen over wat wij denken bij, vinden van, of geloven rondom de invulling van (onze) vakanties.



Ter voorbereiding vind je via onderstaande link een artikel uit Trouw van 16 mei dit jaar waarin filosoof Paul Welten het volgende stelt: “vakantie is een collectieve neurose”.

<https://www.trouw.nl/a-b5ceec045a>

Werkt de link niet? Probeer het dan [hier](#)

Wij zien jullie graag op **dinsdagavond 27 september in Het Trefpunt.**

We beginnen om **20:00 uur.**