

Bericht vanuit het pastoresteam ZuidWest 16 maart 2020.

Lieve mensen,

In deze dagen schiet het woord 'ontmoeten' me te binnen.  
En ik denk aan één van onze gemeenteleden die het woord bij een groothuisbezoek/regio-ontmoeting heel anders interpreteerde dan we gewend zijn.

Hij zei: 'Ontmoeten is voor mij vooral: iets niet moeten'.  
Verrassend!

Nu, dat gevoel had ik het afgelopen weekend ook. We 'zitten op slot' en we moeten niks. Het is stil in de straat. Toen we gisteravond over de A12 reden was het daar veel en veel rustiger dan anders, kerkelijke vergaderingen worden geannuleerd, koffers hoeven niet te worden gepakt omdat we kennis willen maken met andere landschappen en culturen... Veel duidelijker dan anders horen we de vogels fluiten in de tuin.

Het enige wat we 'moeten' is zien te voorkomen dat het coronavirus zich onnodig door mijn toedoen verspreidt. Wat een weldadige rust!

En misschien drukt het niet lijfelijk kunnen ontmoeten wel minder zwaar omdat het ons allemaal treft. Geeft dat niet een enorm groot gevoel van verbondenheid?  
Opeens zijn we allemaal gelijk.

En meer dan anders en breder dan een relatieve enkeling die anders door ziekte en kwalen wordt bedreigd beseffen we allemaal dat we niet alles in de hand hebben, niet alles onder controle. Zo gezien zijn we dan toch maar weer 'zwakke' mensen.

Wie gisteren op t.v. naar de speciale kerkdienst vanuit het landelijk dienstencentrum van de PKN in Utrecht heeft gekeken en naar het vraaggesprek met de pastoor van de R.K. parochie in Sneek heeft geluisterd en de eucharistieviering daarna heeft gevolgd kan zich vast nog wel herinneren dat er 2 mooie en ter zake doende Bijbelteksten langskwamen.

De teksten kwamen uit Psalm 36: 'Door uw licht, zien wij licht' en 'In mijn zwakheid ben ik sterk', uit 2 Korintiërs 12.

Als ik me goed herinner citeerde ds. de Reuver de eerste tekst en pastoor van der Weide de tweede.

Als Jezus het Licht van de wereld is dan zien wij nu dat dit Licht overal wordt doorgegeven. Juist omdat we ons in deze crisistijd realiseren dat we niet alles in de hand hebben vallen we terug op het enige nodige: vertrouwen op dat wat Jezus heeft laten zien waarvoor we bestemd zijn. Dat is samen de aarde bewoonbaar maken en houden voor iedereen. Het kan niet anders of dan 'zie je elkaar staan', dan zet je je daar in waar je nodig bent.

Als in onze zwakheid onze kracht blijkt dan zien we dat terug in alle acties die meteen op touw werden en worden gezet om de mensen die door deze coronacrisis het meest worden getroffen te steunen.

Soms verfoei ik het digitale tijdperk dat je altijd maar bezig kan houden. Maar wat is het juist nu een groot geschenk dat we alle sociale media ter beschikking hebben om elkaar te blijven ontmoeten, in woord en beeld en in de vraag om hulp.

Wist je dat...

- je via de website van de PGV, berichten en boodschappen uit onze gemeente kunt volgen? ([www.petrakerk.nl](http://www.petrakerk.nl) of [www.pkn-veenendaal.nl](http://www.pkn-veenendaal.nl) )
- TT (vroegere JND/VO groep) gisteren digitaal bij elkaar is geweest?
- de kindernevendienst een plan maakt om digitaal iets voor kinderen te doen?
- het moderamen van de kerkenraad zich vanavond in een extra vergadering bezint op ons gemeente-zijn in deze coronatijden?
- er op de website van de PKN landelijk allerlei inspirerend materiaal te vinden is; [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl).
- het pastoresteam ZuidWest (in onderlinge afwisseling van de leden) elke dag een momentje in de lucht komt?
- dat er gisteren een appje binnenkwam van een gemeentelid en haar gezin dat zich wil inzetten om een boodschapje te doen voor ouderen die zelf liever niet de deur uitgaan in deze dagen?

En elkaar blijven ontmoeten middels een kaartje, een mailtje, een appje of telefoontje, wat is er mooier en eenvoudiger dan dat? Want elkaar blijven ontmoeten is van levensbelang!

In de bundel 'Het liefste lied van overzee' deel 2, vond ik een prachtig lied met vertaling van de tekst door Sytze de Vries. Ik citeer nummer 44: 1 en 5

1.

O Christus, hoor ons bidden aan  
dat voor een vriend genezing vraagt.

Niets kan herstel toch tegengaan  
als liefde zelf dit bidden draagt.

5.

Maak ons dan één in het geloof,  
dat leven, dat zich met U deelt,  
de heilheid vindt, die ons verrijkt  
en eenmaal ook de mensheid heelt.

ds. Tineke Wielstra.

Wil je iemand spreken van het pastoresteam?  
Zie de website voor de contactgegevens van het team