

# Wat zou je voor boodschap door willen geven aan de volgende generatie?

Het komt goed!

Duurzaamheid en zorgvuldig omgaan met de wereld

Geen vleermuizen eten

Zorg goed voor elkaar

Heb elkaar lief

Blijf omzien naar elkaar.

Doe je best op school

Accepteer elkaar en respecteer de weinig can de ander.  
Dan wordt de wereld een stuk leuker

Kijk om je heen; je moet het samen doen, dus help elkaar, vooral hen die het zelf niet kunnen, en wees flexibel. Samen kunnen we veel bereiken.



# Wat zou je voor boodschap door willen geven aan de volgende generatie?

Blijf elkaar liefde geven.

Zorg goed voor de aarde en voor je ouders en grootouders

Zorg goed voor jezelf en de natuur.

Heb het zelfvertrouwen om je stem je laten horen!

Kijk niet alleen vooruit maar vooral ook om je heen

Probeer ondanks alles ook het positieve van de situatie te bekijken. Geniet ook van de tijd en de rust. Voordat je leven straks weer volledig volgepland is

Neem je verantwoording en denk na!

Leef niet alleen voor jezelf

Wees lief voor elkaar.



# Wat zou je voor boodschap door willen geven aan de volgende generatie?

Bewuster leven

Zorg samen voor elkaar, de aarde en de zwakken onder ons.

Sta af en toe eens even stil, kijk om je heen en ontdek dat de wereld dichtbij, de omgeving, de mensen, dat het mooi is en waardevol

Alleen dromen kunnen de werkelijkheid veranderen!

Behandel iedereen altijd gelijk en verdiep je in elkaar, leef vanuit liefde.

Zorg voor elkaar.

Lief zijn voor elkaar, omzien naar een ander

Kijk naar elkaar om en geniet van de kleine dingen

In plaats van benzine in de auto elektriciteit gebruiken.



# Wat zou je voor boodschap door willen geven aan de volgende generatie?

Blijf aan elkaar denken, blijf voor elkaar zorgen, kijk om je heen wie er hulp nodig heeft.. en probeer ook het goed uit deze tijd te halen.. praat met elkaar, heb weer even écht tijd voor elkaar!! Maak er iets positiefs van!

Deze tijd is ook goed voor bezinning laten we dat als learning mogen ervaren. De haast uit ons leven halen. Ook zonder Corona

Genieten van kleine dingen!

Wees lief voor iedereen ook al heb je niks met diegene ga nooit slaan en schoppen wees gewoon lief voor elkaar ❤️  
Liefs 🥰 Ilse

Geniet van de kleine dingen, kijk naar al het moois om je heen en wees daar zuinig op!

Oog krijgen om te delen, vervolgens aandacht voor mekaar om te Helaen?!

Zorg dat je een goed thuisbasis hebt om het met elkaar goed vol te houden!

keep in touch

Blijf dichtbij jezelf!! Kijk naar elkaar om. Wees lief HOUD VOL!

# Wat zou je voor boodschap door willen geven aan de volgende generatie?

Vertrouw op God en mensen. Heb respect voor iedereen.

Blijf jezelf en geef anderen ook de ruimte om zichzelf te zijn.

Niet alles is maakbaar

Wees dankbaar voor alles en iedereen om je heen.

Kracht en moed om God te zien in je leven.

Wat sleep jij aan boord van jouw ark? (keuzes, hobby, relatie, activiteiten) Voegt het wat voor jou en je naasten toe en zou je het 5 maanden er mee uit houden?

Wat je niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet!

