



Ds. Beer

## Hallo, hallo hallo, welkom bij Kerk op Schoot Hallo, hallo hallo, wie ben jij?

Dat is het eerste liedje wat we altijd zingen bij de vieringen van Kerk op Schoot.

Elke viering beginnen we met een moment van ontmoeting door koffie/thee/limonade met elkaar te drinken. Pas daarna gaan we beginnen met de viering. Dit keer was het thema '5 broden en 2 vissen.' Ds. Beer is er elke keer weer bij en is favoriet bij veel kinderen. Bij de vieringen van Kerk op Schoot is er altijd iets om te zien, te doen en te voelen. Zo ook deze middag.

Als Jezus op het meer aan het varen is, dan hoort daar natuurlijk een bak met water bij waar de kinderen een bootje in mogen doen. En wat is er nu leuker om met je handen flinke golven te maken.

Wanneer Jezus vanaf de boot het strand het op gaat, wil je de kinderen laten ervaren, hoe het voelt om op je blote voeten door het zand te lopen.

De schoenen en sokken gingen uit en bijna alle kinderen liepen door een bak zand.

Alle mensen die aan het meer waren willen iets van Jezus leren en wij hebben de kinderen ook iets geleerd, namelijk een ballon opblazen.

Aan de oever van het meer wordt het tijd om te gaan eten.

Samen met de kinderen hebben we de 5 broden en 2 vissen verdeeld en nadat iedereen een stukje had gekregen was er nog over, net zoals het in het Bijbelverhaal staat.

Na afloop kregen de kinderen een papieren vis mee waar popcorn in zat.

Het was een gezellige viering waarbij de kinderen enthousiast meededen!

*Namens de voorbereidingsgroep: Ds. Wim Kruis,  
Ds. Tineke Wielstra, Petra van de Kraats en Saskia van der Heide.*

## kerk in actie

### Inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, oude mobieltjes en lege cartridges voor "Kerk in Actie"

Onlangs heeft u kunnen lezen dat de plaatselijke werkgroep "Kerk in Actie" is gestopt met het verzamelen van postzegels en ansichtkaarten binnen onze wijkgemeentes. De Petrakerk heeft echter de afgelopen jaren haar eigen inzameling gedaan van zowel postzegels, enkelvoudige ansichtkaarten, oude mobieltjes en lege cartridges. **Jaarlijks levert dit landelijk zo'n €25.000 op voor Kerk in Actie.** Dit is toch een aanzienlijk bedrag. Daarom hebben we als diaconie in goed overleg met de plaatselijke werkgroep "Kerk in Actie", besloten onze inzameling gewoon voort te zetten. In de hal van beide kerken vindt u een box voor kaarten en postzegels. Daarnaast blijft Mw. Henny Verwey de contactpersoon die zich bezig houdt met deze inzameling. Tel: 0318-514316 of mail: [gverwey.bekker@gmail.com](mailto:gverwey.bekker@gmail.com)  
**We hopen dat u blijft verzamelen. Een kleine moeite zonder onkosten, waar "Kerk in Actie" veel goed werk mee kan doen.**

*De diaconie*

### Colofon

Esther Renting-Visser, lay-out en redactie

Gerrit Hagelstein, redactielid

Hero Mulder, webmaster  
[webmaster.goedereede@pkn-veenedaal.nl](mailto:webmaster.goedereede@pkn-veenedaal.nl)

Ds. W. Kruis, tijdelijk predikant Petrakerk  
[predikant@petrakerk.nl](mailto:predikant@petrakerk.nl)

Ds. Wielstra-Ensing, wijkkerkenraad West  
[wielstra.ensing@outlook.com](mailto:wielstra.ensing@outlook.com)

Mirande van der Wilt-Scholten  
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+)  
[m.vanderwilt@t-mobilethuis.nl](mailto:m.vanderwilt@t-mobilethuis.nl)

ds. Aafke Rijken-Hoevens  
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+)  
[rijkenhoevens@gmail.com](mailto:rijkenhoevens@gmail.com)

Trudy van Dijk  
Kerkelijk werker  
[trudyvandijk@planet.nl](mailto:trudyvandijk@planet.nl)



### Van de Wijkraad Eredienst en de Taakgroep Liturgie en Eredienst.

Momenteel vergaderen wij in verband met de snelle nadering van de datum van samengaan op 9 juni, maandelijks.

Er is al veel gebeurd om op 9 juni samen een nieuw begin te hebben. Niet alleen praktische zaken zijn hierbij aan bod gekomen doch ook de vorm van liturgie krijgt de aandacht. Een aantal mensen uit de Wijkraad/Taakgroep heeft zich gebogen over de te gebruiken liturgie tijdens de zondagse Eredienst. De kreet "in beton gegoten" zal in dit verband overigens niet gebezigd worden omdat ook de liturgie aangepast moet kunnen worden aan veranderende tijden en inzichten. Op de laatst gehouden gemeentevond werd er door een groep mensen die naar Terschelling geweest zijn (club van 18) al duidelijk gemaakt dat men daar andere cq nieuwe vormen van liturgie opgedaan had die mogelijk ook bij ons toepasbaar zijn.

Uitgebreid is tijdens onze vergadering stilgestaan bij de organisatievorm van onze wijkraad/taakgroep die overigens in het vervolg Werkgroep liturgie zal heten. Na het voorstel hierover zoals de Stuurgroep het voorgesteld heeft is door ons uitgebreid gesproken over de voor- en nadelen van deze nieuwe vorm. Na aanpassingen zijn wij tot een definitief voorstel gekomen waarmee we slagvaardig verwachten te kunnen werken.

Praktische zaken zijn ook uitgebreid aan de orde geweest zoals de inrichting van de kerkzaal en in het bijzonder: hoe maak je de kerkzaal én het liturgisch centrum geschikt om bijvoorbeeld ook de cantorij, kinderkoor of band zodanig op te stellen dat het geluid goed overkomt én dat er ook voor predikant en liturgische tafel voldoende ruimte is. We zijn hierover nog niet uitgedacht.

Tijdens de laatste vergadering hebben we zeer uitgebreid stilgestaan bij het voornemen om de aanvang van de dienst het gehele jaar door op 9.30 uur te stellen. De algemene opinie binnen de Wijkraad/Taakgroep is dat deze conclusie niet zonder meer afgeleid kan worden uit de resultaten. Uiteindelijk betekent een keuze van 222 gemeenteleden vóór het tijdstip van 9.30 uur automatisch ook dat 337 gemeenteleden hier niet voor kiezen. Daarnaast zou het beter geweest zijn om naast de vraag om aan te geven wát men persoonlijk op prijs stelt, ook argumenten erbij te geven wat het voor- en nadeel van een bepaalde keuze is. Het lijkt of er volledig voorbij gegaan is wat het betekent voor ouderen om op tijd te komen omdat zij nu eenmaal meer tijd nodig hebben in de ochtend, iets wat zeker in de winter een rol van betekenis speelt. Een ander aspect hierbij is dat wij ons realiseren dat het startmoment een enorme invloed heeft op de vertrektijd vanuit huis voor de mensen die als vrijwilliger betrokken zijn bij de dienst. Denk hierbij aan koster, bezetting van boekentafel, koren en muzikanten die een bijdrage leveren aan de eredienst. En niet te vergeten de mensen die ervoor zorgen dat u voor de dienst een kopje koffie kunt nuttigen. We hebben daarom het moderamen gevraagd om dit onderwerp in heroverweging te nemen.

### Kopij nieuwsbrief

Voor de volgende nieuwsbrief van juli/augustus kunt u de kopij t/m 1 mei 2019 sturen naar:

[nieuwsbrief-degoedereede@pkn-veenendaal.nl](mailto:nieuwsbrief-degoedereede@pkn-veenendaal.nl)

Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief:

[nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl](mailto:nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl)



### Kinderleerhuis najaar 2018 – voorjaar 2019, een terugblik

Wat hebben we mooie middagen gehad! Alle kinderen bedankt dat je er was!

In het najaar in De Goede Reede over de schepping en alles wat daarbij hoort zoals:

- Het nieuwe leven; er zijn bloembolletjes in de grond gezet en als je even komt kijken dan zie je dat daar inmiddels prachtige narcissen uit tevoorschijn zijn gekomen.
- Zorgzaam omgaan met alle leven, met vragen daarbij als: hoe zorg je voor je dier, welke aardige dingen kun je zeggen tegen elkaar, hoe zorg je goed voor je leefomgeving.

Omdat er kinderen meededen uit de bovenbouw en uit de onderbouw (vanaf 6 jaar) van de basisschool werd steeds gezamenlijk begonnen maar daarna gingen de oudsten en jongsten ieder hun eigen programma volgen.

Het waren drie prachtige bijeenkomsten in De Goede Reede die onder leiding stonden van Saskia van der Heide, Anouk van Soest en ds. Pieter van Winden.

We wilden met het oog op ons samengaan een zo eerlijk mogelijke verdeling maken en daarom gingen we in het voorjaar naar de Petrakerk voor het kinderleerhuis.

Deze keer stond het leerhuis onder leiding van Saskia van der Heide, Harry Noorda en ds. Tineke Wielstra. Dezelfde kinderen die meededen in het najaar waren bijna allemaal weer present en er waren ook een paar nieuwe deelnemers, geweldig.

We werkten op dezelfde manier: eerst een gezamenlijk moment en daarna met oudsten en jongsten ieder hun eigen programma.

In het voorjaar ging het over de kerk én over ónze (nieuwe) kerk, de Petrakerk.

Vragen waaraan we werkten waren:

- Wat is een kerk, wie horen erbij, wat doe je in de kerk en waarom ziet de kerk eruit zoals 't ie er uitziet.
- Op de laatste en derde bijeenkomst hielden we in groepjes een puzzeltocht door de kerk om onze eigen kerk goed te leren kennen. Als prijs kreeg iedereen een koekjesuitsteker in kerkvorm en werd een extra mooie en grote koekjesuitsteker verloot onder de kinderen van het winnende groepje.

De hele serie van zes bijeenkomsten in najaar en voorjaar werd op de laatste bijeenkomst afgesloten met pannenkoeken eten. Er werden 5 pakken pannenkoekenmeel omgetoverd tot flensjes die rijkelijk bestrooid met poedersuiker, suiker, chocoladehartjes, geraspte kaas of besmeerd met stroop bijna allemaal met smaak werden verorberd.

Natuurlijk rekenen we erop dat we vanaf september een nieuwe serie leerhuizen kunnen starten. Tot dan!  
*Namens de hele werkgroep: Saskia van der Heide, Harry Noorda, Anouk van Soest, Ds. Tineke Wielstra.*