

Digitale Nieuwsbrief

nr. 63 maart 2020

Adrie M. Okker 50 jaar organist

In de dienst van 1 maart jl. stonden we stil dat Adrie M. Okker 50 jaar geleden werd aangesteld als organist van de, voormalig gereformeerde, Brugkerk. Uit handen van de voorzitter, Ton Keijman, ontving Adrie het draaginsigne in goud met briljant van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. In zijn toespraak memoreerde Ton Keijman de verhuizing van de Brugkerk gemeente naar de Petrakerk. In al die jaren heeft Adrie trouw en met toewijding de gemeentezang begeleid waarbij hij als geen ander in staat is het orgel te laten jubelen. Adrie's antwoord op de uitreiking: "Ik hoop nog vele jaren door te gaan". Aansluitend aan de uitreiking zong de gemeente Adrie toe met de woorden uit lied 245: 1 "k Wil U, o God, mijn dank betalen"



40-Dagetijsd/vastenactie

In de 40-dagetijsd volgen we, zoals in zoveel kerken van de PKN, het thema "Sta Op" van kerk in actie. Elke zondag in de tijd voorafgaand aan Pasen en op de Biddag voor gewas en arbeid, woensdag 11 maart, 19.30 uur in de Petrakerk, krijgt dit thema aandacht in de eredienst. Rainbow de duif vliegt de wereld over om ons op te laten staan voor mensen die onze hulp meer dan nodig hebben. Kinderen van de kindernevendienst sparen voor hem d.m.v. een spaardoosje met zijn afbeelding. In de kerk wordt gecollecteerd. Daarnaast heeft de 40-dagencommissie een aantal acties bedacht die ten goede komen aan dit themaproject van kerk in actie. Klik [hier](#) om de verschillende acties te vinden. Er is voor elk wat wils, voor jong en ouder. Mooie activiteiten om je te bezinnen, in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. Kortom: doe mee en geef je op ... of om in de geest van het thema van kerk in actie te blijven: STA OP!!!

De 40-dagencommissie

OPEN HUIS

Afgelopen zaterdag 29 februari was het Open Huis van de wijkgemeente ZuidWest. Het was een zeer geslaagde dag. Hieronder wat foto's van de dag.





Rainbow

Hallo allemaal,
Ik ben Rainbow.
Ik ben zo blij dat ik een poosje bij jullie in de kerk mag wonen.
En wat hebben jullie een mooi huis voor mij opgezet en versiert!
Ik ben erg blij met de slingers en mijn naambord. Laat ik eens wat meer over mezelf vertellen.
Ik ben Rainbow de duif met de regenboogbuik van KIA Kids In Actie, van Kerk In Actie.
Over de hele wereld heb ik rondgevlogen en erg veel kinderen ontmoet. Zoals het meisje dat haar oma uitzwaaide. Ze vertelde me over vakanties met aandacht en dat heb ik jullie mogen vertellen. Binnenkort (22 maart 2020) wordt er voor vakanties met aandacht gecollecteerd in de kerk. Eigenlijk kom ik dus niet alleen verhalen vertellen, maar ook jullie hulp vragen voor allerlei goede doelen van over de hele wereld. Op 8 maart mag ik weer een verhaal vertellen. Deze keer over het klimaat en dat er steeds meer woestijn komt. De boeren in Kameroen hebben het daardoor erg moeilijk. Op biddag gaan we dan ook voor hen collecteren en als het goed is hebben jullie ook al wat geld verzameld met je 5 euro die je 16 februari bij de kindernevendienst hebt gekregen. Verder volg ik de acties in het 40 dagenproject, Sta op!
Zo zul je me vaker tegenkomen en dan vertel ik een leuk verhaal en ga ik met jullie mee naar de kindernevendienst!!
Zie ik jullie daar? Ik zou het leuk vinden als jullie mijn dansje alvast leren. Klik op mijn foto om naar het liedje te gaan! Maar pas op, het liedje blijft in je hoofd! Het is een heel vrolijk liedje!
Roekoe roekoe roekoekoek. Misschien kun je de volgende keer het refrein al meezingen!

Groetjesssss!! Rainbow

Van de redactie

De volgende digitale nieuwsbrief zal in de eerste week van april verschijnen. Eventuele kopij kunt u t/m 1 april 2020 sturen naar:
ZW-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Lijkt het je ook leuk om samen te eten en elkaar informeel te ontmoeten?
Wanneer je de leeftijd van ongeveer 50-65 jaar hebt, dan ben je van **Harte Welkom op 3 april en 15 mei van ± 18.30-20.30 uur (of langer)** op onderstaand adres.

Graag even van tevoren aanmelden.
Kun je nu niet, maar heb je wel interesse, laat dit dan ook even weten.

We zien je graag!

Everdien en Hans Verhoef
Gert Landzaat en Caroline Wakker
Staringlaan 35
3906 WH Veenendaal
c.wakker@ziggo.nl

Afscheid ds. Tineke Wielstra-Ensing

Op zondag 29 maart 2020 zal ds. Tineke Wielstra-Ensing voor de laatste keer als onze wijkpredikant voorgaan in de eredienst. Op zaterdag 28 maart 2020 is er in het Trefpunt een afscheidsreceptie van 14.00 tot 16.00 uur. Bij Samen Eén nr. 06 volgt voor wijkgemeente ZuidWest meer informatie, maar we willen het alvast wel over haar cadeau hebben.
Als blijk van waardering voor het vele werk dat Tineke sinds 4 september 2011 voor onze gemeente heeft gedaan, willen we haar graag een cadeau aanbieden. Het bankrekening-nummer waarop u uw bijdrage kunt storten is NL 70 RABO 0395 1388 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Veenendaal; graag onder vermelding van 'afscheid ds. Wielstra'. Tineke zal het geld dat wordt opgebracht bestemmen voor 'Amref Flying Doctors'. Deze organisatie werkt aan een gezond en sterk Afrika waarbij haar bijzondere aandacht uitgaat naar vrouwen en meisjes. Op haar website schrijft de organisatie over haar missie: 'Wij werken aan een betere gezondheid van vooral meisjes en jonge vrouwen in Afrika. Dit doen we door te zorgen voor een sterke samenleving met mensen die opkomen voor hun rechten én voor de opzet van goede zorgstelsels die lang meegaan. Zo krijgen ook jonge vrouwen gezondheidszorg waar ze recht op hebben. We verbinden mensen, organisaties en investeerders wereldwijd met elkaar. We steunen de bevolking en politiek, en overtuigen hen van onze aanpak. Daarnaast werven we fondsen voor onze projecten voor een gezond en sterk Afrika. Onze kernwaarden zijn openheid, betrouwbaarheid en werken met impact.'
Contactpersoon: Henk Wijnberger, 06-5119 0714
Autovervoer op zaterdag 28 maart:
Martie Thomassen, 06-1918 8898

Bonhoeffer 75 jaar.

In het kader van Bonhoefferjaar 2020, organiseren ds. Aafke Rijken, ds. Tineke Wielstra en ds. Coby de Haan een aantal gespreksbijeenkomsten over de Duitse theoloog Bonhoeffer. Ze zijn gepland rondom de lezing van prof. Dr. C.G. den Hertog "Geloven in oorlogstijd" op 24 maart in de Petrakerk in de gesprekskring willen we ons verdiepen in het werk van Bonhoeffer, delen uit zijn boeken en gebeden/gedichten samen lezen en dit bespreken. Wat kunnen wij daar nu mee in deze tijd, in ons leven? En we kijken naar de film over Bonhoeffer: Agent of Grace. We hebben voor ieder thema een avond en een morgendeel gepland. Dus u kunt kiezen!

1 Agent of Grace

Dinsdagavond 3 maart van 20.15-22.00 uur:

Filmavond: Agent of Grace

Donderdag 5 maart van 10.00-12.00 uur

Film morgen: Agent of Grace

Als voorproefje kunt u de trailer van de film bekijken op [Youtube](#)

2 Navolging

Dinsdag 31 maart van 20.15-22.00 uur: we lezen en bespreken delen uit het boek "Navolging" en "Leven met elkander"

Donderdag 2 april van 10.00-12.00 uur: we lezen en bespreken delen uit het boek "Navolging" en "Leven met elkander"

3 Kijk in de ziel

Dinsdag 14 april van 20.15-22.00: we lezen en bespreken gebeden en gedichten van Bonhoeffer

Donderdag 16 april van 10.00-12.00: we lezen en bespreken gebeden en gedichten van Bonhoeffer

Alle bijeenkomsten zijn in de Petrakerk. Het is fijn als u zich opgeeft bij mij. Dan weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. Mijn e-mailadres is:

ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

We kijken uit naar boeiende gesprekken.

Ds. Coby de Haan, ds. Tineke Wielstra en ds. Aafke Rijken



Wandelingen ZuidWest maart 2020:

Meulunteren- en Valkschepad, Lunteren

Zaterdag 14 maart a.s. wordt een combinatie van 2 klompenpaden gelopen in de bossen, heide en zandverstuivingen ten oosten van Lunteren.

Ontdek te voet dit mooie afwisselende heuvelachtige gebied via verrassende bospaadjes en brede lanen, maar ook over de stuifduinen en zandvlakten van het Wekeromse Zand. Het is mogelijk dat daar een kudde Moeflons ons pad kruist. Of op z'n minst kunnen de sporen van een kudde worden ontdekt in het zachte gele zand. De Moeflon is een wild schaap, dat zijn oorsprong heeft in Corsica en Sardinië en lang geleden is uitgezet op de Veluwe, waaronder het Wekeromse Zand. Het is tevens de stamvader van al onze tamme schapenrassen.

Het landschap heeft een rijke geschiedenis, dat wordt onderweg via diverse panelen en "kijkdozen" toegelicht. Zo passeren we o.a. een replica van een ijzertijdboerderij, een Germaanse put en daaromheen restanten van zogenaamde Celtic Fields: dit waren met wallen omgeven raatvormige akkertjes, daterend uit de late Bronstijd-begin IJertijd.

De lengte van de wandeling is ca. 15 km en bevat voor Nederlands begrippen best wel een aantal redelijke hoogteverschillen, die kunnen worden ervaren als korte, zij het pittige "kuitenbijtertjes". Kortom, houd rekening met enig stijgen en dalen.

Start is om 09.30 uur aan de Dennenlaan, terzijde van de Petrakerk. Van daar wordt met – zo weinig mogelijk- auto's naar het startpunt van de wandeling gereden: Restaurant De Lunterse Boer, Boslaan 87,

6741 KD Lunteren. Van de meerijsende deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd. Na de wandeling is er de mogelijkheid gezamenlijk nog een kopje koffie, thee of iets anders te nuttigen in het restaurant. U kunt uw deelname opgeven, uiterlijk tot vrijdag 13 maart 18.00 uur, het liefst per mail op het volgende adres hiervoor:

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of per telefoon 06-54262516 (René Haverdings).

De ZuidWest wandelgroep neemt u graag mee op deze aantrekkelijke ontdekkingstocht



4U-Dienst 8 maart 2020 om 10.00 uur



4U-Dienst
8 maart 10:00 uur

Hoe ga jij om met de Schepping?
Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jou?
Daarover gaat de 4U-Dienst.
De hand Connected werkt mee aan deze dienst!
Jij komt tocht ook? Want we zien je graag!



Taizé-viering



Viering in de stijl van Taizé.

Meditatie door:
Zingen, Bijbel lezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen.

Zondag 15 maart
19:00-19:30 uur

In de Petrakerk, Dennenlaan 5

Colofon

Esther Renting-Visser, lay-out en redactie

Gerrit Hagelstein, redactielid

Hero Mulder, webmaster

ZW-webmaster@pkn-veenendaal.nl

Ds. Wielstra-Ensing, predikant

Wijkgemeente ZuidWest

ds.twielstra@pkn-veenendaal.nl

Ds. Coby de Haan, predikant

Wijkgemeente ZuidWest

ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

Ds. Marieke Muijen, tijdelijk predikant

Wijkgemeente ZuidWest

ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl

Mirande van der Wilt-Scholten, kerkelijk werker
voor senioren (80+)

mvdwilt@pkn-veenendaal.nl

ds. Aafke Rijken-Hoevens, predikant en
ondersteuning in het pastoraat 80+

ds.arijken@pkn-veenendaal.nl