



Wijkgemeente
ZuidWest

Protestantse Gemeente Veenendaal

Digitale Nieuwsbrief

nr. 59 november 2019

Afscheid ds. Wim Kruis

In de eredienst van 20 oktober hebben we afscheid genomen van onze interim predikant Wim Kruis. In januari van dit jaar volgde Wim onze toenmalige interim predikant Pieter van Winden op.

Als gemeentelid van de toenmalige wijkgemeente De Goede Reede zat Wim ook al in de beroepingscommissie en werd hij onze predikant. Wim heeft met heel veel energie en al zijn ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan het proces van samengaan.

Zoals ik in mijn speech na afloop van de dienst al aangaf heeft Wim ons regelmatig een spiegel voorgehouden. Juist Wim heeft ervaren en met ons gedeeld waar de pijn in de beide wijkgemeenten zat maar ons ook steeds voorgehouden dat het woord van God onze leidraad zou moeten zijn.

Dit betekent respect naar elkaar en ook het inlevingsvermogen tonen en het verdriet van anderen te zien en hier op een gepaste manier mee om te gaan.

Emotioneel was het af en toe ook zwaar maar vonden we steun bij elkaar. Steun die Wim ook zeker kreeg van zijn vrouw Lies die hem altijd trouw terzijde staat. In een mooie dienst in een volle kerk was het goed om afscheid van elkaar te nemen. Het applaus dat Wim ten deel viel toont aan dat Wim in korte tijd veel respect en waardering heeft afgedwongen en kijken we terug op een hele fijne periode met elkaar.

*Ton Keijman
Voorzitter*



Wandeling ZuidWest november 2019 "De Imbosch", Terlet.

Zaterdag 9 november a.s. wordt de "Teerose-route Terlet" gevolgd vanaf vliegveld Terlet aan de A50. Ontdek de historie van geheime Duitse stellingen uit de 2^e Wereldoorlog, waarvan de herinneringen in het landschap zeker nog voelbaar zijn: betonresten van o.a. radiopeilstations en bijvoorbeeld de onuitwisbare sporen van een neergestorte Britse bommenwerper. En dat in een prachtig uitgestrekt heuvellandschap van bos en heide: "De Imbosch", op een –voormalige- ijsmeltwatervlakte, gevormd in de voorlaatste en laatste ijstijd. Schotse Hooglanders begrazen dit gebied al vele jaren, die zullen zeker worden gezien. Het spotten van een kudde edelherten en/of damherten in dit gebied behoort met enig geluk ook tot de mogelijkheden, en anders zal zeker bij geschikt weer de buizerd te zien zijn in zijn spirallende zweefvlucht. Kortom, een wandeling met vele gezichten.

De lengte is ca 14,5 km. Start is om 09.30 uur en voor het eerst vanaf het nieuwe verzamelpunt: de parkeerplaatsen aan de Dennenlaan, terzijde van de Petrakerk. Vandaar wordt met –zo weinig mogelijk- (eigen) auto's naar het startpunt van de wandeling gereden: Parkeerplaats Zweefvliegcentrum Terlet (Apeldoornseweg 203A, 6816 SM Arnhem). Van de meerijsende deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd. Na de wandeling is er bij voldoende animo de mogelijkheid gezamenlijk nog een kopje koffie, thee of iets anders te nuttigen in het restaurant "De Termiekbel" bij het start/eindpunt.

U kunt uw deelname opgeven, uiterlijk tot vrijdag 8 november 18.00 uur, het liefst per mail op het volgende (nieuwe) adres hiervoor: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of per telefoon 06-54262516 (René Haverdings).





Faith Talk Teens

Wijkgemeente ZuidWest
Protestante Gemeente Veenendaal

Hoi,

De herfstvakantie is weer voorbij, het winterwerk is weer van start gegaan. Het is de hoogste tijd dat we gaan beginnen met **Faith Talk Teens**. Samen met jongeren van je eigen leeftijd praten over geloven, hoe een ander het ervaart en luisteren naar wat de Bijbel zegt. Dit alles aan de hand van actuele thema's. Heb je zin om mee te doen? Een mailtje naar sheidevd@ziggo.nl is voldoende.

Wanneer en waar:
14 en 21 november
16 en 23 januari
12 en 19 maart
Alle avonden van 19:00-20:00 uur
In de Traffic.

Groeten van:
Ds. Tineke Wielstra
Ds. Coby de Haan
Theo Stehouwer
Saskia van der Heide

Van de redactie

De volgende digitale nieuwsbrief zal in de eerste week van november verschijnen. Eventuele kopij kunt u t/m 1 december 2019 sturen naar: ZW-communicatie@pkn-veenendaal.nl

Wijze van collecteren

Er zijn wat vragen en opmerkingen bij de diaconie van ZuidWest binnengekomen over de manier waarop er momenteel in de Petrakerk gecollecteerd wordt. Heel begrijpelijk, omdat dit nu anders gaat dan voorheen.

En... dat is op z'n minst wel even wennen. Een korte uitleg derhalve.

De plaats van de collecte in de eredienst is een doordachte plaats. Inhoudelijk hoort de collecte tot de Dienst van de Dankbaarheid, na de Dienst van het Woord. De Dienst van de Dankbaarheid is een antwoord op de Woordverkondiging. De gebeden en het Heilig Avondmaal horen ook bij de Dienst van de Dankbaarheid. In de vroege kerk werden de gaven in natura **naar voren** gebracht als opmaat voor het Heilig Avondmaal. Wat overbleef werd aan de armen gegeven. De gaven worden in de richting van het liturgisch centrum verzameld om vervolgens "uitgedeeld" te worden. Het liturgisch centrum is de plaats van waaruit het vieren, delen en dienen van de gemeente plaatsvindt. Deze symboliek heeft ertoe geleid dat er gekozen is om van achteren naar voren te collecteren.

De Wijkraad van diakenen ZuidWest



Kerk & Israël onderweg

Fototentoonstelling: "Al waren onze monden vol van zang"

Vanaf zondag 27 oktober kunt u drie weken lang in de avondmaalsgang van de Petrakerk de fototentoonstelling Kerk & Israël bekijken. Bij elke afbeelding hoort een bijpassend gedicht. Deze foto's en gedichten zijn zo verrassend dat het de moeite waard is om er aandacht aan te besteden. De elf afbeeldingen vormen samen een verhaal waarin elke bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar levensverhaal kan teruglezen.

Aansluitend op deze mooie fototentoonstelling zal dinsdagavond 19 november ds. Reinier Gosker een informatieavond verzorgen over het werk van Kerk & Israël van de PKN.

Datum: dinsdag 19 november

Plaats: kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Contact: Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com.

Voedselstafette...doet u ook mee?!

De voedselbank in Veenendaal verzorgt momenteel wekelijks ong. 130

voedselpakketten. De levering van producten door bedrijven en supermarkten in Veenendaal is hiervoor niet toereikend. Om de voedselvoorraad op peil te houden doet de voedselbank daarom ook een beroep op de kerken. Het streven is dat elke maand 2 kerken een inzamelingsactie houden. Omdat de nood in onze woonplaats nog steeds hoog is, willen we ook dit jaar onze bijdrage leveren. De hele maand **november** kunnen er **elke zondagmorgen** producten worden ingeleverd. Daarnaast is er ook inzameling op de **maandagavonden van 18.45 – 19.45 uur**, in de hal van de kerk.

Lees meer door op onderstaand plaatje te klikken.





Geboorte en doop

Het zal vast en zeker al opgevallen zijn: het raster met houten hartjes in de 'gedachtenishoek' bij het scheppingsraam in Petrakerk.

Die mooie blankhouten hartjes noemen we **geboorte- en doophartjes**.

Vanuit beide voormalige wijkgemeenten kwamen ruim een jaar geleden mensen in gezamenlijk overleg bij elkaar om na te denken over een nieuwe symboliek rond geboorte en doop voor onze wijkgemeente ZuidWest. Werd voorheen in de Petrakerk bij de doop een kaartje aan de gedachteniszuil opgehangen, in De Goede Reede was het een doopduifje aan het doopraster. Beide gebruiken hadden een rijke achterliggende betekenis. Maar er was ook behoefte aan een verbreding van de symboliek. Want ook de kinderen die (nog) niet werden gedoopt horen immers bij de gemeente. En dat wilden we graag laten zien. Blij met alle creatieve mensen in onze gemeente waren we het al snel eens over de nieuwe symboliek. Zodra ouders aan de kerk de geboorte van hun kindje melden wordt aan de ene kant van het hartje de naam en de geboortedatum geschreven en aan het raster in de kerk gehangen.

En we zeggen daarmee zoveel als: 'Dit kind is een kind van God, nieuw leven door God ons toevertrouwd, gekend en geliefd door God en mensen'. Als de doop wordt gevierd draaien we het hartje om. Dan zien we de duif, uitgezaagd in het hout, met daaronder de doopnaam en de doopdatum. Een jaar na de geboorte of een jaar na de doop wordt het hartje door de pastoraal medewerker of pastoraal ouderling overhandigd aan de doopouders of dopeling. De houten harten zijn handwerk; vervaardigd door één van onze gemeenteleden, de heer Gerrit Mentink. De voorzitter van de werkgroep Liturgie & Eredienst, de heer Wim Schokker, voorziet de harten van namen en data. Beiden hartelijk dank! Momenteel hangen er ook nog witte kaartjes aan het raster en een doopduifje. Een jaar na de doopdatum worden ze er afgehaald en uiteindelijk houden we de harten over.

Ds. Tineke Wielstra- Ensing



Viering in de stijl van Taizé.

Meditatie door:
Zingen, Bijbel lezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen.

Zondag 17 november
19:00-19:30 uur

In de Petrakerk, Dennenlaan 5

Van het College van Kerkrentmeesters

Afgelopen maandag, 28 oktober jongstleden heeft er een zitting plaats gehad bij het gerechtshof In Arnhem voor de afwikkeling van het door onze koper van de twee kerkgebouwen –de Goede Reede en Sola Fide– ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van zijn faillissement. Het hof heeft afgelopen maandag bepaald dat er volgende week maandag op 4 november aanstaande een uitspraak volgt. Onze koper heeft tijdens de afgelopen rechtszitting aangegeven dat er ter afwijking van het uitgesproken faillissement gelden zullen worden gestort in de failliet verklaarde B.V. Het Hof heeft de koper voor het storten van de gelden tot uiterlijk vrijdag 1 november aanstaande daarvoor de gelegenheid gegeven. Het zou zo maar zo kunnen zijn dat het Hof daarbij een zekere voorzichtigheid in acht heeft genomen. Immers, bij een onherroepelijk worden van het faillissement zal de door de koper gestorte waarborgsom op grond van de koopovereenkomst van "rechtsweg" toekomen aan de verkoper, of wel onze "Protestantse Gemeente Veenendaal". Wij zullen de uitspraak moeten afwachten. *Arend Flier, namens het CvK*

Colofon

Esther Renting-Visser, lay-out en redactie

Gerrit Hagelstein, redactielid

Hero Mulder, webmaster
ZW-webmaster@pkn-veenendaal.nl

Ds. Wielstra-Ensing, predikant
Wijkgemeente ZuidWest
ds.twielstra@pkn-veenendaal.nl

Ds. Coby de Haan, predikant
Wijkgemeente ZuidWest
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

Mirande van der Wilt-Scholten, kerkelijk werker voor senioren (80+)
m.vdwilt@pkn-veenendaal.nl

ds. Aafke Rijken-Hoevens, predikant en ondersteuning in het pastoraat 80+
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl

Trudy van Dijk, kerkelijk werker
tvdijk@pkn-veenendaal.nl