

Pasen 2022

14 – 17 april in de Petrakerk



Witte Donderdag – 14 april 2022 – 19:30

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Barbara Coster-Notenbomer
Gitarist: Hans Wilmont
M.m.v. de Cantorij onder leiding van Guus Fennema

Woord vooraf:

Vanavond begint het Paasfeest

40 dagen hebben we ons hierop voorbereid.

Op Witte Donderdag staat het Laatste Avondmaal centraal.

Jesus zat op een donderdagavond als deze, vlak voor zijn sterven, met zijn leerlingen aan de Pasachmaaltijd. Tijdens deze maaltijd werd, al etende en drinkende, herdacht de bevrijding uit de slavemij van Egypte.

Tijdens zo'n maaltijd geeft Jesus aan zijn leerlingen een bewijs van zijn liefde, die gaat tot het uiterste, door het breken en delen van brood en beker.

Wij vieren de Maaltijd van de Heer vanavond met matses (ongedesemd brood) en druivensap. U kunt thuis dit meevieren, door voor de dienst ook matses en druivensap klaar te zetten en tijdens de viering tegelijkertijd met ons te eten en te drinken. Zodat we thuis en in de kerk in dit teken met elkaar in Christus verbonden zijn.

Orgelspel: Bewerkingen over het lied: "Herzlich tut mich verlangen"

Welkom

Zingen: "Ubi Caritas", 568a, begeleid door Hans Wilmont op gitaar.

De kaarsen worden aangestoken

Bemoediging en drempelgebed

We gaan staan

Bemoediging, groet en drempelgebed

v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a. Hij staat aan het begin,

v. God is er tot aan het eind, tot over de dood heen,

a. Trouw tot in eeuwigheid.

v. God, U weet hoe ons leven kan zijn:

Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees

Tussen angst en vertrouwen

Tussen twijfel en geloof

Wij bidden breng ons aan het licht

Richt ons op de weg van vrede en verzoening

Om Hem te volgen Jezus, Christus, onze Heer

a. Amen

We gaan weer zitten

Zingen: “Ik wil van God als van mijn Herder spreken“, Psalm 23: 1, 2

Inleidende woorden op de drie dagen van Pasen

Kruisweg statie 2, Jezus neemt het kruis op zich

Jezus accepteert zijn lot en neemt het kruis op zijn schouders, en zo moeten wij er ook instaan: aanvaard het kruis en je zult genade krijgen en je geloof verdiepen

Wat doe ik met het lijden dat mij overkomt?

– Nikita Renting

Stilte Meditatieve muziek- Hans Wilmont

Zingen: “Alles wat over ons geschreven is “ 556: 1 allen, 3 cantorij, 4 allen.



Lezing uit het evangelie: Mattheus 26: 20-30

Overdenking

Zingen: “Hij onthaalde ons aan tafel”, 567: 1 (lage stemmen), 2 (hoge stemmen), 3 (lage stemmen), 4 (hoge stemmen), 5 (lage stemmen), 6 (hoge stemmen) en 7 (lage stemmen).

Inleidende woorden op de Maaltijd van de Heer

Tafelgebed “Gij louter licht”, 403d

Gezamenlijk gebeden Onze Vader

Delen van matses en druivensap

Gitaarmuziek van Hans Wilmont

Afsluitende woorden na de Maaltijd van de Heer

De tafel wordt afgeruimd in stilte

Zingen: “Ins stille nacht houdt Hij de wacht”, 571: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen.

Woorden ten besluit

Cantorij: Luthers avondgebed.

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

*Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.*

*Heer, blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,*

met uw woord en sacrament.

*Heer, blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,*

*de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Heer, blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.*

In stilte verlaten wij de kerk.

De dienst wordt morgen, Goede Vrijdag 15 april, om 19:30 uur vervolgd.

Aan deze dienst werkten verder mee:

Ouderling van dienst:	Theo Scheffer
Diaken	Evelien Veenhof
Koster	Arend Flier
Techniek	Hans Verhoef



Er is 1 QR code voor beide collectes.

Collecten:

**1^e Vastenactie
2^e Kerk**



Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken:

Geven met de **PGV app**

Voor: **Diaconie:**
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06
T.n.v.: Diaconie Protestantse
Gemeente Veenendaal

O.v.v.: **Collecte ZW-Vastenactie
140422**

Kerk:
NL70 RABO 0395.1388.68
Protestantse Gemeente
Veenendaal,

Collecte ZW-Kerk, 140422

Goede Vrijdag – 15 april 2022 – 19:30

Predikant: ds. Loes Kraan
Organist: Barbara Coster-Notenbomer
Klarinet: Dick Rovers

We komen binnen in een stille kerk. De liturgische tafel is leeg. Alleen de Paaskaars brandt.

Meditatieve muziek: 'Blijf mij nabij' - Lied 247

Stilte

Vraag om bemoediging:

v. Blijf bij ons, Heer want het is avond en de nacht zal komen.

a. Wees onze sterkte en onze hulp in tijd van nood.

Drempelgebed, naar Psalm 63:

O God, U bent mijn God,
ik zoek U, mijn ziel dorst naar U.
In de schaduw van uw vleugels
waak ik
met uw licht voor ogen,
bid ik mij
het donker door,
zing ik mij
van zorgen vrij.

Zingen: "Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat", Psalm 63: 1, 3

Gebed

Inleidende woord op de diensten in de Stille Week

Kruiswegstatie 10:

Jezus wordt van zijn kleren ontfroefd
Beeld & toelichting door Heleen van Ommeren:
*Jezus wordt ontdaan van zijn onderkleed.
Ik dacht erover na hoe dat geweest moet zijn.
Zo ingrijpend.
Me Too!
Als je kleding, je bescherming, van je wordt
afgerukt, wie ben je dan nog??*

Stilte



Meditatieve muziek: 'O Welt, sieh hier dein Leben', Rudolf Looks

Tekst: In mijn bloei ontluisterd (Kees Waaijman)

Zingen: Lied 561: 1

Lezing van Johannes 19: 1-5 en 16 – 24

Zingen: Lied 561: 2 en 3

Lezing van Johannes 19: 28 – 30

Doven van de Paaskaars

Stilte

Gebeden voor de Goede Vrijdag, met responsie en besloten met:

v: In uw handen, Heer mijn God, beveel ik mijn geest.

a: In uw handen, Heer mijn God, beveel ik mijn geest.

v: Amen.

Zingen: "O liefde die verborgen zijt", 561: 4, 5

Bede Dietrich Bonhoeffer (4 februari 1906 – 9 april 1945)

Gij kent alle nood van mensen,

Gij blijft bij mij wanneer geen mens mij bijstaat.

Gij vergeet mij niet

en zoekt mij.

Gij wilt dat ik U herken

en mij tot U keer.

Heer, ik hoor uw roepstem

en volg U.

Rondgang langs het kruis

In stilte verlaten we de kerk



Aan deze dienst werkten verder mee:

Ouderling van dienst: Brenda van de Vendel

Diaken Alina Keijman

Lector Ger Derksen

Koster Meindert Bolt

Techniek Martijn Huibers

Er zijn geen collectes

Stille Zaterdag – 16 april 2022 – 21:00

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Ytsen Wielstra
Klarinet: Dick Rovers

Woord vooraf

We beginnen in de stilte van Stille Zaterdag.

We zijn de afgelopen dagen Jezus gevolgd bij zijn laatste maaltijd, zijn lijden en sterven.

Vandaag de Paaswake. Jezus is gestorven. We gaan in gedachten mee, hoe hij ten grave wordt gedragen. We worden stil in deze donkere tijd. Leegte is er, stilte, maar ook is er rust gekomen, of toch niet?

Is dit dan het einde?

Nee, de derde dag breekt aan, IN de nacht. De derde dag is de tijd van de vervulling en het nieuwe begin.

We vieren op de derde dag Pasen. God brengt licht in de nacht.

De mens, door lijden en sterven heen, is geroepen om te leven.

Een belofte voor ons allen.

In deze dienst zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. We ontsteken licht in de nacht.

U kunt ook thuis meedoen door een kaars klaar te zetten. Op het moment dat we in de kerk de kaarsen aansteken, wordt u ook uitgenodigd om uw kaars thuis aan te steken.

Stilte

Zingen: "Zegen ons met het licht van uw ogen", Psalm 4b,

- Met gezongen Antifoon 4A
- Lezen: 4b: 2 - 9
- Afgesloten met zingen Antifoon 4A

We kijken naar kruiswegstatie 12

Wij staan stil bij Jezus, die gestorven is.
En nu?

*Terwijl onweer de wereld overdondert,
valt de stilte in.*

Jezus over het lijden heen

Lijkbleek in de zwarte nacht

Los van de aarde

Beelden vervagen

Wat blijft is de herinnering

(Lies Kruis)



Stilte

Lezing: Johannes 19: 31 – 33 en 38 – 40

Kruiswegstatie 13 Jezus wordt van het kruis genomen

Wreed

Alles is volbracht.

Nu mag je van het kruis af.

(Jan van de Pavert)

Stilte

Lezing: Johannes 19: 41 en 42

Kruiswegstatie 14 Jezus wordt in het graf gelegd

Vlucht ik voor de stilte en de leegte?

Of.....?

(Maeike Versteeg)

Muzikaal moment door klarinet en orgel:

“Wait for the Lord”, Taizé.

Gebed



Licht overwint het duister

We gaan staan

Binnenbrengen van de nieuwe brandende Paaskaars.

Diaken: Licht van Christus! (3x)

Allen: **HEER, WIJ LOVEN U!** (3x)

Licht ontstoken - kerkgangers geven elkaar het licht door

Onderwijl bij aansteken van de kaarsen zingen we het Taizelied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft

We gaan weer zitten

Gebed

We doven onze kaarsjes

Wisseling van de Antependia

Inleiding op de paaslezing

We gaan staan

v. De Heer is opgestaan

a. De Heer is waarlijk opgestaan

Zingen: "O vlam van Pasen steek ons aan!", 637: 1, 4

Lezen: Lukas 24: 1 – 6a, Paasevangelie

We gaan weer zitten

Zingen: "Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt", 632: 1, 2

Doopgedachtenis

Gedenken van de doopbelofte

Diaken schenkt water in het doopvont

Lezing: Romeinen 6: 3-4

Nodiging om naar voren te komen en je doop te gedenken door een kruisteken te maken op je voorhoofd.

Zingen: "Jezus U bent het licht in ons leven", Taizé

Dankgebed

Zingen: "Wij komen als geroepen", 612: 1, 2, 3

Zegen

Welkom morgen, Eerste Paasdag, om 9.30 uur in de kerk!

Aan deze dienst werkten verder mee:

Ouderling van dienst:	Adri Cardol
Diaken	Alina Keijman
Lector	Ger Derksen
Koster	Gerrit Hagelstein
Techniek	Theo en Stephan Zaaier

Er zijn geen collectes

Paasmorgen – 17 april 2022 – 09:30

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Guus Fennema
M.m.v.: Connected

Muziek

Zingen: “Dit is de dag”, 632: 1, 3

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Ondertussen zingen we “Licht van Pasen, zondagslicht”, 290

Moment van stilte

We gaan staan

Paasgroet

v. De Heer is opgestaan!

a. De Heer is waarlijk opgestaan!

Zingen: “De Heer is Waarlijk opgestaan”, 617: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 14 vrouwen, 18 allen, 19 allen.

Bij elk couplet zingen allen Hallelujah (regels 2 en 4)

We gaan weer zitten

Gebed

Zingen: “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen”, 118 1 in wisselzang, 2 allen

Aandacht voor de kinderen: het Veertigdagentijdproject ‘Ben je klaar voor het feest?’ Projectlied: “Een slinger van verhalen”.

Bijbellezing: Johannes 20: 1 - 17

Opstandingsstatie

Dit schilderij heeft als titel Vogel Phoenix. Het is de vogel die uit de as herrijst. Uit dit schilderij spreekt hoop. De oprijzende vogel is haast smetteloos wit. Het straalt een nieuw begin uit. En, elke keer, zo lijkt het, vliegt hij weer op. Het gaat maar door. Is dat ook niet de boodschap van Pasen?

(Joost van Schuppen)



Zingen: “Ik zeg het allen dat Hij leeft”, 642: 1, 6, 7, 8

Preek: Droog je tranen

Kruiswegstatie 6 Veronica droogt het gelaat van Jezus

Roselie Minderhoud



Zingen: “Heer, het licht van uw liefde schittert”, 289: 1, 3

Gebeden

Aandacht voor de collecte

We gaan staan

Slotlied: “U zij de glorie lied” 634: 1, 2

Zegen



Fijne Paasdagen gewenst!



Er is 1 QR code voor beide collectes.

Collecten:

1^e Libanon
2^e Kerk



Geven met de **PGV app**

Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken:

Voor:	Diaconie:	Kerk:
Bank:	NL14 RABO 0395.1389.06	NL70 RABO 0395.1388.68
T.n.v.:	Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal	Protestantse Gemeente Veenendaal,
O.v.v.:	Collecte Libanon 170422	Collecte ZW-Kerk, 170422

Aan de dienst van deze zondag werkten mee:

Ouderling van dienst	Karin de Jonge
Diaken van dienst	Harriëtte Notenbomer
Zondagskind	Yill Peters
Lector	Annette Schot
Kindernevendienst	Wijny van de Bovenkamp, Jolanda van de Pest
Oppas	Eline van der Meer
Ontvangst	Gerard Hörchner
Koster	Klaas Loonstra
Techniek	Martijn Huibers
Orde van Dienst	Adri Cardol