

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Coby de Haan
Orgel: Barbara Coster-Notenbomer
m.m.v. Cantorij o.l.v. Guus Fennema
Datum: Zondag 18 december, 2022



Orgel

Welkom en mededelingen

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING -

We gaan staan

Zingen: “Nu daagt het in het oosten”, 444: 1, 2, 4
Aansteken 4^e Adventskaars, met gedichtje, door het zondagskind

Zingen: “Christus, Gij zijt het licht in ons leven”, 284 (in canon)

Groet en bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: Hij, Die was, Die is en Die komt! Sta op, wordt verlicht!

Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over U op!

A: LATEN WIJ LEVEN ALS KINDEREN VAN HET LICHT!

We gaan zitten

Zingen drempelgebed: “Kom tot ons, God”, 297 (cantorij en allen)

Advent project: Ik kan niet wachten! – Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus.

Zingen projectlied: “Kom als kind in onze nacht”

Kinderen gaan naar de kinderevendienst

- DIENST VAN HET WOORD -

Gebed

1e lezing: Jesaja 60: 1 – 5a

Zingen: “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!” Psalm 27: 7

2e lezing: Lucas 2: 22 – 34

Zingen: “Lofzang van Simeon”, 159c (cantorij en allen)

Overdenking

Zingen: “Ik breng een rechter aan het licht”, 459: 1, 3, 6.

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN -

Kinderen komen terug uit de kinderevendienst. We kijken mee, waarmee zij zijn bezig geweest.

Collectemoment en eventuele pastorale afkondigingen

Gebeden:

- Dankgebed,
- Voorbeden – Acclamatie: “Kom, Heer, en wacht niet langer”, 368a

Steek vier kaarsen aan.
't Feest komt dichterbij.
Jezus is voor ons geboren
Kom, wees blij!

- Stil gebed
- Gezongen Onze Vader (NBV 21; cantorij en allen)

We gaan staan

Zingen: "O wijsheid, daal als vruchtbare taal!", 466: 2, 6

Zegen

Orgelspel

Tekst bij de bloemschikking

"Ik kan niet wachten!" is het thema van de kindernevendienst in advent. We wachten op de geboorte van Jezus. De vierde zondag van advent volgen we Simeon en Hanna. Ze hebben hun hele leven gewacht op de ontmoeting met Jezus (Lucas 2:22-40). Gods belofte is vervuld. De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Gods zegening.



Er is 1 QR code voor beide collectes.

Collecten:

1^e Jong Protestant
2^e Kerk



Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken:

Geven met de **PGV app**

Voor:	Diaconie:	Kerk:
Bank:	NL14 RABO 0395.1389.06	NL70 RABO 0395.1388.68
T.n.v.:	Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal	Protestantse Gemeente Veenendaal,
O.v.v.:	Jong Protestant, 181222	Collecte ZW-Kerk, 181222

Aan de dienst van deze zondag werkten mee:

Ouderling van dienst	Carla van Maasackers
Diaken van dienst	Alina Keijman
Zondagskind	Lucas van Rooijen
Kindernevendienst	Sabine Hanekamp en Wilma van Dijk
Oppas	Lianne Huibers
Lector	Ger Derksen
Ontvangst	Riet van den Heuvel
Koster	Loes en Kees Visser
Techniek	Wim Schut
Orde van Dienst	Adri Cardol