

Leven in een tijd van code rood

Dr. Sam Janse wil in zijn lezing met ons ingaan op *het* grote thema van deze tijd: *duurzaamheid*. Is er voldoende besef van urgentie in onze samenleving? En hoe zit dat in de christelijke gemeente? Wat betekent dat voor onze levensstijl? Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie wil hij lijnen trekken die ons helpen ons standpunt (en onze levensstijl!) te bepalen.



Janse wil ons op een interactieve manier laten zien dat genieten van het goede leven geen zware last is, maar wel iets anders is dan zoveel mogelijk consumeren. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Sam Janse is auteur van 'Eenvoudig leven'. Hij zet zich ervoor in om mensen duidelijk te maken dat door eenvoudig te leven je beslist niet ongelukkiger wordt. Men noemt hem ook wel: 'de groene dominee van Ameide'

Datum woensdag 19 oktober

Plaats Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5, Veenendaal

Tijd 20.00-22.00 uur

Contact Ytsen Wielstra, ytsenwielstra@live.nl

Deze lezing wordt georganiseerd door 'de Groene Kerk' in samenwerking met V.I.S.