



Programma winter/voorjaar 2025 - V.I.S.

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft. Graag stimuleren wij het nadenken over hoe we in het leven willen staan. We hebben we elkaar hierbij immers nodig. Ontmoeting, luisteren en elkaar inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. Daarin zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons geloof te laten groeien.

De werkgroepen van Zuid-West en De Open Hof hebben samen en in overleg activiteiten georganiseerd waarbij vanzelfsprekend **iedereen** van beide kerken én **daarbuiten** welkom is.

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data vanaf januari tot en met juni 2025. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De Open Hof (www.de-open-hof.nl) en Zuid-West (www.petrakerk.nl).

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.

Werkgroep V.I.S.

9 januari 2025 *eerste van vier data*

Speuren in het Oude Testament

Evenals voorgaande jaren zal Lucas de Grootte met ons een thema uit het Oude Testament uitdiepen. Dit seizoen is dat “De levensloop van David.” De bijeenkomsten zullen in de middag plaatsvinden.

Data : donderdag 9 januari, 16 januari, 23 januari en 30 januari
 Plaats : Trefpunt (Dennenlaan 5)
 Tijd : 14.00 – 15.30 uur
 Kosten : Collecte na afloop
 Info / Aanmelden : ladegroote@kpnmail.nl

9 januari 2025 *eerste van drie data*

Open Thomas-kring

De Thomas-kring staat open voor gemeenteleden uit beide wijken. Wie deelneemt heeft meestal klassiek-christelijke geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe zingeving. Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar verrijken met actuele visies op geloof en leven.

Data : donderdag 9 januari, 20 februari, 20 maart
 Plaats : Trefpunt (Dennenlaan 5)
 Tijd : 20.00 – 22.00 uur
 Kosten : Geen
 Info : Kees Visser (0318 412 437; k.f.visser@kpnmail.nl)
 Marise Wiersma (0318 513 548)

22 januari *eerste van vier data*

Introductiecursus verbindende communicatie (Wilma Kloet)

Verbindende communicatie, of geweldloze communicatie, is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het model van Marshall Rosenberg is een manier van praten en omgaan met elkaar waarin woorden, in plaats van muren, vensters worden. Door te delen wat er in mij leeft en wat er in de ander leeft en samen op zoek te gaan naar wat het goede is, vindt verbinding plaats. Maken oordelen plaats voor mededogen, zowel met de ander als met uzelf. Waarbij Bijbelse opdrachten handen en voeten kunnen krijgen. Want het is soms zo mooi gezegd in de Bijbel, maar hoe doet u dat dan? In deze introductietraining onderzoekt Wilma Kloet met u de 4 bouwstenen van het model “Onderzoeken en toepassen”. Naast de theorie oefent u ook met de praktijk van alle dag.

Data : woensdag 22 januari, 29 januari, 5 februari en 12 februari
 Plaats : De Open Hof (Aller Erf)
 Tijd : 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15)
 Kosten : Vrijwillige bijdrage voor koffie, thee en VIS-activiteiten
 Info : Wilma Kloet (06 19 47 13 38; w.kloet@komcom.training)

26 januari 2025**Goed, zinvol ouder worden (René Rosmolen)**

René Rosmolen is geestelijk verzorger en kunstenaar. Samen met de predikant van de Bergkerk in Amersfoort heeft hij een boek geschreven over goed, zinvol ouder worden. Een meditatief en informatief boek, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Geschreven voor hen die, nu ze ouder zijn of worden, deze fase bewust willen doorleven en daarin zoeken naar zin en betekenis. Deze zondagmiddag vertelt René over de hoofthema's van zijn boek aan de hand van vier kunstwerken.

Datum : zondag 26 januari
 Plaats : Trefpunt (Dennenlaan 5)
 Tijd : 15.00 – 16.30 uur
 Kosten : Collecte na afloop
 Info : zw-vis@pkn-veenendaal.nl

2 februari 2025 *eerste van drie data***Taizé diensten**

In onze gemeente worden sinds een aantal jaar Taizé-vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, jong maar ook ouder, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

Data : zondag 2 februari, 6 april en 25 mei
 Plaats : Petrakerk
 Tijd : 19.30 uur
 Kosten : Geen
 Info : Nynke de Boer (nynkedeboer3@hotmail.com)

2 februari 2025**Bezinnend schrijven bij de schilderijen van Ton Schulten “Licht aan de horizon”**

Samen bezoeken we de tentoonstelling van Ton Schulten in het Stedsmuseum Veenendaal in de Cultuurfabriek. Daar gaat ieder van ons aan de slag met een schilderij dat tot je verbeelding spreekt. Aan de hand van de techniek van “bezinnend schrijven” onderzoekt elke deelnemer hoe dit schilderij inspireert en welke inzichten het brengt.

We beginne en eindigen ons bezoek in het Grand Café Blàà met een kopje koffie of thee.

Datum : zondag 2 februari
 Plaats : Museum Veenendaal, Cultuurfabriek (Kees Stipplein 74)
 Tijd : 15.00 uur
 Kosten : Volwassenen: € 7.50
 Jeugd 13 t/m 18 jaar: € 3,00
 Museumjaarkaart: gratis
 Consumpties voor eigen rekening
 Info en opgave : Marije Stegenga (annastegenga@gmail.com)
 Karin de Jonge (katharinadejonge@gmail.com)

4 februari 2025 *eerste van twee data*

Filosofisch gesprek

Ook dit voorjaar zullen we twee keer een filosofisch gesprek organiseren. Op het moment van vaststellen van dit programma hebben we één gastspreker kunnen vastleggen. Op 4 februari zal ds. Jan Offringa het gesprek leiden naar aanleiding van zijn nieuwe boek: “Frank en vrij geloven”. Hij verkent met ons op licht filosofische wijze enkele thema’s waar hij als predikant altijd nieuwsgierig naar is gebleven. Dat begint met twee basale vragen: waarom geen genoeg nemen met de “dood van God”, op welke manier blijft Jezus belangrijk voor onze levensoriëntatie, hoe lezen we oude teksten en wat gebeurt er zoal tussen lezer en tekst.

Wie op 15 april naar Veenendaal komt is op dit moment nog niet duidelijk. Via de diverse media wordt u tijdig geïnformeerd!

Data	: dinsdag 4 februari en 15 april
Plaats	: Trefpunt (Dennenlaan 5)
Tijd	: 20.30 uur
Kosten	: Collecte na afloop
Info	: filosofischcafeveenendaal@gmail.com

18 februari 2025 *eerste van twee data*

“De school van het Ouder Worden” (Ds. Jan Wolswinkel)

Het thema ‘Ouder worden’ krijgt in onze samenleving de laatste jaren nogal wat aandacht.

Vaak a.d.h.v. vragen over de gezondheid en de financiën van ouderen. En ook is vaak de vraag: ontvangen we straks nog wel de zorg die we nodig hebben?

Maar op de weg van het ouder- worden spelen ook andere onderwerpen een belangrijke rol! Op twee avonden biedt de zogeheten ‘School van het Ouder Worden’ daarom gelegenheid het eigen ouder worden onder ogen te zien. Aan de hand van vragen als “Ouder worden, hoe beleef ik dat...Goed oud worden, hoe doe ik dat?” We geven niet alleen aandacht aan het ‘niet meer’ en het ‘nog wel’. Maar verkennen ook nieuwe mogelijkheden in deze levensfase.

Over een aantal onderwerpen wordt informatie gegeven. We laten ons o.a. inspireren door boeken van Herman Andriessen en Frits de Lange. Ook komt de vraag aan de orde: ‘Hoe kunnen verhalen uit de Bijbel ons helpen rond dit onderwerp?’ We gaan met elkaar in gesprek over ‘geestelijke levenstaken’ die zich juist in deze levensfase aandienen. Door de uitwisseling van eigen ervaringen en vragen kunnen we elkaar verrijken. Ieders levensweg en levensomstandigheden zijn weer anders.

Binnen die ‘School van het Ouder Worden’ stelt ieder uiteindelijk haar/zijn eigen ‘lespakket’ samen. Logisch. Ieders verhaal is immers anders! Het is mooi als we door deze bijeenkomsten bemoedigd worden om met vertrouwen onze weg te zoeken en te gaan! De 2 avonden zijn bedoeld voor deelnemers vanaf 60 jaar, zonder bovengrens! (Er is wel een maximum aan het aantal deelnemers)

Data	: dinsdag 18 februari en 4 maart
Plaats	: De Open Hof - consistorie
Tijd	: 20.00 uur
Kosten	: €5,- per avond
Info en aanmelden	: Aanmelden verplicht via: ds. John Boogaard, ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl of via 0318-543990

19 februari 2025

Thema-avond Kerk met Stip (ds. Jan Eerbeek)

Thema: *kerken betrekken bij levensperspectief van mensen die vastgelopen zijn, zoals gedetineerden*. Kerken hebben vanuit het evangelie een roeping tot barmhartigheid. In Mattheüs 25 wordt een hele reeks mensen opgenoemd, waaronder gevangenen. “Ik ben in de gevangenis geweest”, zegt Jezus, en “Gij zijt tot mij gekomen”. In de justitie inrichtingen zijn pastores werkzaam vanuit de kerken en veel gevangenen bezoeken de kerkdienst, de gespreksgroepen en hebben persoonlijk contact. Ook zijn er vrijwilligers namens de kerken. Om de positieve contacten met de kerk ook na de detentie voort te kunnen zetten ontstond Kerken met Stip. Inmiddels is er een landelijke vereniging met zo’n 70 kerken die verbinding zoeken met mensen met een detentieachtergrond en die een nieuw begin willen maken in verbinding met een geloofsgemeenschap. Inmiddels zijn er ook kerken met Stip die de doelgroep hebben verbreed meer in het algemeen tot mensen die vastgelopen zijn en die verbinding zoeken om hun leven een beetje lichter te maken. Iedere kerkgemeente die deelneemt kan zelf de doelgroep bepalen en afbakenen. Op de thema-avond komen allerlei vragen rondom Kerken met Stip aan de orde, vooral ook als het gaat om mensen met een detentieachtergrond. In het jaarverslag 2023 met als titel “Mensen thuisbrengen in hun leven” staat aangegeven wat gedetineerden in een kerk zoeken als ze vrij zijn. Het gaat om: groei in geloof; behoefte aan mensen bij wie je thuis voelt; het oplossen van eenzaamheid; behoefte aan iemand om diepere dingen mee te delen; een kerk om gedoopt te worden; levensinvulling na detentie; een uitweg uit jarenlange problematiek; omgaan met gewone mensen. Kerken met Stip heeft een effectieve methodiek ontwikkeld om in contact met vrijwilligers nieuw levensperspectief te laten ontstaan. Het onderwerp zal met voorbeelden uit de praktijk worden toegelicht door ds. Jan Eerbeek, emeritus hoofdpredikant Ministerie van Justitie en Veiligheid en oprichter van Exodus Nederland.

Datum : woensdag 19 februari
 Plaats : De Open Hof (Aller Erf)
 Tijd : 20.00 uur
 Kosten : Geen
 Info : Arend Vleeming (a.j.vleeming@kpnmail.nl)

18 maart

De groene spiritualiteit van Thomas Merton (Kick Bras)

Thomas Merton was de beroemdste monnik van de 20^e eeuw. Een dichter, spiritueel schrijver en profeet. Kick Bras schreef een boek over zijn groene spiritualiteit. Hij zal hierover een lezing houden waarbij hij ook foto’s en teksten zal projecteren. Aan de orde komen Thomas’ gelovige visie op de natuur, de betekenis van de natuur voor zijn persoonlijke spiritualiteit en de consequenties die hij ziet voor een ecologische ethiek. Zijn prachtige natuurobservaties zijn hartverwarmend en inspirerend. Maar zijn waarschuwingen voor uitbuiting van de natuur nog steeds actueel. Zijn visie is een belangrijke bron voor hedendaagse groene spiritualiteit.

Dr. Kick Bras is theologisch onderzoeker en auteur van vele boeken over meditatie en mystiek. In 2021 publiceerde hij het boek *“Onuitsprekelijk Paradijs, de groene spiritualiteit van Thomas Merton”*. Hij zal enkele exemplaren ter verkoop meenemen. Meer info via: www.kickbras.nl

Datum : dinsdag 18 maart
 Plaats : De Open Hof - zaaltje
 Tijd : 20:00 uur
 Kosten : €5,-
 Info en aanmelden : Aanmelden verplicht via: ds. John Boogaard, ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl of via 0318-543990

23 maart 2025**Muziek voor de Veertigdagentijd**

Op 23 maart zijn we halverwege de Veertigdagentijd, de periode die start op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Deze middag bezingen, bespreken en beluisteren we veelzijdige liederen die ons o.a. via het liedboek voor deze periode worden aangereikt. Cantor Guus Fennema zal de toelichting verzorgen, medewerking is er van de cantorij en organist is Ytsen Wielstra. Er is volop samenzang, dus wees welkom!

Datum : zondag 23 maart
 Plaats : Petrakerk
 Tijd : 15.30 – 16.30 uur
 Kosten : Vrijwillige bijdrage

25 maart 2025**“Selma”de film**

Een film over de bekende dominee Martin Luther King die, vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, probeerde op geweldloze manier de rassendiscriminatie in de Verenigde Staten tegen te gaan. De rassendiscriminatie bestond vooral in het zuiden van de Verenigde Staten. Martin Luther King voerde dan ook vooral daar actie. Zo wilde hij in de plaats Selma demonsteren tegen het gebrek aan kiesrecht onder de zwarte bevolking. In Selma kon nl. maar 2% van de zwarte inwoners gaan stemmen. Daarom organiseerde hij er in maart 1965 protestmarsen, die van Selma naar Montgomery in de staat Alabama liepen. Op 25 maart 1965 (‘vandaag’ precies 60 jaar geleden) kwamen ongeveer 25.000 mensen aan in Montgomery, na een mars te hebben gelopen -in vier dagen- van 87 km. In augustus 1965 ondertekende de Amerikaanse president Johnson daaropvolgend de Voting Rights Act, waardoor het voor zwarten makkelijker werd om te gaan stemmen.

(Nb. Deze film bevat geweld - de eerste marsen werden namelijk met geweld gestopt).

Datum : dinsdag 25 maart
 Plaats : De Open Hof - kerkzaal
 Tijd : 20:00 uur precies (koffie staat om 19:45 uur klaar)
 Kosten : €5,-
 Info : Meer informatie via ds. John Boogaard, ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl of via 0318-543990

3 april 2025*eerst van twee data***Vieren & bezinnen in de Veertigdagentijd**

In de komende Veertigdagentijd is ervoor wie wil op twee avonden een kort moment van vieren, bezinnen en ontmoeten in groepsverband. Net als tijdens Advent laten we ons inspireren door iets van kunst, muziek en daarbij in de tijd passende bijbelgedeeltes. Zo mogelijk sluiten we aan bij wat er in de kerk aan expositie hangt.

Data : donderdag 3 april en 10 april
 Plaats : Petrakerk (Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan 5)
 Tijd : 19.30 – 21.00 uur
 Kosten : Geen
 Info en opgave : Coby de Haan (drs.jdehaan@gmail.com)
 Loeki van der Laan (ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl)

13 april 2025**FEMME in de Petrakerk - concert**

Márin, Britt, Esther, Mette en Jasmijn, vormen, in wisselende samenstelling, FEMME. Met een breed repertoire, zowel a capella, close harmony als solo gezongen, verzorgen zij een gevarieerd mini-concert met een knipoog naar de passietijd.

Datum : zondag 13 april
 Plaats : Petrakerk
 Tijd : 16.00 – 17:00 uur (kerk open 15:30 uur)
 Kosten : Collecte na afloop

23 april *eerste van vier data***Leven in Balans (Peter Pottjewijd)**

De cursus is gericht op het bevorderen van een leven in balans. Met daarbij sterk de nadruk op de hulp die meditatie daarbij kan bieden. Door de verbondenheid met de natuur te bevorderen kun je je band met God ook verdiepen en dit kan bijdragen tot een betere balans in je leven.

De oefeningen bestaan onder andere uit geleide meditatie, meditatief schilderen en wandelen in de natuur met meditatieve werkvormen. Naast het programma in het Trefpunt wordt er daarom ook gewandeld in het bos van de Prattenburg.

Cursusleider is Peter Pottjewijd. Hij heeft in 2024 rond dit onderwerp ook vier cursusavonden geleid. Heeft u in 2024 meegedaan? U kunt nu weer meedoen; het programma wordt aangepast. Niet eerder meegedaan? Geen punt; de programmaonderdelen staan op zichzelf.

Data : woensdag 23 april, 30 april, 7 mei en 14 mei
 Plaats : Trefpunt (Dennenlaan 5)
 Tijd : 19.45 uur (inloop met koffie vanaf 19.30)
 Kosten : Vrijwillige bijdrage
 Info en opgave : Peter Pottjewijd (06 83 83 20 45; peter.pottjewijd@gmail.com)

15 mei 2025**HOOPvol opvoeden in tijden van crisis (Xpeditie 3.6.0)**

Na een succesvolle eerdere bijeenkomst rondom opvoedingsvraagstukken georganiseerd door Xpeditie 3.6.0, zal er dit seizoen een tweede avond georganiseerd worden voor ouders en belangstellenden die zich willen laten inspireren. Thema van deze avond draait om de vraag: Hoe geef je je kinderen een hoopvolle toekomst in een wereld van crisis, oorlog, ziekte en ellende ver weg en dichtbij? Xpeditie: “We inspireren je vanuit de Bijbel en de pedagogiek van hoop en maken dat concreet, zodat je weet hoe je dit met je kinderen kunt bespreken en wat je met hen kunt doen.”

Datum : donderdag 15 mei
 Plaats : Trefpunt (Dennenlaan 5)
 Tijd : 20.00 – 22.00 uur
 Kosten : Vrijwillige bijdrage
 Info en opgave : zw-vis@pkn-veenendaal.nl

18 mei 2025**Zo kan het licht erin (Frank Kazenbroot)**

Een informatieve en meditatieve bijeenkomst over het leven en de liederen van Leonard Cohen. We luisteren naar zeven liederen van Cohen, die bekend is geworden door liederen als “Suzanne” en “Hallelujah”. Tussendoor wordt over zijn leven verteld en worden de liederen toegelicht. Cohen wist de zoektocht van de menselijke ziel naar liefde en licht onder woorden te brengen.

Verteller Frank Kazenbroot is geestelijk verzorger in een ziekenhuis en zijn leven lang al geboeid door het werk van Cohen. Hij vertelt op inspirerende wijze over de spirituele en religieuze kracht van de poëzie van Leonard Cohen.

Datum : zondag 18 mei
 Plaats : Trefpunt (Dennenlaan 5)
 Tijd : 14.30 – 16.30 uur
 Kosten : Collecte na afloop
 Info en opgave : zw-vis@pkn-veenendaal.nl

22 mei 2025**“Stilte wandeling” – kom tot rust in de stilte**

Op donderdag 22 mei 2025 gaan we, zo is het plan, weer in stilte het bos in. Met maximaal 15 mensen. Om daar de rust te ervaren van het bos. Het is de bedoeling dat we, zonder met elkaar te praten, een mooie wandeling gaan maken. Onderweg zal je ontdekken wat de stilte met je doet! Omringd door zingende vogels kan rust zich aandienen. Een rust die lijf en ziel kan vullen. De kans op een ontmoeting met wild (ree, hert, zwijn, wolf (?)) is aanwezig. Bij goed weer drinken we onderweg nog een kop koffie /thee met elkaar. Aanmelden verplicht.

Datum : donderdag 22 mei
 Plaats : De bossen op de Veluwe
 Tijd : 05:00 uur verzamelen
 Vervoer : we gaan met eigen vervoer
 Kosten : €5,-
 Info en opgave : Aanmelden verplicht via ds. John Boogaard, ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl of via 0318-543990

11 juni 2025*eerste van drie data***Bijbel.com**

Dit jaar komt er een nieuwe serie Bijbel.com. Misschien kom jij niet zoveel toe aan Bijbellezen. Weet je hoe leuk en verrijkend het is om dit met anderen te doen? Samen je te verdiepen in de Bijbel, jezelf en de ander? We gaan drie avonden gedeelten uit het Bijbelboek Job lezen. We stellen onszelf drie vragen:

- Wat is de context en boodschap van deze tekst?
- Wat zegt het mij?
- Hoe helpt het mij in de wereld van nu?

In Bijbel.com praten we niet alleen over de Bijbel, we gaan er ook verder mee aan de slag!

Datum : woensdag 11 juni, 18 juni en 25 juni
 Plaats : Petrakerk (Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan 5)
 Tijd : 20.00 – 21.00 uur
 Info en opgave : Coby de Haan (06 16 05 54 55; drs.jdehaan@gmail.com)