

Zondagsbrief

3^e jaargang, nummer 40

Zondag 10 april 2022

Zesde zondag in de 40-dagentijd
Palmпасen/Palmarum



Mededelingen

Kleur van de zondag paars

'Hosanna in den hoge' Psalm 118

De kleur van ingetogenheid, voorbereiding, tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw.



Eerste collecte

De eerste collecte op zondag 10 april, Palmzondag, is bestemd voor Kerk in Actie – Zendingscollecte: Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt

hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Bij de bloemschikking

Met de bloemschikking volgen wij het oecumenische leesrooster (C-jaar).

Het doorlopende thema is: van de dood (dor materiaal) naar het feest van het Leven. In Lucas 22: 1 – 23 staan tekenen van brood en wijn als sacrament van de verwachting centraal. De aren en de beker verwijzen er naar.

De buxus symboliseert de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer en mevrouw Hendriksen, Graspieper 16.

Palmpasen 10 april

Op deze zondag staat de kerkdienst in het teken van Palmpasen.

We lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem volgens het Lukasevangelie. Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel. Welk statement wil hij hiermee maken?

De kinderen zullen aansluitend na de preek met hun eigen gemaakte palmpaasstokken in een vrolijke optocht door de kerk lopen.

In deze dienst gebeurt er nog iets bijzonders. Christine van Manen en Leo van Berkel worden in het ambt bevestigd. Christine als jeugdouderling en Leo als ouderling-kerkrentmeester. Zij zullen allebei in hun presentatie vertellen wat hun drive is om dit ambt op zich te nemen!

Kom en vier het allemaal mee!

Stille Week

In de stille week zijn er iedere dag vieringen in de Petrakerk.

In alle diensten zal er meditatief moment zijn, waarin we stil staan bij één of meerdere van de kruiswegstaties, die in deze 40 dagentijd te zien zijn in de Petrakerk. Zo volgen we Jezus op zijn weg van kruis en opstanding.

Op Witte Donderdag werkt de Cantorij mee onder leiding van Guus Fennema. Hans Wilmont, de gitarist, zal ons meenemen in zijn meditatieve muziek. Op deze avond delen we met elkaar brood en wijn, in navolging van Jezus' laatste avondmaal.

Op Goede Vrijdag zal ds. Loes Kraan voorgaan. Dick Rovers werkt mee als klarinettist. We kijken in deze dienst naar de gekruisigde Jezus, die ontkleed, daar lijdt en sterft. In de kerk is een kruis opgesteld. We staan hier bij stil.

In de Paaswake beginnen we in de stilte van Stille Zaterdag. In gedachten gaan we mee, hoe Jezus ten grave wordt gedragen.

In de Paaswake zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. We ontsteken licht in de nacht.

U kunt ook thuis meedoen door een kaars klaar te zetten. Op het moment dat we in de kerk de kaarsen aansteken, wordt u ook uitgenodigd om uw kaars thuis aan te steken.

In de Paasnacht gedenken we daarnaast, samen met de kerk der eeuwen, onze doop. U wordt tijdens de dienst uitgenodigd, om een kruisteken te ontvangen met water uit de doopvont.

Ds. Coby de Haan

Vastenactie 2022

Zoals jullie weten zetten we ons tot 16 april in voor het goede doel: maatjesproject 'Match-Up' van vrijwilligersorganisatie 'Netwerk voor Jou', waarmee eenzame

Veenendalers met maatjes in contact worden gebracht. Een maatje zijn draait om persoonlijk contact, gezelligheid en aandacht voor elkaar; waardevolle ontmoetingen die bijdragen aan elkaars welzijn. Een prachtig doel om te steunen nietwaar?

Laten we daarom deze week met elkaar een eindsprint nemen, door te bieden op aanbiedingen op **Marktplaats Zuidwest**:

- Op https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/ staan verschillende mooie aanbiedingen vermeld!

- Bied er dus op los via dit formulier: <https://www.petrakerk.nl/markt-bieden>

- Bieden kan tot en met zondag 10 april

Mocht je/u een geldbedrag over willen maken voor het vastenproject, gebruik dan graag het volgende bankrekeningnummer:

NL 14 RABO 0395 1389 06

t.n.v. **Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal**

o.v.v. **Vastenproject ZuidWest**.

We hopen dat we op jouw/ uw steun kunnen rekenen!

Diaconie Wijkgemeente ZuidWest

Boogh

terug in je kracht

Boogh is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in mensen met hersenletsels zoals herseninfarcten, hersentumoren of schade na een ongeluk. Het werk van Boogh staat in het teken van het begeleiden, behandelen en leren omgaan met een

veranderde situatie na een grote levens veranderende gebeurtenis. Eén van onze doelen is dat mensen weer deel gaan uitmaken van het maatschappelijk leven. Boogh is in Veenendaal gevestigd aan de Nijverheidslaan nummer 6. Elke ochtend komen mensen vanuit de hele regio naar Boogh om de dag door te brengen. De vestiging beschikt over een activiteiten- en behandelcentrum. Om onze cliënten een nog leukere dag te bezorgen zoeken wij nog een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers zouden wij graag willen inzetten om bijvoorbeeld een stukje te wandelen met cliënten, een spelletje te doen of ons te helpen tijdens de creatieve activiteiten.

Heeft u leuke ideeën voor eenmalige workshop? (bv. Creatief, informatief sport, etc.) of heb je specifieke kennis over een leuk of interessant onderwerp en vind je het leuk om een lezing te geven, meld je dan aan als "gastvrijwilliger".

Heeft u interesse om ons als vrijwilliger te assisteren? Wij kijken uit naar uw reactie. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Je kunt bellen met Jara Kroon; 0657602349. Of mailen naar: j.kroon@boogh.nl

Schrijven kan ook. Stuur uw brief naar: Boogh Veenendaal, Nijverheidslaan 6, 3903 AP Veenendaal.

GEZOCHT

Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht

Voor in de wijk rondom 't centrum, Duivenwal, Zandstraat, Valleistraat, Scheepjeshof, Brouwersgracht, Poolster en nog wat straten er omheen zoeken wij met spoed een jonge bezorger die wel een klein zakcentje wil bijverdienen. Het gaat om ongeveer 105 adressen.

Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor. Als je denkt: dit lijkt me wel wat..... Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau.
tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl



HET IS TIJD VOOR
**KOFFIE MET
EEN OORTJE**

Dinsdag as
staat de koffie klaar
van 10.00 tot 11.30
in 't Trefpunt

Vervoer nodig? Bel Gerrie 06-28064762

Commissie Gastvrouwen/Gastheren

De kerkenraad heeft de commissie gevraagd om haar taak van vóór de Corona-periode weer op zich te nemen. Inmiddels is het aantal gastvrouwen en gastheren wel behoorlijk uitgedund. Kortom er is versterking nodig. Elk gemeentelid, jong of

oud is van harte welkom. Onder de last van deze taak zal vrijwel niemand bezwijken: ongeveer 1 keer per maand heet u bij de ingang van de kerkzaal de kerkgangers welkom en overhandigt hun de orde van dienst. Het Zondagskind assisteert u. Lijkt u dit een aardige taak, meld u dan bij Gerard Hörchner, Tel. 0318-513613 óf ghorchner@planet.nl.

Namens de commissie Gastvrouwen/Gastheren. Gerard Hörchner

Paaszangavond in De Open Hof

Op Eerste Paasdag is er een grote Paaszangavond in De Open Hof. Het begint 19.30 uur; de kerk is open vanaf 18.30 uur. Op het programma staat natuurlijk "U zij de glorie", maar ook "Sta op, een morgen ongedacht", "De Heer is waarlijk opgestaan", "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem", "Christus onze Heer verrees" en tal van andere bekende Paasliederen.



De begeleiding is op orgel, piano en trompet! Halverwege is er een korte pauze met koffie en thee. U en jij van harte welkom en... nodig je ook een ander uit?

Kijkcijfers onlinedienst 3 april

Direct: 172. Helaas was er geen mogelijkheid om de dienst terug te kijken. Voor aankomende zondag is dit opgelost. Onze excuses voor het ongemak!

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal