

Zondagsbrief

3^e jaargang, nummer 1
Zondag 13 juni 2021
2e zondag na Trinitatis



Mededelingen

Kleur van de zondag : groen

Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen wij de toekomst tegemoet

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Gerrie Adding, Slagvink 35

Kerkdienst 13 juni

Deze zondag vieren de Maaltijd van de Heer.

Ook u die online thuis meekijkt, wordt uitgenodigd om samen met de mensen in de kerk mee te doen. Door thuis van te voren een kaars, een stukje brood en wijn of druivensap klaar te zetten, kunt u tijdens de livestream in verbondenheid het meevieren. Zodat we als gemeente, waar we ook zijn, Christus gedenken met brood en wijn, zijn liefde voor ons proeven, de vrede in ons ervaren, waarmee hij ons en deze wereld wil vervullen.

Deze viering staat in het teken van de hoop. We lezen uit Micha 4, mensen uit al die verschillende volken die in gezamenlijkheid en in vrede optrekken naar de berg, daar waar God is. En we lezen een gedeelte uit Johannes 4 uit het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw over heilige plaatsen, waar wil God nu aanbeden worden? Wie heeft de heilige plek en waarheid in pacht? Jezus geeft een verrassend antwoord.

We mogen nu met 60 mensen maximaal in de kerk. Dat is fijn! De kinderen zijn vanaf het begin van de dienst welkom bij de kindernevendienst. Daar hebben zij hun eigen kinderdienst. Dus er is geen kindermoment in de kerk. Verder zijn er nu vier zangers.

En ja het is eindelijk zover, we mogen in de kerk samen 1 lied zingen, het slotlied. Niet uit volle borst, maar toch met heel je hart!

Ik zie er naar uit.

Ds. Coby de Haan

Van de Bloemengroep:



De Bloemengroep verzorgt iedere week een boeket voor een gemeentelid dat wel wat aandacht kan gebruiken. De Bloemengroep is hiervoor afhankelijk van giften en bloemen zijn momenteel prijzig. We mochten de afgelopen maanden al een aantal giften uit de gemeente ontvangen. We zijn hier heel dankbaar voor.

Als u het fijn vindt om hieraan bij te dragen, kunt u uw gift overmaken op het nummer van de

Diaconie, NL14RABO 039.51.38.906 t.n.v. diaconie Prot.Gem.Veenendaal onder vermelding van "Bloemengroep ZuidWest". Alvast onze hartelijke dank.

Open Kerk

Zoekt u een persoonlijk moment van bezinning of inspiratie? Ook in de zomermaanden is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor persoonlijk gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk gesprek. U bent van harte welkom op:

- dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en
- donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.

Dinsdagmiddag en donderdagavond kunt u in de ontmoetingsruimte of in de tuin van de kerk ook deelnemen aan een gespreksgroep. Er is koffie en thee.



Dorpskerken willen van betekenis zijn

Zondag 13 juni is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken.

Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.

Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging

Help t mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Vrijwilligers gezocht

Het wordt weer gezellig druk in de kerk.

Om alles schoon te houden zoek ik vrijwilligers die mij af en toe een ochtend willen helpen. Vind u/jij het leuk om maandag en/of vrijdagochtend een paar uurtjes mee te helpen bel mij gerust.

Gezelligheid staat bovenaan.

Reiny Bleijenberg, 06 - 428 97 789, zw-koster@pkn-veenendaal.nl



Goed nieuws van de kindernevendienst en de oppas!

Op **13 juni**, **27 juni** en **11 juli** is er kindernevendienst en oppas! Om meer mensen de kans te geven in de kerk de dienst bij te wonen, hebben we besloten dat de kinderen van de kindernevendienst de hele dienst bij ons in het Trefpunt hun eigen bijeenkomst hebben. Samen luisteren naar een verhaal, zingen, iets lekkers eten en drinken, elkaar opnieuw ontmoeten. Wij hebben er zin in! De kinderen mogen via de hoofdingang naar binnen komen en meteen doorlopen naar het Trefpunt. U hoeft hen niet op te geven, maar een mailtje is wenselijk. Ook de oppas kinderen zijn weer welkom. Zij mogen via de ingang aan de Dennenlaan gebracht worden. Let op, meld de kinderen niet aan via kerktijd, maar via een mail naar zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl.

Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als hun papa en mama nog niet naar de kerk mogen! We hopen jullie allemaal te zien!

Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst.

Overstappen !



Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool. Na alweer een raar Coronajaar gaan jullie toch de overstap maken van Basisschool naar het Voorgezet Onderwijs, een spannende stap!

Wij, als Kindernevendienst, hebben alweer een leuk idee voor de Overstapdienst van zondag 4 juli as.

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Wilma (06 46 44 54 16)

Groetjes van de Leiding van de Kindernevendienst.

PS: vaders, moeders, opa's, oma's, tantes en ooms.. weten jullie nog kids die de overstap gaan maken en die het leuk vinden om mee te doen.. meld ze dan bij ons aan.

Het gaat de goede kant op...

Met ingang van deze week wordt het aantal bezoekers van de eredienst verhoogd naar 60. We volgen hiermee het advies van de PKN. Het aantal voorzangers wordt weer uitgebreid naar 4. En, heel bijzonder, we mogen weer heel beperkt met alle aanwezigen gaan zingen op praatniveau. Daarmee wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, op geluidsterkte van normaal spreken. Het blijft beperkt tot enkele coupletten aan het einde van de dienst, maar het is weer een begin!

Er kan weer fysiek vergaderd worden. Een hele verademing na elkaar zo lange tijd via het beeldscherm te hebben gesproken. Ook worden bepaalde activiteiten weer opgepakt. Uiteraard moeten we bij alles wat we doen rekening blijven houden met de nog geldende maatregelen, maar we zijn blij dat er weer het een en ander mogelijk is.

Tot ziens in de kerk of daarbuiten!

Een hartelijke groet vanuit de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 13 juni willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren, niet alleen in de kerk maar we willen u ook de gelegenheid bieden om dit ook thuis mee te vieren. In de kerk zullen we op gepaste wijze brood en wijn/druivensap met elkaar delen.

Thuis kunt u meevieren door met ons, bij het begin van de dienst een kaars aan te steken en samen met ons brood en wijn/druivensap te nemen. Dan kan eenieder -jong en oud - met ons meevieren.

Tijdens de viering van het avondmaal is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Collectes

Er staan nu weer bij de uitgang van de kerk twee collecteschalen zodat u naast de collecte-app ook contant geld en/of collectemunten kunt doneren.

Kijkcijfers onlinedienst 6 juni 2021

Direct 210, Opname 81

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal