

Zondagsbrief

6^e jaargang, nummer 43

Zondag 16 maart 2025

Kleur van de zondag: paars



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Alvast over zondag: 4ALL

Aankomende zondag is het de tweede zondag in de veertigdagentijd. Dit keer staat er een 4ALL-dienst in de planning. 4ALL? Inderdaad, dat lijkt verdacht veel op de vertrouwde 4U-diensten. De afgelopen tijd zijn we met diverse werkgroepen in de kerk druk bezig geweest om onszelf te ontwikkelen als het gaat om verbindend vieren. We hebben ook wat geoefend als gemeente. Denk maar eens aan onze startzondag rond Levi en 'uit je bubbel komen'. Om die reden hebben we bedacht dat we de 4U-diensten in een nieuw jasje willen steken. Heel bewust als een dienst voor alle generaties, waarin we met elkaar verbindend vieren. Daarom ook 4ALL: voor iedereen met een nieuw logo. Een plaatje dat speciaal voor wijkgemeente ZuidWest gemaakt is. Herkennen jullie het kerkje dat van de ene generatie op de andere overgaat? Deze zondag gaan we ontdekken over Adam en Eva in de hof van Eden beleefden, als ze zich voor het eerst verstoppen voor God uit schaamte. De band Connected zal spelen en ook de tuinman is weer present. Maar of dat nu zo'n succes zal worden?

Ds. Loeki van der Laan



Overlijden

Maandag 10 maart is Truus van Manen overleden. De uitvaart is maandag 17 maart om 12.00 uur in de Petrakerk. Aansluitend om 14.00 uur is de begrafenis op begraafplaats Munnikenhof. Gelegenheid om te condoleren is er zaterdag 15 maart van 19.00 tot 20.15 uur in de Petrakerk.

Laten we meeleven met Jan, kinderen en kleinkinderen, en allen die in liefde met Truus zijn verbonden en hen opdragen in de gebeden.

Ds. Coby de Haan

Meeleven

Het is best een spannende tijd geweest voor Rita de Fluter. Een tijdje geleden is bij haar een plekje met kankercellen gevonden. In het ziekenhuis is dat weggehaald en na controle blijkt nu dat alles goed lijkt en ze pas weer over jaar op controle hoeft. Dat is goed nieuws!

Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer en mevrouw Hardeveld.

Bij de bloemschikking

Deze veertigdagentijd volgen wij de Kindernevendienst met verhalen waarin een tuin centraal staat. In onze tuin staat in het midden een olijfboom, symbool voor vrede en hoop. Vandaag lezen wij Genesis 3 vs. 1 - 23: God stuurt de mensen weg uit de tuin.



TIME-OUT Middengeneratie

Op 20 maart is de vierde TIME-OUT van dit seizoen. Dit keer zijn we met de middengeneratie te gast bij Marion en Daniel Feenstra. Zij

stellen graag hun huis voor ons open. Hun adres is Kerkewijk 150. Zoek je verbinding met leeftijdsgenoten en een goed gesprek, waarin je jezelf en anderen beter leert kennen? Kom en doe mee.

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

VIS: Zangmiddag liederen Veertigdagentijd

Op zondagmiddag 23 maart staan liederen uit het Liedboek voor de Veertigdagentijd centraal. Bekend en onbekend, nieuw en oud. En we gaan vooral met elkaar zingen. Cantor Guus Fennema zal de liederen inleiden en over de achtergronden vertellen. Vergeet vooral niet uw liedboek mee te nemen! Zondag 23 maart van 15.30 tot ongeveer 16.45 uur met medewerking van Cantorij ZuidWest onder leiding van Guus Fennema en Ytsen Wielstra, orgel.



Collecte

Zondag 16 maart is de derde collecte voor de Musical Jakob. Sinds november 2024 is een enthousiaste groep van ruim 75 gemeenteleden aan het repeteren voor de musical Jakob, welke op 9, 10 en 11 mei wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie de poster hieronder of klik [hier](#). Om de kosten laag te houden werken er enorm veel vrijwilligers mee om straks iets heel moois neer te zetten. Helaas ontkomen we niet aan de nodige kosten. Wij hopen dat u ons hierin wil ondersteunen en bedanken u alvast voor uw gift. Met de QR-code kunt u uw gift overmaken. Of maak je bijdrage over op NL70 RABO 0395 1388 68 o.v.v. bijdrage Musical Jakob.



PETRAKERK, KERKEWIJK 135

MUSICAL JAKOB



VRIJDAG 9 MEI

AANVANG: 19.30

ZATERDAG 10 MEI

AANVANG: 19.30

ZONDAG 11 MEI

AANVANG: 14.30

Het Levensverhaal van Jakob, zoals we dat in het Bijbelboek Genesis tegenkomen, kan het verhaal van iedereen zijn. Het kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal. En daarom is het zo boeiend.

Sinds november 2024 is een enthousiaste groep van ruim 75 gemeenteleden aan het repeteren. U bent van harte uitgenodigd om het eindresultaat te zien. Er is ruimte voor een vrije gift na afloop.

TICKETS VOOR 2€ (INCL. CONSUMPTIE) BESCHIKBAAR OP:

WWW.PETRAKERK.NL

Vieren en bezinnen in de 40-dagen



Ben jij weerbaar?

Dit is de vraag waar we bij stilstaan in Vieren en Bezinnen in deze 40-dagen 2025.

We leven in rumoerige tijden. Het roept gevoelens van angst en onveiligheid op. Wat hebben we nodig om weerbaar te zijn? Wat betekent het om juist nu als christen uit de hoop te leven? In twee bijeenkomsten nemen we de tijd om dit met elkaar te verkennen, met tekst, beeld en muziek.

Donderdagavond 3 en 10 april van 19.30-21.00 uur. Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk. Aanmelden via drs.jdehaan@gmail.com.

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Vastenactie 2025 Stichting Leergeld Veenendaal - Zomers kledingpakket

In de dienst van afgelopen zondag hebben Brenda van de Vendel en Linet van Donselaar van Stichting Leergeld Veenendaal ons meegenomen in de missie van de stichting; het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen door armoede. Momenteel staan er in Veenendaal 150 kinderen geregistreerd die in armoede opgroeien.

De voorbeelden die Brenda en Linet gaven: nagenoeg lege broodtrommels, geen fiets om mee te kunnen gaan met een schooltasje, in de herfst nog slippers dragen omdat er geen geld is voor nieuwe schoenen... het verhaal raakte ons.

Laten we er samen met Stichting Leergeld Veenendaal voor zorgen dat deze 150 kinderen zich gezien voelen en een extra zonnestraal in de zomer ontvangen in de vorm van een zomers kledingpakket á € 40,00. Ons doel is om met onze gemeente $150 \times € 40,00 = € 6.000,00$ op te halen - en hopelijk meer!

We hebben al veel aanmeldingen voor activiteiten ontvangen, heel erg bedankt daarvoor. En er is volop ruimte voor meer aanmeldingen! Kom in actie door u in te schrijven of een bestelling te plaatsen op het aanmeldformulier op de website www.petrakerk.nl/40_dagen_2025 of kijk in de agenda op de PGV app.

Graag extra aandacht voor aankomende inschrijfdeadline:

- Pubquiz : aanmelden tot zondag 16 maart;
- Sobere soepmaaltijden : aanmelden tot zondag 16 maart;
- Bestellen van Paaskaars : te bestellen tot zondag 23 maart.

Wat daarnaast ook kan, is een geldbedrag overmaken voor het vastenproject via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest.

Wat houdt het in?	Hoe werkt het? Kijk op: www.petrakerk.nl/40_dagen_2025
Bloemstuk workshop	
ma 10 maart van 19:30-21:30u - Ontdek de betoverende wereld van bloemstukken en laat je creativiteit bloeien tijdens deze exclusieve workshop - Breng je huis tot leven met een prachtig paasbloemstuk - Inschrijfkosten 25 euro pp	Inschrijving is gesloten Locatie: de Ontmoetingsruimte
Bingo!	
ma 31 maart van 14:00-16:00u - Ouderwetse gezelligheid! - Stempel je bingokaart af en geniet van de spanning... - Met wat geluk win je leuke prijzen! - Inschrijfgeld 5 euro pp	Inschrijven tot: woe 26 maart Bingodatum: Locatie: Het Trefpunt
Pubquiz	
vrij 21 maart van 20:00-21:30u - Een kennisquiz voor iedereen waarbij gezelligheid en plezier voorop staan! - Zeer diverse vragen; van uitdagend tot eenvoudig en grappig. - Inschrijfkosten 10 euro pp	Inschrijven tot: zo 16 maart (max. 4 pers. per groepje) Locatie: Het Trefpunt
Sobere soepmaaltijd	
do 20/27 maart, 3 /10 april van 18:00-19:00u - We delen een moment van bezinning en een sobere maaltijd met elkaar. - De maaltijden worden gehouden op vier donderdag avonden. - Er is de mogelijkheid om een bijdrage te geven.	Schrijf uiterlijk de zondag ervoor in. Locatie: Het Trefpunt
Diner Roulant	
Za 5 april van 18:00-22:00u - Stap op je fiets en geniet van een bijzondere culinaire ervaring! - Terwijl je van de ene tafel naar de andere fietst, word je verwend met een heerlijke 3-gangenmaaltijd. - Eén kok of een koksduo kookt voor de gasten (6 tafelgenoten, incl. de kok of het koksduo)	Inschrijven tot: zo 23 maart Startlocatie: Het Trefpunt Indien noodzakelijk kan vervoer geregeld worden Kosten 40 euro pp (voor de gasten uiteraard)
Eieren & geraniums	
- Bestel kakelverse eieren; om te versieren of lekker op te eten. - Bestel vrolijke geraniums voor een kleurrijk balkon of fleurige voorjaars tuin. - Kosten: 10 eieren voor 4 euro, 3 geraniums voor 6 euro	Bestellen tot: do 21 maart Afhalen op: za 12 april van 12:00-16:00 Locatie: Het Trefpunt
Diaconale middag	
Diaconale middag: za 12 april van 12:00-16:00u - Haal de bestelde eieren, geraniums of kaarsen af. - Geniet van verse gebakken pannenkoeken - Verken samen onze prachtige omgeving en schrijf je in voor een wandeltocht of fietstocht. - Versier feestelijke palmpaasstokken. - Inleveren van kinderfietsen	Inschrijven tot: zo 6 april. Voor wandeltocht inschrijven via: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl Start wandeltocht 09:00 uur (met auto's naar startpunt) Start fietstocht: 11:00 uur Palmpaasstok versieren: za 12 april van 12:00-13:30u Locatie: Het Trefpunt
Talenten veiling	
Veilingdatum: zo 13 april na de eredienst - Bied elkaar diensten aan zoals klusjes of advies - De hoogste bidder wint!	Afnemen diensten: in onderling overleg



Zondag 16 maart is de diaconale collecte bestemd voor:

De kliederkerk is er voor jong en oud

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

Geef in de collecte en steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. *Meer lezen?* kerkinactie.nl/collecterooster

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Wist je dat ...

Elke dinsdag, van 9 tot 12 uur, kunnen spullen voor de jaarlijkse kringloopmarkt ingeleverd worden: boeken, Lp's, CD's, DVD's, puzzels, spellen, speelgoed en kleding. Alles natuurlijk schoon en in goede staat.

Adri Cardol

Open Kerk en Voedselbank

Het afgelopen jaar konden er tijdens De Open Kerk houdbare producten gebracht worden voor de Voedselbank Veenendaal. Velen van u hebben daarvan gebruik gemaakt. Hartelijk dank daarvoor! Na overleg met de Voedselbank gaan we hier toch mee stoppen. Door het enorme succes van de voedselstafette, waar ZuidWest elk najaar ook aan meedoet, komen er namelijk ruim voldoende houdbare producten binnen. Goed nieuws dus! Vanzelfsprekend bent u nog steeds van harte welkom op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur en op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Bovendien hangen er momenteel 14 kruiswegstaties van Marijke van Dijk. Zeer de moeite waard om te komen bekijken.

Jasper van der Horst en Arend Vleeming

Schrijfactie Libië: sjeik Al-Biju vast vanwege religie

De bijna 80-jarige soefi-sjeik Al-Amin Al-Biju werd een jaar geleden gearresteerd in zijn huis in Benghazi in het oosten van Libië. Daar is de rebbelengroep Libische Arabische strijdkrachten aan de macht. Ze maken jacht op soefi-geestelijken en -activisten die ze beschuldigen van hekserij en tovenarij. Zelf zijn ze aanhangers van een streng orthodoxe islamitische stroming. Sjeik Al-Biju moest zijn Koranschool sluiten en overleefde een aanslag op zijn leven. Nu zit hij ergens opgesloten.

Al-Biju zit waarschijnlijk gevangen in de beruchte Gernada-gevangenis, waar de omstandigheden onmenselijk zijn. Gevangenen worden er gemarteld en krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Zijn familie maakt zich ernstig zorgen om de gezondheid van de sjeik, die kankerpatiënt is geweest.

Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 april 2025 naar de commandant van de Libische Arabische strijdkrachten. Roep hem op om sjeik Al-Biju onmiddellijk vrij te laten. Klik [hier](#) om de brief af te drukken.

Opbrengst collecte zondag 9 maart 2025

Diaconie € 602,40

Kerk € 443,45

Kijkcijfers zondag 9 maart 2025

Direct: niet beschikbaar Opname: 65

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal