

Zondagsbrief

3^e jaargang, nummer 41

Zondag 17 april 2022

Pasen



Mededelingen

Kleur van de zondag: wit

Deze kleur staat voor reinheid en licht. Dit is de enige Bijbelse kleur, de oudste kleur in de kerk, de feestkleur.

Bij de bloemschikking:

Met de bloemschikking volgen wij het oecumenische leesrooster (C-jaar). Het doorlopende thema is: van de dood (dor materiaal) naar het feest van het Leven.

We lezen in Johannes 20: 1-18 over de opstanding van de Heer. Het einde wordt een nieuw begin (bloeiende takken en bloemen), van waaruit we ons richten op de toekomst.

Diensten in de drie dagen van Pasen:

Op Witte Donderdag werkt de Cantorij mee onder leiding van Guus Fennema. Hans Wilmont, de gitarist, zal ons meenemen in zijn meditatieve muziek. Op deze avond delen we met elkaar brood en wijn, in navolging van Jezus' laatste avondmaal.

Op Goede Vrijdag zal ds. Loes Kraan voorgaan. We staan dan stil bij de ontkleding van Jezus en bij het kruis in de kerk.

In de Paaswake beginnen we in de stilte van Stille Zaterdag. In gedachten gaan we mee, hoe Jezus ten grave wordt gedragen.

Is dit het einde? Nee, God brengt licht in de nacht.

In de Paaswake zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. We ontsteken licht in de nacht.

U kunt ook thuis meedoen door een kaars klaar te zetten. Op het moment dat we in de kerk de kaarsen aansteken, wordt u ook uitgenodigd om uw kaars thuis aan te steken.

In de Paasnacht gedenken we daarnaast, samen met de kerk der eeuwen, onze doop. U wordt tijdens de dienst uitgenodigd, om met het water uit de doopvont een kruisteken te maken op uw voorhoofd.

Paasdienst

Zondag 17 april vieren we Pasen met Connected als muzikale begeleiding en daarbij klinkt ook het orgel. We mogen het voluit en vrolijk zingen "De Heer is opgestaan!"

We hopen dat velen dit zullen aangrijpen om, misschien voor het eerst na 2 jaar corona, weer naar de kerk te komen. Hoe bijzonder is het om het hoogtepunt van ons kerkelijk jaar samen, jong en ouder, zo te vieren. Dat wij elkaar kunnen begroeten en ontmoeten juist met Pasen! Dat is een nieuw begin!

In de dienst zal de kindernevendienst haar paasproject op deze zondag feestelijk afronden, zowel met ons in de kerk als met de kinderen apart in de kindernevendienst.

De slinger van verhalen, die hangt in de avondmaal gang, is in de 40 dagentijd steeds meer uitgebreid met verhalen, ook van gemeenteleden. Ga maar eens kijken!

Bij de uitgang van de kerk krijgen we van de kinderen nog een verrassing mee. Dat alleen al is een reden om te komen, toch?

Kom, vier Pasen met ons mee en zing mee!

Aandacht voor elkaar

Rita van Dijk, Varenmos 45 is onverwacht opgenomen in het ziekenhuis in Ede. We wensen haar en Gert vel sterkte in deze onzekere en spannende tijd.

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer en mevrouw de Vries, Charim.

Collecte Werelddiaconaat – Paaszondag 17 april **Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet**

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hun een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.



Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 'Jongeren Libanon'. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon
Help! u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Paaszangavond in De Open Hof

Pasen! Wat een feest! We hebben een Levende Heer en Heiland!
Dat vieren we met o.a. een grote Paaszangavond in De Open Hof.
We zingen de mooiste en bekendste Paasliederen. Het begint 19.30 uur.
We hopen op een prachtige avond in een volle Open Hof!
En... ook op uw en jouw komst; van harte welkom!!

Samen Eten

Komende week is er weer Samen Eten voor jong en oud.
Elkaar ontmoeten tijdens een lekkere maaltijd.
Deze maaltijden worden door vrijwilligers bereid en daarvoor zoeken we ook nog een paar mensen.

Vrijdag 22 april in het Trefpunt, ingang Dennenlaan

Maaltijd begint om 18.00 u.

Zaal open vanaf 17.30 u.

Kosten zijn 5 euro.

Opgeven tot en met dinsdag 19 april.

zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

of bellen naar: Tonny van Woerkom, tel. 0318521391

Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool,

Over een tijdje gaan jullie de overstap maken van de Basisschool naar het Voortgezet Onderwijs, een spannende stap!

Wij, als Kindernevendienst, zijn

alweer druk bezig voor de Overstapdienst van zondag 12 juni as.

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Judith (06 12 88 97 65) of Wilma (06 46 44 54 16).



Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst.

Ps. Vaders, moeders, opa's, oma's, tantes en ooms. Weten jullie nog kids die de overstap gaan maken en het leuk vinden om mee te doen? Meld ze dan bij ons aan.

Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders



Doe jij of doet je zoon/dochter dit jaar eindexamen? Spannend, heel veel succes gewenst! Wij leven graag met je mee.
Geef daarom je adres door aan
Ageeth Kroon - mail kroonageeth@gmail.com
telefoon 065714

Kijkcijfers onlinedienst 10 april 2022:

Direct 187 Opname 118

GEZOCHT

Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht

Voor in de wijk rondom 't centrum, Duivenwal, Zandstraat, Valleistraat, Scheepjeshof, Brouwersgracht, Poolster en nog wat straten er omheen zoeken wij met spoed een jonge bezorger die wel een klein zakcentje wil bijverdienen.

De totale wijk bestaat uit ongeveer 105 adressen, maar als we 2 bezorgers kunnen krijgen voor een kleinere aantal adressen, splitsen we de wijk op.

Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor. Als je denkt: dit lijkt me wel wat.....

Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau.

tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



**Protestantse Gemeente
Veenendaal**