

Zondagsbrief

6^e jaargang, nummer 26

Zondag 17 november 2024

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Kerkdienst 17 november

Deze zondag is het een feestelijke dienst. We nemen het gerestaureerde orgel weer in gebruik! We gaan vrolijk zingen in allerlei toonaarden met psalm 150 "Geprezen zij God, laat jubelen het orgel.... 😊. We mogen genieten van de prachtige klankkleur van het nieuw gestemde orgel.

De cantorij Zuidwest onder leiding van Guus Fennema verleent haar medewerking.

We laten ons leiden door de herfsttijd in het kerkelijk jaar.

In de lezing van deze zondag uit het Marcusevangelie richt Jezus onze blik op de arme weduwe in de tempel. Zij geeft in haar armoede met een paar geldmuntjes alles wat ze heeft.

Onze ogen worden vaak getrokken naar mensen die rijk zijn, veel geld uit kunnen geven, ook aan goede doelen. Maar wat heb jij gegeven? Wat is voor jou van waarde?

Het gaat niet om de hoeveelheid, de buitenkant, de grootsheid, maar dat je oprecht bent en God lief hebt met heel je hebben en houden. Het is geloven met alles wat je hebt.

Aandacht voor elkaar

Dorette Komduur, Dr. Colijnsstraat 43, is vorige week uit het UMC overgebracht naar het Gelderse Vallei Ziekenhuis. Ook daar verblijft zij op de IC en wordt de behandeling voortgezet om haar voorzichtig te laten ontwaken, en de sedatie te verminderen. Er zijn hoopvolle tekenen, maar de situatie van Dorette is kwetsbaar, het heeft tijd en geduld nodig. Dit vraagt veel van Gerben en Jayden, van de ouders Rie en Wil en andere naastbetrokkenen. Dat ons meeleven en onze gebeden hen tot steun mag zijn in deze spannende en onzekere tijd.

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Irene en Sjoerd van der Wielen, Nieuweweg 101.

Vieren & bezinnen met Advent

Tijdens Advent hangt er weer een kleurrijke expositie in de Petrakerk. Dit keer staat Maria centraal. Als predikanten sluiten we hier bij aan met twee bijeenkomsten onder de titel: 'Maria: verguisd en aanbeden'. Maria is één van de belangrijkste vrouwen in de Bijbel. Maar wie was zij? Er valt genoeg over haar te ontdekken. Dat doen wij met kunst, muziek, gesprek en meditatieve momenten. Van harte uitgenodigd om mee te doen en een kort moment apart te zetten in deze drukke periode voor bezinning op weg naar Kerst.

Do 28-11: Maria: verguisd en bemint

Do 12-12: Maria: moeder van alle gelovigen

Aanvang & locatie: Van 19.30-21.00 uur, in de Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk. Alle avonden zijn los te bezoeken. Wel graag even aanmelden bij ons.

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Patatje met de dominees

Wat was het leuk om met een kluitje van tien kinderen & jongeren ons patatje te eten en daarna op ontdekking te gaan in de Bijbel. Dit seizoen gaat het over 'leefregels'. In het voorjaar van 2025 pakken we de draad weer op, want dit smaakt naar meer! Doen jullie weer mee? Ook nieuwe kinderen & jongeren zijn welkom binnen de bandbreedte van groep 6 basisschool tot en met leerjaar 2 van de middelbare school. Mocht je ouder zijn en ook wel zoiets willen? Laat het ons dan even weten.

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Kerstkaarten te koop

De dames van de kaarten maak groep zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om mooie kerstkaarten te maken. Deze zijn vanaf nu te koop voor €1,- per stuk. U vindt ze in de kaartenstandaard in de ontmoetingsruimte naast de boekentafel. De opbrengst gaat volledig naar het Veenendaalse Bliss to Shine dat zich inzet om gezinnen, die met kanker te maken krijgen, een dag in het zonnetje te zetten. U kunt zelf contant betalen door het geld in het spaarpotje te doen.



Afgelast: 8 december Marijke van Dijk "Maria, de moeder van Jezus, wie was zij?"

Helaas gaat deze lezing niet door vanwege ziekte van Marijke.

Karin de Jonge



Viering in de stijl van

Taizé

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van
kaarsen.

Zondag
17 november 2024

19:30-20:15 uur

In de Petrakerk,
Kerkewijk 135



Vanuit de Algemene Kerkenraad

Gemeenteavond Op woensdag 27 november 2024 organiseert de AK weer een Gemeenteavond. Er staan twee onderwerpen op de agenda. Daarvoor willen we graag ruim de tijd nemen: om toelichting te geven en om eventuele vragen te beantwoorden. De deuren van de Petrakerk staan open vanaf 19.10 uur. Na de inloop met koffie starten we om 19:30 uur. De twee agendapunten betreffen de staat van onze financiën en de stand van zaken van rondom het uitvaartteam dat wordt opgestart. Voor meer informatie en een gedetailleerd programma: zie de laatste uitgave van Samen Een. De gemeenteavond zal ook live te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl.

Begrotingen 2025 In de bijeenkomst van de algemene kerkenraad (eind oktober) zijn twee begrotingen besproken. Het gaat hierbij om de begroting van het College van Diakenen en de begroting van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Beide begrotingen liggen ter inzage beschikbaar op het kerkelijk bureau. Hierbij is een toelichting aanwezig. U kunt tot begin december uw vragen indienen bij ondergetekende (scriba@pkn-veenendaal.nl). Als er geen vragen komen, worden de begrotingen in december definitief vastgesteld.

Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de kerk staan we stil bij hen, die ons als gemeente het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen tijdens de morgendienst hun namen en steken een kaars aan. We mogen dit doen in het geloof dat zij leven in het eeuwig Licht van God. Na afloop van deze dienst is er voor iedere aanwezige gelegenheid een kaarsje



aan te steken en ontvangt u bij de uitgang een mooie kaart als herinnering aan deze dienst/deze ochtend. Daarnaast zijn nabestaanden van gemeenteleden, die in het afgelopen jaar overleden zijn, uitgenodigd om 's middags in kleinere kring, met familieleden of vrienden, hun dierbare te gedenken in de kerk.

Mocht u, als nabestaande, geen uitnodiging ontvangen hebben en wel aanwezig willen zijn, dan kunt u zich vóór 17 november a.s. aanmelden bij het Kerkelijk Bureau per mail kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl of telefonisch 0318-595203. Wanneer er vragen zijn: zw-pastoraat@pkn-veenendaal.nl.

A close-up photograph of a pine branch with green needles, red berries, and two large, brown pinecones. The background is a soft, blue bokeh with light spots, suggesting a winter or Christmas theme.

Senioren Kerstmiddag

Datum: 19 december 2024
Inloop: 14.15 uur
Locatie: 't Trefpunt/Petrakerk

Opgeven voor 8 december 2024 via
Mail : zw-diaken7@pkn-veenendaal.nl
Telefonisch: 0318-518959 (Evelien)
Intekenen : lijst achter in de kerk

Bericht van de boekentafel

Vorige week waren alle boekjes van Jan Offringa "frank en vrij geloven" uitverkocht. Maar ze liggen weer op de boekentafel.

Zondag 1 december is de laatste boekentafel van dit jaar maar u kunt altijd boeken blijven bestellen.

Dit kan via een medewerker of via de mail: hemmyswanink@outlook.com

Namens de boekentafel, Hemmy Swanink

Iedereen in beeld

In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de achtste editie van 'Iedereen in beeld'. Deze gaat deze keer over koffie met een oortje. Sinds vorig jaar schrijven wij als team 'Iedereen in beeld' korte reportages over de verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk. Zo willen we deze onmisbare mensen die zich op de achtergrond inzetten om onze kerk draaiende te houden in beeld brengen en zo laten zien hoe we samen kerk zijn.

Kijkcijfers zondag 10 november 2024

Direct: 121 Opname: 87

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

Koffie met een oortje

Het is dinsdagmorgen en in het Trefpunt klinken gespreksflarden van een knusse koffiepraat. Ik kom binnen en Gerrie schenkt koffie of thee. Wat is het gezellig. De herfstzon schijnt door het raam en het



weerspiegelt de warmte en aandacht van de groep voor elkaar. De groep is belangstellend en uitnodigend. Ik voel me direct thuis, alsof ik al jaren meedoe.

Zo werkt het bij 'Koffie met een oortje'

Eén keer per veertien dagen op dinsdagmorgen komen dames en heren rond 10.00 uur bij elkaar voor een praatje. Er is geen gespreksthema, maar het heeft meer het karakter van een koffievisite. Alles kan ter tafel komen. Zo worden er levensver-



halen gedeeld en worden de Veense actualiteiten besproken. Humor is zeker ook aanwezig. Ik zie veel lachende gezichten. Ook het luisteren naar elkaars wel en wee is belangrijk. Zo was er iemand die een paar weken geleden was gevallen en met letsel naar het ziekenhuis moest gaan. Ze vertelde: "Ik lag op de grond en moest helemaal kruipen naar mijn mobiel om hulp te regelen." Ze kon dit allemaal zo beeldend vertellen, dat de hele groep het voor zich

zag. Gelukkig is ze weer bijna hersteld. Deze mevrouw kwam nu weer zelfstandig naar de koffieochtend. Dan is iedereen belangstellend en blij voor haar. Men weet van elkaar wat er speelt en leeft mee. Elke bezoeker betaalt één euro per keer voor de kosten. De gastvrouw schenkt koffie of thee in en zorgt voor een koekje bij de koffie. Iedereen knabbelt met genoeg een koekje.

Geschiedenis

Deze koffiegroep bestaat al heel lang en is ontstaan in 2011 in De Goede Reede. Kerkelijk werker Carola van Zanten heeft dit opgezet. Gerrie van Ewijk heeft destijds als koster de koffie en thee verzorgd en diverse mensen hebben in die tijd de organisatie in handen gehad. Gerrie heeft de leiding op zich genomen vanaf het moment dat de fusie van Petra-kerk en Goede Reede vaste vorm kreeg. Een aantal deelnemers aan deze koffiegroep doet al mee vanaf het eerste uur.



Vrijwilligers

Deze groep kan niet draaien zonder vrijwilligers. Gerrie van Ewijk heeft de leiding. Ze vertelt: "Er zijn vier vrijwillige gastvrouwen en vier vrijwillige chauffeurs. Elke keer heeft er een gastvrouw en een chauffeur dienst. Dat betekent dat eenieder één keer in de acht weken aan de beurt is." De gastvrouwen schenken koffie, regelen koekjes en praten op zo'n ochtend gezellig mee. Gerrie maakt het



rooster, verzorgt de P.R. en coördineert. Ina, Yolanda en Emma vervullen, naast Gerrie, de taak van gastvrouw. Wat bijzonder, dat al deze vrijwilligers hun tijd en energie geven om dit mogelijk te maken. Zo lees je als gemeentelid regelmatig in de kerk app een uitnodiging van Gerrie voor koffie met een oortje. En dat betekent dus tevens dat er een hele organisatie achter ligt. Chapeau voor al deze vrijwilligers! En ja..., als de klok half twaalf aanwijst, schuift de vrijwillige chauffeur Steven (Steven valt in) binnen om een aantal dames weer op te halen. Hij komt nog een momentje bij de groep zitten. Jassen worden aangetrokken. Nog even naar de wc en wie moeilijk ter been is, krijgt een arm. De chauffeur brengt en haalt. Iedereen wordt met alle egards naar de auto geleid alsof hij of zij lid is van het koninklijk huis. Hannie, Nico, Frans en Lia staan op deze manier één keer per acht weken paraat.

Succesformule

Dat dit succesvol is, blijkt wel uit het feit dat deze open koffiegroep al 14 jaar bestaat. Wat is dan toch de succesformule? Wat maakt dat mensen graag komen? Dat is voor mij als nieuwkomer in de groep gemakkelijk te zeggen. Ik proef een sfeer van openheid. Hoe nieuw je ook bent. Je wordt gemakkelijk in de groep opgenomen. Men luistert naar elkaar en alle onderwerpen kunnen ter tafel komen. Vriendelijk, belangstellend en zorgen voor elkaar. De mensen voelen zich gezien. De groep staat open voor iedereen die zin heeft in een praatje en een kop koffie of thee. Wil je andere gemeenteliden leren kennen of even iets gezelligs buiten de deur ondernemen, dan is daar een hartelijke uitnodiging van Koffie met een oortje. Het is laagdrempelig. Je wordt geaccepteerd zoals je bent. Als je zelf niet in staat bent om naar het Trefpunt te komen, dan kun je gehaald en gebracht worden. Ik heb op deze ochtend een heleboel gemeenteliden wat beter leren kennen. Dat is voor u ook mogelijk. En stel je voor dat je dan op zondag in de kerk iedereen tegenkomt en even groet. Dan voel je je nog meer deel van de wijkgemeente. Dat is toch een warm gevoel. Wil je er meer over weten: Bel Gerrie: 0628064762

Iedereen is welkom!

Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen



Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteliden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenqa@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga