

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 51

Zondag 19 mei 2024

Kleur van de zondag: **rood**



Mededelingen

Pinksteren

Op het pinksterfeest, vieren we hoe de Geest van God is gaan waaien en welke uitwerking dit heeft! In onze kerk is nu een prachtig werk te zien van Hannelieke van de Beek “Wegwaaien uitzaaien” en er hangen zaadbollen in de ruimte. Dit is een mooi beeld voor Pinksteren. Volgelingen van Jezus, die gedreven door de Geest, uitwaaiëren over de aarde, om vruchtbaar te zijn.



Om zaadjes van liefde, van hoop en vrede, te zaaien en te laten groeien. Het zijn vruchten van de Geest.

Pinksteren is van oorsprong een oogstfeest. Een goed moment om je gaven te delen. Zo kun je zondag producten meenemen naar de kerk voor de Voedselbank. Zie het boodschappenlijstje op de website.

In de kerkdienst zullen we, groot en klein, een interactief Pinksterverhaal beleven. Verder zal Hans Kroon een eigen Pinksterlied ten gehore brengen. En wij zingen onder begeleiding van de organist Barbara Coster en pianist Ronald Vinke naast de bekende Pinksterliederen ook een mooi nieuw lied (Lied 691 uit het Liedboek):

*De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.*

ds. Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer en mevrouw de Leeuw, Bergweg 12.

Aandacht voor elkaar

Mevrouw Esther van de Berg, Walenburg 10, heeft te horen gekregen dat er geen behandeling meer mogelijk is. Mijnheer Bakker, Hollandia, maar nu Charim, De Engelenburgh, wacht op een plek in een verzorgingshuis. Mijnheer Huizenga, Kerkewijk, maar nu Charim, De Engelenburgh, wacht eveneens op een plek elders. Hij voelt zijn levenseinde naderen. Mevrouw Eshuis, Boompjesgoed 4g, revalideert na een ziekenhuisopname in Charim, De Engelenburgh. Mevrouw De Vries, Weverij 121r revalideert thuis na een ziekenhuisopname in ZGV. Wij wensen alle zieken Gods ontferming toe.

Aafke Rijken

Kliederkerk

Op 9 juni is er weer Kliederkerk met als thema: Kijk en verwonder! Dit keer wordt de Kliederkerk buiten in de natuur gehouden.

Bij aanmelding vragen wij de deelnemers hun telefoonnummer om eventueel op het laatste moment de locatie te kunnen wijzigen in verband met de weersomstandigheden. We laten ons deze Kliederkerk inspireren door het scheppingsverhaal.

We gaan de natuur in om te kijken en ons daar te verwonderen over al wat daar leeft. Daarna is er een korte viering onder de blote hemel met liedjes over de schepping en horen we het scheppingsverhaal. Daarna picknicken we gezellig met elkaar. We hopen op mooi en droog weer. Bij slecht weer kunnen we terecht in de Petrakerk. Neem je picknickkleed en picknickmand mee. Wij zorgen voor het drinken.

Locatie: Slaperdijk, kruising Dijkstraat-West. We starten om 15 uur en om 17 uur gaan we weer naar huis. Geef je je op? Uiterlijk woensdag 5 juni via mailadres kliederkerkveenendaal@gmail.com. Als je je aanmeldt, krijg je ook met Google Maps de precieze locatie toegestuurd. Er is parkeergelegenheid onder aan de dijk. Met de fiets kun je dichtbij het Kliederkerkterrein komen. We houden je na aanmelding op de hoogte! Wij hebben er zin in! Tot 9 juni.

Kliederkerkteam Veenendaal: Hannah Honders, Jennifer Ruitenbeek, Annemarie de Mooij, Peter en Harriet Pottjewijd, Harma van Krugten en Coby de Haan

**kliederkerk
Veenendaal**

LOCATIE: KRUISSING DIJKSTRAAT-WEST EN
SLAPERDIJK | VEENENDAAL

zondag 9 juni
15:00 - 17:00 uur

Voor (groot)ouders
en kind(eren)
in de basisschoolleeftijd

laagdrempelig
samen kerk beleven

**iedereen
is welkom!**

thema:
Kijk en verwonder!

Graag opgeven via:
kliederkerkveenendaal@gmail.com

Gemeenteavond woensdag 5 juni, (gewijzigde) aanvang 20.00 uur

Tijdens deze gemeenteavond staat het orgel centraal. In de afgelopen maanden hebben we informatie verzameld, overleg gevoerd en een oplossingsrichting bepaald. Dat proces willen we graag delen en nader toelichten. De organisten zullen ons helpen uit te leggen waarom een orgel zo groot en tegelijk veelzijdig is en welke rol het orgel speelt bij het begeleiden van de gemeentezang, nu en in de toekomst. Het College van Kerkrentmeesters zal de financiële kant van de zaak toelichten. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen.

De wijkkerkenraad nodigt u/jou van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Kijkcijfers zondag 12 mei

Direct: 104 Opname: 92

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



**Protestantse Gemeente
Veenendaal**