

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 44

Zondag 2 april 2023

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

Zondag 2 april

Aanvangstijd: 9:30 uur



Bij de bloemschikking

Het vraagteken verwijst naar de titel van het Paasproject van de kindernevendienst.

Wie, Wat, Waar?

Vandaag is het thema : Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnen rijdt ?(Mattheus 21 : 1-21)

De schikking sluit aan bij Mattheüs 21: 8. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen.....

De kleur rood verwijst naar de koningsmantel.

Aandacht voor elkaar

Truus van Lienden is na een val opgenomen in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Inmiddels is zij weer thuis gekomen. Daar zal zij eerst verder moeten herstellen. We wensen haar beterschap.

Gerrie Adding-Wormgoor is inmiddels thuisgekomen na een heupoperatie en periode van revalidatie bij Charim (de Engelenburgh).

NB: In het kerkblad dat deze week verschijnt staat dat zij nog bij Charim is, maar ze is inmiddels thuis. Thuis hoopt zij verder op krachten te komen, we wensen haar goede moed en Gods nabijheid toe.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Hamminga.

Een nieuwe predikant!

Woensdag 22 maart jl. heeft de wijkkerkenraad van onze wijkgemeente ZuidWest een beroep uitgebracht op ds. Loeki van der Laan in Bennekom, door haar persoonlijk de beroepsbrief te overhandigen. Zij heeft daarop meteen het beroep aanvaard. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor! De intrededienst zal plaatsvinden op zondag 11 juni a.s. We mogen vol vertrouwen uitzien naar de komst van ds. Loeki van der Laan als predikant in onze wijkgemeente. Onze gedachten gaan hierbij ook uit naar de gemeente van de Brinkstraatkerk in Bennekom, die straks afscheid van haar moet nemen. We wensen hen Gods zegen bij de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Carla van Maasakkers, scriba

Het Onze Vader NBV21

We bidden in de zondagse kerkdienst als afsluiting van de voorbeden regelmatig het Onze Vader.

We gebruiken hiervoor de woorden van het NBV21. Dit doen we sinds we deze Bijbelvertaling in onze wijkgemeente hebben ingevoerd. We willen immers ook graag dat de nieuwe generaties de teksten in de bijbel verstaan en weten wat ze zeggen als ze , in dit geval het Onze Vader, bidden.

Dat is natuurlijk wennen, als je de oude versie van het NBG 1951 "in je DNA hebt zitten". Deze kunnen we uit ons hoofd meebidden.

Daarom staat de nieuwe tekst van het Onze Vader op de beamer zodat we in de kerk allemaal dezelfde woorden kunnen uitspreken.

Ik weet dat er enkelen zijn, die om allerlei redenen de oude versie van het Onze Vader meebidden, die ruimte is er natuurlijk. Ik geloof dat God in vele talen en vertalingen spreekt en hoort.

Vind je het lastig om zo te bidden, kijkend naar de beamer, voelt dit oneerbiedig, er zijn ook kaarten met de tekst beschikbaar in de kerk. Ze liggen in de hal, bij de andere info op de planken.

Je kunt een kaart meenemen in de dienst. Graag wel na afloop weer terugleggen voor een volgende keer, in het kader van duurzaamheid ☺ Voor bijzondere diensten, zoals rouw- en trouwdiensten, is het natuurlijk mogelijk om te vragen dat we de jouw bekende versie van het Onze Vader bidden.

Ds. Coby de Haan

DIACONALE COLLECTE OP 2 APRIL

WAT IS ONZE DROOM?



Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland. Helaas is dat voor duizenden kinderen niet het geval. Het Vergeten Kind strijdt voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.

HOE HELPEN WE KINDEREN

Herinneringen maken ons tot wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een sociaal isolement. Terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, durven dromen en onszelf ontplooiën. Duizenden kinderen in Nederland krijgen niet de kans om kind te zijn, doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen en traumatische gebeurtenissen. Als er thuis dingen misgaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij vooral slachtoffer zijn. Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn.

Om onze missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel te helpen, werken we volgens twee pijlers:

Pijler 1 - Gewoon kind zijn: kinderprogramma's

We ontwikkelen impactvolle programma's die ervoor zorgen dat kinderen uit onze doelgroep niet vergeten worden. Deze kinderen bieden we nu een mooi moment en een positieve ervaring waarin ze 'gewoon' kind kunnen zijn.. Op die manier kunnen angst en zorgen plaatsmaken voor plezier maken, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen creëren en hebben zij het gevoel dat ze kunnen meedoen.

Pijler 2 - Veilig en stabiel thuis voor ieder kind: duurzaam betere zorg voor kinderen

We richten ons ook op het duurzaam en structureel verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in ons land. Dit doen we door middel van programma's en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin. Verder jagen we de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van kinderen centraal te stellen in het beleid en de uitvoering ervan. Op die manier verbetert de kwaliteit van de zorg en hulp voor kinderen. Daarnaast laten wij waar mogelijk zien hoe de zorg georganiseerd kan worden met meer stabiliteit en aandacht voor kinderen.

Meer informatie op www.hetvergetenkind.nl

40-dagentijd 2023: tussenstand vastenacties

Zondag gaan we de laatste week in van de vastentijd. We hebben ons de afgelopen weken ingezet voor het vastenproject 'Actie Waterpomp', voor het dorpje Chakuboli in Malawi. Om dit te realiseren is een bedrag van € 5.850 nodig. De teller staat na 5 weken op € 4.403 (stand 29 maart). Er is nog veertien honderd euro te gaan om ons streefbedrag bijeen te krijgen. Laten we dus de komende 1,5 week een eindsprint inzetten met elkaar!

Graag aandacht voor het volgende:

- Zaterdag 1 april vindt de diaconale middag tussen 14:00-17:00 uur plaats in het Trefpunt. Een moment voor een kop koffie, thee of fris met een stukje taart. Oud en jong vermaakt zich door spel, gesprek of een oriëntatie op de boekentafel. Daarnaast worden er door de kinderen palmpaasstokken gemaakt.
- Zaterdag 1 april kunnen ook alle bestellingen tussen 14:00-17:00 uur worden afgehaald in het Trefpunt (eieren, viooltjes en paaskaarsen).
- Aanstaande zondag 2 april vindt er na de dienst een Talentenveiling plaats. Op www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/ staan alle aangeboden kavels, die dan worden geveild.

Enkele voorbeelden:

- o Viergangen diner met bijpassende wijnen
- o Dagje zeilen op de randmeren
- o Wijnproeverij
- o Workshop 'de vloer op'
- o Meisjesfiets
- o Graslelies
- o Kruidcake en -koek
- o Appelplaatcake
- o Monchou taart
- o Eenpersoons Dralon dekens

Komt dus zondag allen en bied hartstochtelijk!

Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest.

De poppenspeler van Warschau

Door Trio Wilde Eend, We horen dagelijks in het nieuws over oorlog in de Oekraïne. Hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog maken? De poppenspeler van Warschau speelt zich af in de 2e Wereldoorlog. De joodse tiener Mika probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

Deze muzikale vertelvoorstelling van ongeveer 70 minuten is gebaseerd op een roman van de schrijfster Eva Weaver. Het boek en dus ook de voorstelling is grotendeels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Deze muzikale vertelvoorstelling is een aanrader! Het is een serieuze, maar ook creatieve mooie muzikale voorstelling! Iedereen vanaf 12 jaar is welkom! Datum: donderdag 13 april van 20.00-21.30 uur in de Petrakerk. Kosten: collecte na afloop.

Natuurwandeling PGV 8 april a.s..



Zaterdag 8 april verzorgt de PGV-Wandelwerkgroep voor u weer een wandeling. Er is dit keer gekozen voor het Kreelsepad, een klompenpad ten oosten van Ede. Ontdek het prachtige buitengebied van Ede. Wandelen door een klein, oud landbouwgebied met vennen te midden van een groot heidegebied, oude zandverstuivingen, hoge stuifduinen,

eeuwenoude grafheuvels en de stuwwallen van de westelijke Veluwe.

De totale lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 14 km.

Startpunt: Dennenlaan, naast de Petrakerk;

Starttijd: 09.30 uur.

Opgave deelname, uiterlijk tot vrijdag 7 april 20.00 uur, het liefst per mail op het volgende adres hiervoor:

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of anders per telefoon:

06-54262516 (René Haverdings).

Bij opgave per mail, graag uw 06 nummer vermelden. Gezien de lengte van de wandeling is het raadzaam eten en drinken mee te nemen voor onderweg. De PGV wandelwerkgroep neemt u graag weer mee op een aantrekkelijke ontdekkingstocht.



Bericht van de Boekentafel

Er lagen al een hele tijd dezelfde kinderboeken op tafel. Deze zijn onlangs teruggegaan naar boekhandel Van Kooten. In plaats daarvan liggen er nu 10 nieuwe kinderboeken, voor kinderen in alle leeftijden. Er ligt een Bijbel voor kinderen op rijm, als ook mooie prentenboeken en spannende verhalen. Naast een heel assortiment voor volwassenen ligt er nu ook weer een diverse collectie voor kinderen.

Komt U binnenkort eens kijken?

Dick Vogelesang

Kijkcijfers zondag 26 maart 2023

Direct: 122 Opname: 88

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal