

Zondagsbrief

6^e jaargang, nummer 44

Zondag 23 maart 2025

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

Kerkdienst zondag 23 maart

Op deze zondag in de 40dagentijd lezen we uit Jesaja 35 De woestijn gaat bloeien als een lelie.

Daarbij zingen we het prachtige lied: De steppe zal bloeien.

De profetenlezing en het lied geven beelden van hoop: het leven wint! Een dorre en onleefbare wildernis wordt getransformeerd tot een prachtige oase, een tuin waar het leven goed is. Het vertelt van Gods bevrijding: al de ballingen en vluchtelingen uit de Babylonische ballingschap zullen vol vreugde terugkeren.

De Jesaja lezing eindigt met die ontroerende woorden: Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer en verdriet vluchten weg.

Hoe hebben we deze hoopvolle woorden van God nodig in onze tijd.

Met de Jesajalezing volgen we het 40dagenproject van de kindernevendienst: In de tuin- het leven wint! Daar zal ook de tuinvrouw zich weer laten zien 😊

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Bove-Wolbink.

Bij de bloemschikking

Deze veertigdagentijd volgen we de KND verhalen waarin een tuin centraal staat. In onze tuin staat in het midden een olijfbom, symbool van vrede en hoop. Deze week is de lezing uit: Jesaja 35 : 1-10: De woestijn zal bloeien.

Iedereen in beeld

In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de vijftiende editie van 'Iedereen in beeld'. Deze gaat deze keer over de boekentafel.

Sinds vorig jaar schrijven wij als team 'Iedereen in beeld' korte reportages over de verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk. Zo willen we deze onmisbare mensen die zich op de achtergrond inzetten om onze kerk draaiende te houden in beeld brengen en zo laten zien hoe we samen kerk zijn.

Informatie over het uitvaartteam

Op de gemeenteavond van 27 november 2024 heeft u er meer over kunnen horen: de Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV) onderzoekt de mogelijkheden om de aanloop naar uitvaarten anders te organiseren. Door een vergrijzende gemeente zijn er meer uitvaarten, en we voorzien dat het in de nabije toekomst lastig zal zijn om met het huidige pastorale team voldoende tijd en aandacht te hebben voor alle uitvaarten en voor de overige taken in de gemeente. Wijkgemeenten ZuidWest en De Open Hof denken samen na over hoe dit anders kan worden vormgegeven, om op een goede manier aandacht te kunnen blijven besteden aan uitvaarten in onze gemeenten. We werken daarom aan de vorming van een uitvaartteam. Dit uitvaartteam wordt bijgestaan door een telefoonteam. Het te vormen uitvaartteam zal voorlopig bestaan uit het huidige pastoresteam. In de (nabije) toekomst wordt het team uitgebreid met toegeruste vrijwilligers en zo mogelijk emeriti-pastores, die de uitvaarten kunnen begeleiden. Het telefoonteam zal bestaan uit mensen die de telefoon beantwoorden van nabestaanden na een overlijden. Het telefoonteam is het eerste aanspreekpunt voor iemand die een overlijden meldt, en die aangeeft de uitvaart graag via de kerk te willen laten lopen. Er komt een centraal telefoonnummer om een overlijden te melden. Mocht u in de laatste levensfase al door een van de PGV-pastores zijn begeleid, dan kunt u dit doorgeven aan de vrijwilliger van het telefoonteam. In dit telefonische contact wordt gesproken over de keuze voor een lid van het uitvaartteam en over verdere wensen en mogelijkheden. Daarna neemt degene die de uitvaart namens de kerk zal leiden de verdere contacten met de nabestaanden en uitvaartondernemer over. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met Mirande van der Wilt, telefoonnummer 0318-526389 of via mirande@van-der-wilt.nl

Vacature telefoonteam

Voor ons uitvaartteam zijn wij op zoek naar vrijwilligers uit onze gemeente die deel uit willen maken van het **telefoonteam**. Het telefoonteam is het eerste aanspreekpunt voor iemand die een overlijden meldt, en die aangeeft de uitvaart via de kerk te willen laten lopen. In het telefonische contact neem je een vragenlijst door die je terugkoppelt naar het uitvaartteam. Je werkt mee volgens een rooster dat in overleg wordt vastgesteld. Het is fijn als je tussen 9.00-20.00 uur de telefoon kunt opnemen als je 'dienst' hebt of geregeld de voicemail kunt afluisteren. Er is een mobiele uitvaarttelefoon die rouleert onder de vrijwilligers van het telefoonteam. Je bent empathisch, en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je krijgt duidelijke uitleg over wat er van je verwacht wordt en hoe je een inkomend telefoontje beantwoordt. Zou jij vrijwilliger willen worden in het telefoonteam? Neem dan contact op met Mirande van der Wilt mirande@van-der-wilt.nl

Vastenactie 2025: Doen jullie mee?

We zijn nu zo'n 2 weken in actie voor ons doel 'Stichting Leergeld Veenendaal – Zomers Kledingpakket'. Ons streefdoel is daarom om minimaal 6.000 euro – en hopelijk nog meer – op te halen, zodat we alle 150 kinderen kunnen helpen met een zomers kledingpakket à 40 euro. De huidige inzamelstand is € 2.413,50 (peildatum 18 maart).

Afgelopen zondag stonden we in de dienst stil bij hoe we als gemeente onze talenten kunnen inzetten om elkaar én ons vastenactiedoel te ondersteunen. Velen van jullie hebben zich direct aangemeld en bieden hun talenten aan voor de talentenveiling op 13 april.

Bekijk het overzicht van aangeboden en gevraagde diensten – en ontdek alle andere acties – op www.petrakerk.nl/40_dagen_2025. Doe ook mee en schrijf in of bestel!

Graag extra aandacht voor de volgende acties:

- Bestel paaskaarsen uiterlijk zondag 23 maart in verband met de levertijd.
- De bingo op maandag 31 maart biedt ouderwetse gezelligheid! Inschrijven kan tot woensdag 26 maart.
- We delen een moment van bezinning en een sobere maaltijd met elkaar op donderdag 20 en 27 maart & 3 en 10 april van 18:00 tot 19:00 uur in het Trefpunt. Inschrijven kan steeds tot de zondag ervoor.
- Diner Roulant: stap op je fiets en geniet van een bijzondere culinaire ervaring op zaterdag 5 april! Terwijl je van de ene tafel naar de andere fietst, word je verwend met een heerlijke 3-gangenmaaltijd. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 23 maart.
- En natuurlijk zijn er weer kakelverse eieren en fleurige geraniums te bestellen!

Daarnaast kan er ook een geldbedrag worden overgemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer **NL 14 RABO 0395 1389 06** t.n.v. **Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal** onder vermelding van **Vastenproject ZuidWest**.

Wij rekenen op jullie actieve deelname!

De vastenactie werkgroep en de diaconie van wijkgemeente ZuidWest



De Kerk is Open

In deze verwarrende tijden kan een kaarsje branden, hoop en troost bieden.

Of kom voor een moment van stilte, een gebed of een luisterend oor. Van harte welkom, er is koffie en thee.

Bekijk ook de veertien staties, geschilderd door Marijke van Dijk.

Deze hedendaagse vertolking van de kruisweg geeft het onontkoombare lijden weer, in een wereld waarin we geneigd zijn te denken dat alles maakbaar is.

Maar het spreekt ook van de verwachting dat er na

elk eind weer een nieuw begin volgt. Dat het na elke winter ook weer lente wordt. De hoop van Pasen.

Van deze tentoonstelling is een boek gemaakt, te verkrijgen voor €16,00. Zondags op de boekentafel en tijdens de Open Kerk.

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met

Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.



Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen. Maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. kinderen Moldavië of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Meer lezen? kerkinactie.nl/kindereninmoldavië

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

PETRAKERK, KERKEWIJK 135

MUSICAL JAKOB



VRIJDAG 9 MEI

AANVANG: 19.30

ZATERDAG 10 MEI

AANVANG: 19.30

ZONDAG 11 MEI

AANVANG: 14.30

Het Levensverhaal van Jakob, zoals we dat in het Bijbelboek Genesis tegenkomen, kan het verhaal van iedereen zijn. Het kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal. En daarom is het zo boeiend.

Sinds november 2024 is een enthousiaste groep van ruim 75 gemeenteleden aan het repeteren. U bent van harte uitgenodigd om het eindresultaat te zien. Er is ruimte voor een vrije gift na afloop.

TICKETS VOOR 2€ [INCL. CONSUMPTIE] BESCHIKBAAR OP:

WWW.PETRAKERK.NL

Vieren en bezinnen in de 40-dagen



Ben jij weerbaar?

Dit is de vraag waar we bij stilstaan in Vieren en Bezinnen in deze 40-dagen 2025.

We leven in rumoerige tijden. Het roept gevoelens van angst en onveiligheid op. Wat hebben we nodig om weerbaar te zijn? Wat betekent het om juist nu als christen uit de hoop te leven? In twee bijeenkomsten nemen we de tijd om dit met elkaar te verkennen, met tekst, beeld en muziek.

Donderdagavond 3 en 10 april van 19.30-21.00 uur. Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk. Aanmelden via drs.jdehaan@gmail.com.

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Samen Eten in het Trefpunt



Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft.

Vrijdag 28 maart 2025 aanvang 18.00 uur.
(Welkom vanaf 17.30 uur)

Opgeven kan (bij voorkeur via de mail) tot en met dinsdag 25 maart 2025
Kosten 5 euro p.p.

E-mailadres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar Tonny van Woerkom: 06-40510873

Opbrengst collecte zondag 16 maart 2025

Diaconie/PKN kliederkerk	€ 380,67
Kerk	€ 301,55
3 ^e collecte bijdrage Musical Jakob	€ 553,04

Kijkcijfers zondag 16 maart 2025

Direct: 95 Opname: 102

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De Boekentafel

De tafel staat klaar en de boeken zijn uitgesteld. Zorgvuldig geselecteerd en uitnodigend met de kaft naar boven liggen ze te wachten op de eerste gemeenteleden die na de dienst de kerkzaal uitkomen. Op weg naar koffie is de boekentafel niet te missen: Wie hier een boek koopt, steunt meteen een goed doel.



Elke zondag is de boekentafel na de kerkdienst, tegenover de koffiebalie te vinden. Een vaste groep van tien gemeenteleden zorgt volgens een rooster twee aan twee voor de wekelijkse bezetting. Drijvende kracht en coördinator van de boekentafel is Hemmy Swanink. Al 15 jaar zet hij zich in voor de boekentafel. "Van elk verkocht boek gaat 20 procent naar het goede doel", verklaart hij zijn motivatie.

Boekhandel Van Kooten

Het idee om boeken te gaan verkopen, ontstond 31 jaar geleden in de Goede Reede. Nelleke Engel startte samen met twee gemeenteleden het initiatief, weet Hemmy. "Het idee was om op deze manier de diaconie te steunen", vertelt hij. Er werd contact gelegd met boekhandelaar Albert van Kooten, die bereid was om de boeken in consignatie te geven en van elk verkocht boek een vijfde deel van de verkoopprijs ten goede te laten komen aan het goede doel. "Zo helpt Van Kooten ons nog steeds", zegt Hemmy. Gemeenteleden betalen de normale winkelprijs, maar steunen op deze manier de goede doelen. "Hebben we het boek van je keuze niet op de tafel, dan kun je het ook via ons bestellen."

De afgelopen jaren zijn veel goede doelen gesteund, zowel binnen als buiten de kerk. "We hebben onder meer een bijdrage geleverd aan het orgel, aan de klusgroep en de bloemengroep in de kerk, maar ook aan de Voedselbank, Netwerk voor Jou en Mercy Ships", somt Hemmy op. "Het is goed om te weten dat de verschillende werkgroepen in de kerk bij ons een aanvraag kunnen doen." De vrijwilligers van de boekentafel komen twee keer per jaar bijeen en bespreken naast praktische zaken ook wie er nog een goed doel weet voor de opbrengst. Naast Hemmy zijn Huub Lavooij, Henry Ton, Gerard Hörchner, Wies van Ravenswaaij, Margreet Brinkman, Jeannette van Rossum, Marion van Steenbeek en Coralinde Giel actief in de boekentafelgroep. Dick Vogelezang is al twintig jaar de grote inspirator van de boekentafel, maar kan vanwege zijn gezondheid niet alles meer. Samen met Hemmy helpt hij nog eens per maand op zondag mee achter de tafel.

Steeds gemakkelijker

Hij begon als penningmeester bij de boekentafel, maar inmiddels heeft Hemmy vele taken op zich genomen. Met een programmaatje dat hij zelf op de computer heeft geschreven, houdt hij het overzicht op de boeken en de betalingen. "Vroeger ging het nog via een geldkistje, maar mensen kunnen nu op hun gemak thuis betalen", laat hij zien. Hij heeft betaalbriefjes gemaakt, die in de boeken zijn geschoven. Eén voor de koper van het boek en één voor de administratie. "Soms vragen mensen of ik een Tikkie kan sturen, dat kan ook. Het wordt natuurlijk steeds gemakkelijker."



Brede collectie

Er is een stijgende lijn in de verkoop van de boeken, ziet Hemmy, al kan er natuurlijk altijd meer worden verkocht. "Van ontleding merk ik niet veel." Zelf leest hij ook graag. "Elke dag wel even", bekent hij. Regelmatig is hij in de boekenwinkel van Van Kooten te vinden. Op zoek naar interessante titels voor de boekentafel, of om bestellingen op te halen. Waar in de beginjaren de boekentafel zich alleen op religieuze boeken richtte, is de collectie nu veel breder. "We hebben ook gewoon romans op de tafel. En kinderboeken. Ik lees bijvoorbeeld de boekrecensies in Trouw, maar ook Albert heeft vaak goede tips."



Vaste plek

De boekentafel beleefde in de Goede Reede hoogtijdagen, blikt Hemmy nog even terug. "We steedden toen veel aandacht aan de boekenweken en toen het nieuwe Liedboek verscheen, floreerde de verkoop. Voorafgaand aan de kerkdienst kwamen al veel gemeenteleden koffie drinken en boeken kopen." Het 25-jarig bestaan is zes jaar geleden feestelijk gevierd en de boekentafel blijft ook op de nieuwe plek zijn waarde bewijzen. "Het zou natuurlijk helemaal fijn zijn als we een vaste plek voor de boeken zouden hebben", geeft de coördinator als wens voor de toekomst aan.



Bestellingen thuisgebracht

Naast opbrengst voor goede doelen genereren, heeft de boekentafel nog meer functies. "We bieden dienstverlening, bijvoorbeeld aan mensen voor wie de stap naar de boekenwinkel lastig is. En we brengen bestellingen bij de mensen thuis." De boekentafel zoekt waar mogelijk aansluiting bij de activiteiten in de kerk. "Bij de VIS-lezing van Jan Offringa hebben we wel 35 exemplaren van zijn boek verkocht", noemt Hemmy als mooi voorbeeld. De boekentafelgroep wordt gevormd door een trouwe groep van vrijwilligers die naar elkaar omkijken, merkt hij. "Als iemand ziek is, zorgt Jeannette voor een bloemetje."

Voldoening

Via de zondagsbrief of de beamer en met kaartjes op de koffietafels in het Trefpunt wordt het aanbod van de boekentafel onder de aandacht gebracht. Het afgelopen jaar zijn er zo'n 150 boeken verkocht. De hoop is dat de verkoop toeneemt, nu meer gemeenteleden weten dat ze voor al hun boeken bij de boekentafel terecht kunnen en zo goede doelen steunen. Fijne gesprekken en positieve reacties bij de boekentafel maken het een leuke klus, maar voor Hemmy blijven de goede doelen de belangrijkste drijfveer voor de vele uren werk die hij in de organisatie steekt: "Het geeft echt voldoening als je met de opbrengst iets kunt bijdragen."

Neem na de kerkdienst eens een kijkje bij de boekentafel en steun met je aankoop een goed doel!

Alice van Schuppen

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga