

Zondagsbrief

4e jaargang, nummer 21

Zondag 23 oktober 2022

Kleur van de zondag: **groen**



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Kerkdienst 23 oktober



Wie denkt het stiekem soms niet: “Ik ben blij dat ik niet ben zoals hij/zij...”
Natuurlijk zeg je het niet hardop.

We weten het hoort niet zo. Je beter voelen dan een ander, die ander veroordelen. Toch gebeurt het overal!

Aanstaande zondag staan we stil bij de parabel die Jezus vertelt over de Farizeeër en de Tollenaar in de tempel. Het is de klassieke tegenstelling tussen de arrogante mens en de mens, die zich schuldig weet. Beiden staan ze op heilige grond. Wat doet dit met hen?

De kinderen zullen ook dit verhaal horen en zich daar verder creatief in verdiepen. Het is een lange kindernevendienst. Dat betekent dat ze een kinderdienst hebben, parallel aan onze kerkdienst. Ze komen aan het eind in de kerk om samen met ons de zegen te ontvangen.

Wij zullen in de dienst ook een nieuw lied leren. Het is lied 916 “Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand”. Een lied dat troost en moed geeft in al onze tekortkomingen en in de kwetsbaarheid van het leven.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Ina de Gooijer, Veldmuislaan 4

Vooruitblik 30 oktober Pastoraatdienst

Volgende week zondag 30 oktober staat de kerkdienst in het teken van het pastoraat in onze wijk.

Het heeft als thema: Ken ik jou?

We laten ons inspireren door de ontmoeting van Jezus met Zacheüs in de boom.

We gaan samen voor: Anne Stelma, ds. Aafke Rijken en ds. Coby de Haan. De voorbeden worden gedaan door gemeenteleden. Zij bidden voor mensen, voor pastorale situaties waar zij op betrokken zijn en hart voor hebben.

Aan deze dienst werkt de cantorij mee onder leiding van Guus Fennema.

Na de dienst is er "KOFFIE MET EEN PLAATJE"

Laat je verrassen en doe mee!

Voor wie steek jij op woensdag 2 november een kaarsje op?



Een kaarsje opsteken voor een dierbare overledene is een bijzondere manier om iemand te herinneren. Of we iemand lang geleden hebben verloren of nog maar recent, door een kaarsje op te steken houden we hem of haar in onze herinnering levend.

***We ontsteken een kaars
om onze wanhoop te verdrijven
als teken
dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er licht zal zijn voor iedereen.***

"Volg het spoor van licht"

Petrakerk

Kerkewijk 135, Veenendaal

Programma:

Start is om 17.30 uur

17.30-17.45 live muziek – Hans Kroon

Welkom en gedicht - Coby de Haan

Je voegt je in het spoor.

Aanwezigen worden uitgenodigd om hun candlebag persoonlijk te maken, vervolgens neer te zetten op het liturgisch centrum en de kaars aan te steken.

Verder is er tot 20.00 uur een vrije inloop voor kerk en buurt en krijgt iedere

bezoeker de gelegenheid om een kaarsje in een candlebag te branden. Ook kinderen zijn van harte welkom!

Er is koffie en thee, en mogelijkheid tot gesprek voor wie daar behoefte aan heeft. Je kunt na 20 november (Eeuwigheidszondag) je candlebag ophalen bij de kerk. Dit is mogelijk tijdens de Open Kerk of na de kerkdienst.

Kliederkerk

De zomer met z'n lange, lichte dagen is weer voorbij. De dagen worden korter, het is eerder donker. Een mooi thema voor een kliederkerk: 'Licht en donker'.

Zit je op de basisschool en vind je het leuk om **samen** met papa, mama, opa of oma leuke activiteiten te doen? Om een korte viering te hebben over dit thema en dan samen lekker te smullen? Kom ook, samen met je ouders of je opa en oma. En je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. Of je nu weleens naar de kerk gaat of niet. Doe je mee????

De kliederkerk wordt gehouden op **zondagmiddag 13 november** in de Petrakerk, Kerkewijk 135. Vanaf 14.45 uur is de inloop. Je krijgt dan eerst wat te drinken en om 15 uur starten we met z'n allen met de activiteiten. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 9 november - bij ds. Coby de Haan:
drs.jdehaan@gmail.com

Groetjes, Coby, Else, Bianca, Hannah, Annemarie en Dirma



Vind jij het, net als ik, leuk en inspirerend om samen met anderen, teksten en verhalen uit de bijbel te lezen, je erin te verdiepen: waar gaat het over? wat is de achtergrond en context van dit bijbelgedeelte. En je af te vragen: welke boodschap zit hierin voor mij, voor ons in deze tijd? Hoe helpt dit mij op

mijn weg in leven en geloof? Of je nu een zoeker of een verdieper bent, doe mee. We lezen bijvoorbeeld van Prediker, een zoeker. Hij stelt kritische vragen: "Wat voor zin heeft het leven eigenlijk?", en Thomas, een leerling van Jezus, wordt van een gelovige een twijfelaar. Wat vinden deze beiden op hun zoektocht? En misschien heb jij zelf een bijbeltekst, waar jij vragen over hebt, of waar jij je samen met anderen in wil verdiepen? Ik ben benieuwd, wat zoek jij in de bijbel?

Je kunt je aanmelden bij mij via de email : drs.jdehaan@gmail.com

Of telefonisch: 06-16055455

We starten 2 november. De volgende 2 geplande data zijn 9 november en 16 november, maar dit kan in overleg met de deelnemers nog aangepast worden. De aanvang is om 20.00 uur. Het is in de Petrakerk.

Doe jij ook mee?

Coby de Haan

Gemeentezondag 6 november a.s.

Op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid houden we een themadienst – er is dan ook Avondmaal - met aansluitend een leuk programma naar keuze plus een gezamenlijke lunch. Dit najaar is dat in ZuidWest en komend voorjaar staat zoiets in De Open Hof te gebeuren. Over-en-weer zijn wijkgemeenteleden nadrukkelijk bij elkaar welkom.

Na de “reguliere” dienst onder leiding van ds. Coby de Haan kunnen we met haar daarover napraten. Iets nieuws ook: deelnemen aan een vegetarische kookcursus. Creatievelingen dagen we uit om een biodiverse tuin te verbeelden (een fantasieversie of misschien zelfs een echt ontwerp; is ook voor kinderen geschikt om zich in uit te leven. De gezamenlijke lunch bestaat uit het soepje en de hapjes die de nieuwgeschoolden zojuist hebben klaargemaakt.

Een ieder uit beide PGV-wijken: van harte welkom!

Inschrijven voor deelname voor na de kerkdienst kan bij Ytsen Wielstra: ytsenwielstra@live.nl

Namens de projectgroep GroeneKerk, Bert Geerken en Ytsen Wielstra

Beste gemeenteleden van sectie 3 (tussen Dijkstraat, Rondweg-West en de spoorlijn Utrecht-Rhenen)

In onze wijk zijn diverse contactpersonen actief door soms het bezorgen van post, door als aanspreekpunt te fungeren en op bezoek te gaan waar nodig of gewenst bij de mensen in hun straten.

Door verschillende oorzaken, zoals o.a. gevorderde leeftijd en gezondheid, zijn een aantal contactpersonen gestopt met hun taak. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe contactpersonen.

Het zou mooi zijn als u daar eens over wilt nadenken. We geven u natuurlijk graag nadere informatie. Wanneer u hiervoor interesse hebt kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Gert Landzaat via zw-ouderling1-sectie3@pkn-veenendaal.nl

Telefoon 0318-642703 of 06-83786284

of Heleen van Ommeren via hfondse@hotmail.com

Telefoon 0343-410015

Vast hartelijk dank voor uw medewerking!

Samen Eten in het Trefpunt.

De laatste vrijdag van oktober weer Samen Eten. Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellige maaltijd.

Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep.

Wanneer je vegetarisch eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden

Graag mee eten, maar je hebt geen vervoer, dan kunt je dat melden bij het inschrijven.



We hebben ook nog plaats voor kokers.

Wil je twee keer in het jaar meehelpen met koken dan kan je op het onderstaande adres aanmelden

Vrijdag 28 oktober 2022 aanvang 18.00 u.

Welkom vanaf 17.30

Opgeven kan tot en met dinsdag 25 oktober 2022

Ingang aan de Dennenlaan

Kosten 5 euro p.p.

Email adres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391

Van de Boekentafel

Afgelopen zondag stond in het teken van de Kinderboekenweek.

Er waren extra veel kinderboeken, en daar was veel belangstelling voor.

Er zijn er ook veel verkocht. Komende zondag zijn er ook nog veel kinderboeken! Uiteraard zijn er ook veel boeken voor volwassenen; zowel boeken rond geloven en kerk,

als ook een keur aan romans. Alleszins de moeite waard om een kijkje te nemen.

Als U suggesties heeft voor boeken die U op tafel mist, dan horen wij dat graag.

U kunt ook een boek via ons bestellen. Wij komen toch regelmatig bij boekhandel

Van Kooten.

Namens de Boekentafelgroep,

Dick Vogelesang



BHV'ers gevraagd:

Eerder dit jaar hebben we een oproep geplaatst voor BHV'ers. We hebben nu een lijstje met een 5-tal namen. Echter we zouden dat lijstje graag wat langer maken. Daarom nogmaals deze oproep:

Ben je in het bezit van een BHV-diploma, zou je je dan willen opgeven voor BHV – dienst tijdens de kerkdienst?

Als je nog niet in het bezit bent van een BHV diploma, maar je zou ons wel willen helpen, geef je dan z.s.m.

op, zodat je mee kan doen met de eerstvolgende cursus.

In de praktijk is het gelukkig nog niet voorgekomen dat de BHV-er daadwerkelijk wat heeft moeten doen. Het is wel zo dat het verplicht is om tijdens de kerkdienst BHV te hebben.

Het zou heel fijn zijn als er meerdere aanmeldingen komen, dan kunnen we het met elkaar doen en ben je ook niet al te vaak aan de beurt.

Graag z.s.m. doorgeven!

Dat kan door een mailtje te sturen naar zw-beheer@pkn-veenendaal.nl,

Namens het College van Kerkrentmeesters: Bedankt!

Omgan met verlies – een uitnodiging vanuit de Classis Utrecht

Op zaterdag 5 november 2022 komt Manu Keirse in Oudewater spreken over 'omgaan met verlies'. Manu Keirse is emeritus-hoogleraar verliesverwerking van de faculteit geneeskunde KU Leuven. Een fenomeen op dit gebied; tegelijkertijd bezit hij het vermogen om zijn verhaal toegankelijk en eenvoudig te brengen. Met veel voorbeelden uit zijn jarenlange ervaring met mensen die verlies en rouw ervaren.

Rondom zijn lezing heeft de Ring Woerden een themadag georganiseerd voor iedereen die te maken heeft of te maken krijgt met rouw en verlies, rond ziekte, overlijden of rondom een scheiding. En we staan stil bij de vraag hoe je als kerkelijke gemeenschappen mensen met verlieservaringen kunt bijstaan. Juist de maand november wordt er in kerken veel aandacht geschonken aan het herdenken van de overledenen, zoals met Allerzielen of tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag 20 november).

Programma en locatie: deze dag wordt gehouden in de Grote- of St. Michaëlskerk en het kerkelijk centrum 'De Rank' in Oudewater. Uitgebreide informatie met het programma vindt u op: <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/verlies/>

Opgaven met vermelding van een keuze van een tweetal workshops: zie bovengenoemde website. Er wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd.

Kijkcijfers dienst 16 oktober 2022

Direct:119 Opname:63

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal