

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 17

Zondag 25 september 2022

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Kerkdienst 25 september startweekend

De kerkdienst staat in het teken van het startweekend: Buurten in de kerk. We lezen Lukas 14: 12-24. Daar vertelt Jezus over iemand die een feestmaaltijd organiseert, maar de genodigden komen niet. Toch wordt het feest niet gecancelled. Nu wordt de buurt uitgenodigd. Ze gaan de straat op, “de heggen en stegen in”, en iedereen die wil is welkom! Zo gaat het feest toch door!

Daardoor geïnspireerd hebben we in onze Wijkgemeente ZuidWest geflyerd in de buurt, in de straten rondom de Petrakerk. Niet omdat allerlei vaste kerkgangers hebben afgezegd, maar we willen graag meer verbinding met mensen uit de buurt. Ik ben benieuwd of naast de ‘gewone kerkmensen’ mensen uit de buurt de uitnodiging aannemen, en mee gaan doen! Een uitdaging voor ons als gemeente om kerk in de buurt te zijn! Dus vraag je burens of ze zin hebben om mee te gaan!

Maar deze zondag willen we ook als gemeenteleden buurten bij elkaar, meer verbinding zoeken met elkaar. Zeg het tegen elkaar: Fijn dat jij er bent! En leer elkaar beter kennen: Wie ben jij, wat doe jij, wat houdt jou bezig? Zodat we als ZuidWest meer naar elkaar toegroeien, bruggen bij elkaar overgaan. Daar bieden wij dit startweekend, en ook deze startzondag allerlei prachtige mogelijkheden voor. Zowel op zaterdag als zondag gaan we samen aan tafel. Laat het een feest zijn!

De dienst is voorbereid met de commissie startweekend en de musici. We zingen mooie samenbindende, inspirerende liederen. Barbara Coster als organist en Ronald Vinke als pianist zullen ons begeleiden. En we hebben een uitdagend kindermoment #wiedurft.

Kom en doe mee!

Aandacht voor elkaar

Mevrouw Roks is weer thuis gekomen na een revalidatieproces in Elias te Bennekom. De bedoeling is dat ze thuis verder revalideert. Ze krijgt daar veel zorg en verdere ondersteuning. Gelukkig dat het gelukt is, dat zij toch weer naar huis kon. We hopen voor haar en haar man dat het goed gaat.

Ds. Coby de Haan

Bericht van Saskia van der Heide

In de zondagsbrief van 31 juli stond een berichtje dat ik, Saskia, tijdens een wandeling in Frankrijk niet goed ben geworden en opgenomen ben geweest in een ziekenhuis in Frankrijk. Inmiddels is er meer duidelijk. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ik een hersentumor heb. Hiervoor onder ga ik chemokuren die ik gelukkig thuis kan slikken. Ik voel me verder goed. De kaarten, appjes en bloemen doen ons als gezin erg goed.

Waarvoor onze dank!!!

Hartelijke groeten,

Frans, Saskia, Maarten en Thijs van der Heide

Van de Bloemengroep - Bij de liturgische schikking "Aan Tafel"

Wie nodig je uit aan tafel?

Alleen je eigen familie? Als symbool: 3 borden met 3 bekers op de tafel, uit de Brugkerk, De Goede Reede en de Petrakerk.

Of delen we ook met anderen? Een plek waar dit heel concreet wordt, is de avondmaalstafel.

Daar ontvang je brood en wijn als genadegaven van God, genoeg om van te leven en uit te delen.

Bloemengroet

Zondag 25 september, gaan de bloemen met een groet van ons allen en ter bemoediging naar de heer en mevrouw van 't Hoog. Zij is ernstig ziek.



ESTAFETTE

De boodschappen lijstjes
liggen achterin de kerk en
staan op de website.

Help je mee de voorraad
aan te vullen?



Doe je mee met het inzamelen van boodschappen voor de voedselbank?

Het is hard nodig in deze tijd!

Achterin de kerk liggen tassen en boodschappenlijstjes.

Inleveren kan:

- Elke zondag in oktober voor de dienst
- Elke donderdag in oktober tijdens de open kerk van 19-20 uur.

We hopen vele kratten te vullen met elkaar.

Namens de diaconie



T Samen Eten in het Trefpunt

Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellige maaltijd.

Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep.

Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en

daar wordt rekening mee gehouden

Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft.

Vrijdag 30 september 2022 aanvang 18.00 u. (Welkom vanaf 17.30 uur).

Opgeven kan tot en met dinsdag 27 september 2022

Ingang aan de Dennenlaan

Kosten 5 euro p.p.

E-mail adres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar: Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391



Wereldvoedseldag 2022

16 oktober is het wereldwijd Wereldvoedseldag, bedoeld voor een betere voedselverdeling en tegen de honger.

Op vrijdag 14 oktober wordt er in het Trefpunt voor beide wijken samen een sobere 3-gangenmaaltijd in dit kader geserveerd, met als inleider socioloog en voedingskundige Martin van der Gaag. Hij geeft vooraf een korte presentatie

over consumeren, voedselbederf, duurzaamheid en verspilling.

Geef u zo snel mogelijk op, **liefst voor maandag 10 oktober**, als u wilt komen eten en/of mee wilt helpen deze maaltijd te bereiden. U krijgt de ingrediënten en recepten.

Dus geef u op!

Ada Coppoolse, adacoppoolse@gmail.com, tel 0614979693 of

Ada Westerink, ada.westerink@gmail.com, tel 0637243741

Israël zondag 2 oktober 2022

In verband met deze zondag hebben wij als werkgroep Joodse Begraafplaats Veenendaal in overleg met de Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) Utrecht besloten om op deze dag de JB aan de Parallelweg in Veenendaal enkele uren open te stellen.

Van **14.00 uur tot 16.00 uur** zijn bezoekers welkom om over deze begraafplaats te

wandelen en/of zich te laten informeren over dit stukje historisch Joods erfgoed wat we nog bezitten in onze gemeente .

Het verbaasd ons altijd weer op open dagen te horen dat er zoveel mensen langs deze plek gelopen of gereden zijn zonder er ooit op geweest te zijn. Toegegeven het hek is bijna altijd gesloten uitgezonderd 4 en 5 mei en

open monumenten dag, dan moeten deze dagen i.v.m. de sjabbat niet op zaterdag vallen. Veelal horen we van bezoekers bij het verlaten van de JB -het was goed dat we hier waren-

U bent op deze zondag daar hartelijk welkom, mannen en jongens vanaf 14 jaar met bedekt hoofd, een leen keppeltje is eventueel beschikbaar.

Graag tot ziens,

J.H.J.W.(Jaap)Krocké

Coördinator Werkgroep

Joodse begraafplaats

Veenendaal

M 06-27160252/ T 0318-510904

krock007@xs4all.nl

Kruis van de Goede Reede geplaatst



toekomst bestendig te maken.

Het kruis dat bovenop het gebouw van de Goede Reede stond werd door oplettende gemeenteleden gered uit de sloop. Het heeft daarna even geduurd voordat we het eens werden over de juiste plaats. In de tussentijd is het gestraald en gemoffeld om het

Begin september is het stoepje opnieuw opgemetseld waarop het kruis nu stevig is verankerd. Rien Huibers heeft de led verlichting aangelegd, waardoor het er, vooral 's avonds en op donkere dagen, spectaculair uit ziet.

De volgende stap is om dat deel van de tuin te beplanten. Eerst wordt in de komende weken de regenwaterafvoer nog aangepast. De aannemer zal vervolgens de grond nog een keer diep omspitten. In overleg met de projectgroep Groene Kerken maken we dan een beplantingsplan waarna de klusgroep het een ander kan uitvoeren.

Dank aan de klusgroep voor de inspanningen tot zover.

Wist u dat.....

- wij het als kerk en werkgroep pastoraat belangrijk vinden om op de hoogte te zijn van mooie momenten en verdrietige of moeilijke momenten in uw leven ?
- wij daardoor met elkaar mee kunnen leven en omzien naar elkaar ?
- er niet altijd voldoende contactpersonen in de secties zijn om te onderzoeken wie een bezoekje of telefonisch gesprek op prijs stellen of nodig hebben ?
- het daarom zó fijn is, wanneer we een bezoekkaart ontvangen en contact op kunnen nemen ?
- een nieuwe bezoekkaart makkelijk te downloaden is via de website van de Petra kerk en er lege exemplaren liggen bij de inleverbus in de hal ?

Bezoekkaart

Stelt u het op prijs om bezocht te worden door iemand uit de protestantse wijkgemeente ZuidWest? Wij willen er graag voor u zijn!



Graag bezoek van:

- De pastor
- De sectie-ouderling
- De jeugdouderling
- De contactpersoon

Wanneer?

- Zo spoedig mogelijk
- Maakt mij niet uit wanneer

Uw gegevens:

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Datum indienen van het verzoek:

Opmerkingen:

Viering in de stijl van Taizé

Meditatie door zingen, Bijbel lezen, gebed, stilte en aansteken van kaarsen. Thema: Levend water. Zondag 25 september 19:00 - 19:30 uur in de Petrerkerk, Dennenlaan 5.



Kijkcijfers dienst 18 september 2022

Direct: 167 Opname: 118

WIL JE ZIEN WAT EEN
PRACHTIG WERK DE VOEDEL BANK
DOET?

**Ga mee met de
rondleiding!**

Dinsdag 11 oktober
19.30-20.30 uur.
Verzamelen bij de voedselbank
Gilbert van Schoonebeekstraat 75

Ga je mee?
Graag inschrijven op de lijst achterin de kerk of via
zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl

 **VOEDEL BANKEN.NL**
Veenendaal



Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



**Protestantse Gemeente
Veenendaal**