

Zondagsbrief

6^e jaargang, nummer 1

Zondag 26 mei 2024

Kleur van de zondag: **groen**



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Zondag 26 mei: Maaltijd van de Heer met jong & oud(er)

We vieren deze zondag weer samen het Heilig Avondmaal. Ons thema is: Aan tafel! Daarbij lezen we uit Psalm 23, Jesaja 25 en Lucas 14. In de dienst worden we muzikaal begeleid door Guus Fennema met zang van Carlijn en Laurens Noorda. De kinderen van groep 6,7, en 8 hebben twee keer een 'patatje met de dominees' gegeten en op allerlei manieren meer geleerd over het Avondmaal. Want waarom vieren we dat eigenlijk samen in de kerk en wat is dan de taak van de diaken? Tijdens het Tafelgebed, maar ook in ons zingen en in het binnenbrengen van brood en wijn hopen wij het samen vieren met alle generaties iets zichtbaarder te maken dan anders.

Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Roelie en Henk Hania.

Aandacht voor elkaar

Meneer van Driel is na een ziekenhuisopname nu voor verdere revalidatie in Charim, de Engelenburgh. We wensen hem hoop en kracht in zijn herstel.

Ds. Coby de Haan



Zondag 26 mei is de eerste collecte bestemd voor Stichting Leergeld Veenendaal

Hoe helpen wij? In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. In Veenendaal zijn dat er, volgens de laatste gegevens, 1400(!). Als Stichting Leergeld Veenendaal richten wij ons op kinderen uit gezinnen met

geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging en nog veel meer andere dingen en activiteiten. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van



kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau. Voor meer informatie, kijk op www.leergeldveenendaal.nl

Doe mee met deze collecte. Van harte aanbevolen!

HA collecte: Kanjuchi Clinic in Malawi

Voor de collecte bij de avondmaalsviering vraag ik uw aandacht voor Kanjuchi clinic, een project in centraal Malawi. Dit project wordt met medewerking van stichting World Servants uit Wolvega uitgevoerd. De kliniek in Kanjuchi is het sterk verouderde zorgpunt voor 32.000 zeer arme mensen in het Mzimba district wat ongeveer in het midden van Malawi ligt. De overheid is niet bij machte om alle afgelegen klinieken te onderhouden waardoor een aantal voorzieningen langzaam maar zeker teloor gaan. De hulpvraag voor Kanjuchi kwam door de contacten die ik daar heb op mijn pad, ik werd geraakt door de verhalen en beelden. Doordat ik daar betrokken was bij een aantal projecten, weet ik hoe belangrijk deze hulp voor deze grote groep zeer arme lokale bewoners is.

Er zijn best veel dingen nodig voor om deze kliniek verder te helpen. Een waterpomp, toiletten, matrassen, opslag voor de zonnepanelen en privacy voorzieningen in de kraam en opnamezaal. U en ik kunnen er samen voor zorgen dat we voor hen de belangrijkste noodzaken kunnen voorzien, dat medische zorg voor hen beschikbaar blijft. Graag zou ik hen helpen, in de 1^e plaats met een waterpomp. Betrouwbaar water is van levensbelang. Het boren van een waterput en het plaatsen van een handpomp daarop kost € 5750,-

U kunt deelnemen aan de collecte op de voor u gebruikelijke manieren of door het rechtstreeks overmaken naar: NL39 TRIO 0338 4163 31 t.n.v. Stichting World Servants Nederland onder vermelding van Kanjuchi clinic

Hartelijke groet, Eric van Solingen

Bericht van de boekentafel

Onlangs zijn er drie prachtige romans op de tafel bijgekomen.

* **Rob van Essen : Ik kom hier nog op terug.** De schrijver won met dit boek de Libris Literatuurprijs 2024. Eerder won hij met "De goede zoon" ook al eenzelfde prijs. Een literaire roman die nieuwsgierig maakt.

* **Judith Visser : Zondagsleven.** De schrijfster weet uit ervaring hoe het leven met autisme is. Ze heeft de belevingswereld van iemand met autisme op invoelbare en aangrijpende wijze kunnen beschrijven.

* **Isabel Allende : Violeta.** Op de flap staat: de romans van Isabel Allende zijn met de jaren alleen maar beter geworden. Wij kunnen ook dit boek van harte bij U aanbevelen.

*Namens de boekentafelgroep,
Dick Vogelesang*



Samen Eten in het Trefpunt.

Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner.

Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks.

Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep.

Wanneer je vegetarische eet kan je dat

aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft.

Vrijdag 31 mei 2024 aanvang 18.00 uur.

Welkom vanaf 17.30 uur.

Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met **dinsdag 28 mei 2024**

Ingang aan de Dennenlaan

Kosten 5 euro p.p.

E-mail adres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar: Tonny van Woerkom- Beumer, 0318-521391.

Er is weer een nieuwe podcast online.

In deze 21e aflevering is Peter aan het woord. Hij vertelt aan de hand van Romeinen 8 vers 38 en 39 over hoe hij Gods troost ervaart in zijn leven. Gods aanwezigheid helpt hem om moeilijkheden een plek te geven. Deze podcast is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar troost en hoop.

Je kunt te podcast vinden via de website van onze gemeente www.petrakerk.nl of via [spotify](https://open.spotify.com/).

INZAMELING VOEDSELBANK

Afgelopen week tot en met Pinksteren zijn er **ZES** kratten met producten voor de voedselbank gevuld. Laten we proberen dit mooie resultaat een vervolg te geven. Tijdens de Open Kerk is er altijd gelegenheid om producten te brengen. Het boodschappenlijstje staat op de website, ligt in de hal van de kerk en in Het Trefpunt. Welkom op de volgende momenten:

Dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur

Donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Jasper van der Horst en Arend Vleeming

Kliederkerk

Op 9 juni is er weer Kliederkerk met als thema: Kijk en verwonder! Dit keer wordt de Kliederkerk buiten in de natuur gehouden.

Bij aanmelding vragen wij de deelnemers hun telefoonnummer om eventueel op het laatste moment de locatie te kunnen wijzigen in verband met de weersomstandigheden. We laten ons deze Kliederkerk inspireren door het scheppingsverhaal.

We gaan de natuur in om te kijken en ons daar te verwonderen over al wat daar leeft. Daarna is er een korte viering onder de blote hemel met liedjes over de schepping en horen we het scheppingsverhaal. Daarna picknicken we gezellig met elkaar. We hopen op mooi en droog weer. Bij slecht weer kunnen we terecht in de Petrakerk. Neem je picknickkleed en picknickmand mee. Wij zorgen voor het drinken.

Locatie: Slaperdijk, kruising Dijkstraat-West. We starten om 15 uur en om 17 uur gaan we weer naar huis. Geef je je op? Uiterlijk woensdag 5 juni via mailadres kliederkerkveenendaal@gmail.com. Als je je aanmeldt, krijg je ook met Google Maps de precieze locatie toegestuurd. Er is parkeergelegenheid onder aan de dijk. Met de fiets kun je dichtbij het Kliederkerkterrein komen. We houden je na aanmelding op de hoogte! Wij hebben er zin in! Tot 9 juni.

Kliederkerkteam Veenendaal: Hannah Honders, Jennifer Ruitenbeek, Annemarie de Mooij, Peter en Harriet Pottjewijd, Harma van Krugten en Coby de Haan

**kliederkerk
Veenendaal**

LOCATIE: KRUISSING DIJKSTRAAT-WEST EN
SLAPERDIJK | VEENENDAAL

zondag 9 juni
15:00 - 17:00 uur

Voor (groot)ouders
en kind(eren)
in de basisschoolleeftijd

laagdrempelig
samen kerk beleven

**iedereen
is welkom!**

thema:
Kijk en verwonder!

Graag opgeven via:
kliederkerkveenendaal@gmail.com



Thema:

Wees niet bezorgd,
maar...

Info: nynkedeboer3@hotmail.com

Viering in de stijl van

Taizé

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van
kaarsen.

Zondag 2 juni 2024
19:30-20:00 uur

In de Petrakerk,
Kerkewijk 135



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Kijkcijfers zondag 19 mei

Direct: 106 Opname: 75

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal