

Zondagsbrief

3^e jaargang, nummer 16

Zondag 26 september 2021

2^e zondag van de herfst



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

De liturgische kleuren paars, wit, groen en rood worden in de kerk gebruikt ... als teken dat zij door het water van de doop gewassen zijn.

Groen is de minst uitgesproken kleur.

Ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting, van het groeien van wat God gezaaid heeft in onze tijd en onze wereld.



VREDESWEEK

Afgelopen week was (of wanneer u dit bericht eerder leest: deze week is) de Vredesweek. Ook in ZuidWest willen we hier aandacht aan schenken. Vrede is nooit vanzelfsprekend en verdient onze blijvende aandacht en inzet!

Tijdens het startweekend vorige week en tijdens de openkerk-momenten stond de **vredesboom** in de kerk. Die hangt nu hopelijk vol met uw wensen en goede ideeën

voor vrede!

Het thema van de Vredesweek is dit jaar **'Inclusief samenleven'**. Dit zal in de dienst op **26 september** ruim aandacht krijgen. We lezen uit Marcus 9, waarin we onder meer horen hoe Jezus een kind in het midden plaatst als de leerlingen onderling uit proberen te maken wie van hen de belangrijkste is.

Dit is extra mooi omdat in deze dienst ook Thom (Thomas Pieter) Hermans gedoopt wordt!

Voor de kinderen is er in de kindernevendienst een leuke creatieve activiteit die bij het thema 'Vrede' aansluit.

Afhankelijk van het moment waarop u deze zondagsbrief leest, kunt u nog aan de volgende activiteiten deelnemen in de Vredesweek:

Walk of Peace, een wandeling door het centrum van Veenendaal met rustmomenten, waarop mensen met verschillende achtergronden iets vertellen over hun leven, of over vrede.

Verzamel- en vertrekpunt..... boven aan de markt bij de Oude kerk.

Datum en tijd.....zaterdag 25 september a.s. om 14.00 uur.

Lezing over Ruth door PAX-medewerker Edwin Ruigrok, waarbij hij de verbinding zoekt naar een inclusieve samenleving.

Plaats..... het gebouw van Het Apostolisch Genootschap, Goudmos 2 in Veenendaal

Datum en tijd..... zondag 26 september om 10.00 uur.

Aanmelding noodzakelijk i.v.m. het aantal toegestane personen, maar ook via livestream te volgen, eventueel op een ander tijdstip.

In de komende maanden staan nog op het programma: een vredesmaaltijd, een film over vrede en een activiteit omstreeks de kerstdagen.

Via Samen Een zal u daarover t.z.t. bericht krijgen.

Voor aanmeldingen voor de lezing van Edwin Ruigrok en/of eventuele vragen kunt u terecht bij Elly Dijkstra-Groenewegen

Email ellygroenewegen@gmail.com

Mob 0624544062

Ook voor aanmeldingen voor nieuwe leden van onze vredesbeweging ViV bent u op dit adres van harte welkom. Graag tot ziens!

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar familie van Eden.

Vanuit de wijkkerkenraad:

Startweekend

Wat was het goed elkaar het afgelopen weekend weer op verschillende manieren te kunnen ontmoeten! Op de rommelmarkt, tijdens de barbecue, op de springkussens, tijdens de overnachting in de binnentuin, rondom de eredienst, bij de koffie, fietsend, wandelend en bij de minimusical. Het weer was prachtig, de sfeer goed, kortom een mooie start van een nieuw kerkelijk seizoen. Aan iedereen die hier op de één of andere manier een steentje (of steen!) heeft bijgedragen zeggen we: DANK JULLIE WEL!

Afscheid Mirande van der Wilt

Met ingang van 1 oktober stopt Mirande met haar werk als kerkelijk werker in onze wijkgemeente. Vanaf 2005 is zij betrokken geweest bij het ouderenpastoraat. De eerste jaren in wijkgemeente West De Goede Reede, later ook in Centrum-Zuid Petrakerk. Nu nemen we als wijkgemeente ZuidWest afscheid van haar. Dat gaan we doen in en na de dienst op **zondag 3 oktober**. Fijn als u dit met haar mee wilt beleven, in de kerk of online. De dienst begint dan weer een half uurtje later, om **10.00 uur!**

N.a.v. de laatste persconferentie

Deze week heeft het moderamen uitvoerig gesproken over hoe we om moeten gaan met de versoepelingen die 25 september ingaan. De verwachting is dat over ong. 4 weken het ventilatiesysteem, waar onlangs door het CvK voor gekozen is, in de kerkzaal aangebracht zal worden. Tot dat gerealiseerd is, zullen we doorgaan op de manier zoals we het nu doen. Het aantal uitnodigingen vanuit Kerktijd is verhoogd naar 100. Daarmee zitten we, samen met de medewerkers die elke zondag actief zijn, op het maximale aantal mensen dat op afstand in de kerkzaal kan zitten. We blijven dus de 1,5 meter

voorlopig nog even hanteren tijdens de dienst. Waarbij we u nogmaals vragen de aanwijzingen van de hesjes op te volgen en in de banken door te schuiven, zodat er geen mensen voor u langs hoeven te gaan. Wanneer de ventilatie verbeterd is, zullen we waarschijnlijk stapsgewijs het aantal bezoekers gaan opschalen. Hoe we dat gaan aanpakken, daar wordt op dit moment nog over nagedacht.

*Met een hartelijke groet,
Carla van Maasakkers, scriba*

BERICHT VAN COMMISSIE KERK EN ISRAEL

Lezing Rabbijn Clary Rooda, Een ecologische benadering van de joodse spijswetten, 7 oktober in het Trefpunt.

Je inzetten voor een betere wereld.

Dat is de opdracht voor de mens, toen en nu. Al eeuwen geleden kregen joden zowel als christenen ethische principes aangeleverd in de Torah / Bijbel. Denk maar eens aan thema's als het omgaan van de mens met elkaar, met dieren, met de natuur, met de sabbat, met voeding, met verspilling, met productie, met klimaat en milieu.

Rabbijn Clary Rooda zal met ons hierover nadenken en in gesprek gaan. Zij neemt ons mee in de bijbelse verhalen van vroeger, over hoe wij ons nú concreet kunnen inzetten voor een betere wereld. Zij is opgeleid als Rabbijn en haar scriptie ging over: Een ecologische benadering van de joodse spijswetten. U wordt ook uitgenodigd om mee te luisteren en na te denken over hoe we samen verder kunnen op weg naar een nieuwe wereld. Welkom, namens de Commissie Kerk & Israël PGV.

Datum: Donderdag 7 oktober 2021
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5, Veenendaal
Informatie: Janne-Marie van Heteren
Aanmelden: 0318-556431 of jmvheteren@hotmail.com

T/m 3 oktober (Israëlzondag) kunt u zich aanmelden. Bij onvoldoende inschrijving kiezen we ervoor de lezing niet door te laten gaan, omdat de Rabbijn uit het hoge noorden komt (boven Groningen). Maar natuurlijk komt u, nu het eindelijk weer kan/mag. Wij zien uit naar uw komst.

Aanbevolen literatuur:

Bij de voorbereiding op de gespreksavond met **Rabbijn Clary Rooda op donderdagavond 7 oktober in het Trefpunt** kwam de commissie Kerk en Israël twee titels van boeken tegen die zijn geschreven over het onderwerp van die avond. In de Tora en de Joodse spijswetten is de basis te vinden voor mens- en dierenwelzijn, duurzaamheid en fair trade. Onderwerpen die ons dezer dagen allemaal bezighouden. Daarom geven wij de titels door.

Titel: Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie

Auteur: Dr. Marcus van Loopik

“Tora – een ecologisch leerboek voor iedereen”. Met die hoofdstuktitel leidt Marcus van Loopik zijn boek in: “Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie.

We kunnen het woord “actueel” eraan toevoegen, omdat er voortdurend lijnen getrokken worden met actuele vragen rond milieu en klimaat. Marcus van Loopik schrijft zijn boek voor een breed publiek. Dat is vanuit het inzicht dat “het daarbij niet om specifiek Joodse inzichten gaat, maar om Torawijsheid die aan de verantwoordelijkheid van de gehele mensheid appelleert en ieders belang raakt”.

Hij vraagt zich af hoe onze westerse beschaving met alles wat die de aarde en de dieren heeft aangedaan, eruit gezien zou hebben als christenen al deze ecologische relevante teksten actuele aandacht hadden gegeven.

Titel: Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis

Uitgever: Stichting PaRDeS / Amphora

In dit boek komen vier auteurs aan het woord, vanuit de tradities van jodendom, christendom, islam en humanisme.

Beide boeken zijn goed leesbaar voor ouderen en **jongeren**. Met de vele citaten uit de Joodse traditie, vooral vanuit de Talmoed, kunnen deze boeken veel gespreksstof opleveren over de actuele vragen rond milieu en klimaat. De Schrift kan zo voor joden en christenen opnieuw tot leven komen.

Agenda's in de PGV App

Met het opstarten van de kerkelijke activiteiten zijn we ook begonnen om meer gebruik te maken van de agenda in de PGV app.

De agenda wordt per groep bijgehouden. Zo ziet u de kerkdiensten van ZuidWest als u bovenin het scherm van de app de groep “ZuidWest” selecteert en dan onderin het scherm op “Agenda” tikt. In de agenda van de groep “PGV” staan nu alle VIS activiteiten want die zijn bovenwijks. Wanneer u eerst “Mijn kerk” selecteert en dan op “Agenda” tikt ziet u de agenda's van alle groepen waar u lid van bent gecombineerd.

Dat geldt overigens ook voor berichten: bepaal eerst in welke groep u een bericht wilt delen en maak dan het bericht aan, of selecteer de foto.



VIS
IN OPEN
WATER

ISAIAH
BERLIN

CORONA & VRIDHEID

FILOSOFISCH CAFÉ
CAFÉ SUBSTITUTE EDE
NIEUWE STATIONSSTRAAT 27

OKT
19
2021

INLOOP | 20.00 UUR
AANVANG | 20.30 UUR

OPGEVEN BIJ:
PAULSTEGENGA@GMAIL.COM

Filosofisch café

Zoals je al hebt kunnen lezen in het V.I.S programma starten we bij voldoende aanmeldingen op zondagmiddag 31 oktober met een Veens filosofisch café! Maar...eerst gaan we de kunst afkijken in Ede. Iedereen die het wat lijkt om met ons mee te doen en te denken nodigen we bij deze dringend uit om mee te gaan op dinsdagavond 19 oktober naar Ede. Aarzel niet en meld je aan, dan regelen we vervoer in overleg. Na deze ervaring gaan we met elkaar van start op 31 oktober. Mail naar: paulstegenga@gmail.com of bel 0318521222. Wij gaan in ieder geval!

Hans, Paul en Brenda

Kijkcijfers online dienst 19 september 2021:

Direct 189 Opname 114

Afrekening Kringloopmarkt en Gemeente BBQ

Op het moment van schrijven zijn nog niet alle gegevens bekend, de laatste betalingen voor de BBQ druppelen nog binnen. Petra Actief is erg blij met het behaalde resultaat. Het is in ieder geval voldoende om het nieuwe kozijn van de Treffic zolder te voorzien van zonwering.

Kringloopmarkt en BBQ 18 sep.

2021

Opbrengsten	Voorverkoop	Markt	Kosten	
Spullen	€ 99,00	€ 732,10	Kraamhuur	€ 225,00
Kleding		€ 461,40	Springkussens	€ 210,00
Boeken	€ 752,00	€ 379,50	Barbecue	€ 1.102,50
Bar verkoop		€ 467,25	Kosten bar	€ 98,40
	€ 851,00	€ 2.040,25		
Totaal Bruto		€ 2.891,25		
Ontvangsten				
BBQ		€ 693,00	Totaal kosten	€ 1.635,90
Ten laste van			Saldo Petra	
wijkbudget		€ 487,50	Aktief	€ 2.435,85
		€ 4.071,75		€ 4.071,75

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal