

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 42
Zondag 28 maart 2021
6e zondag van de Veertigdagentijd
'Palmzondag'



Mededelingen

Kleur van de zondag: Paars

'Hosanna in den hoge' Psalm 118.

De kleur van ingetogenheid, voorbereiding, tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw van der Laan Boompjesgoed 83.

Bij de liturgische (bloem)schikking



In deze 40 dagentijd horen we samen met de Kindernevendienst hoe Jezus Zijn weg ging door het leven, met daarbij alle hoogten en diepten. Maar ook een weg naar het Leven.

Deze week volgen we de tekst Marcus 11:1-11

Kerkdienst 28 maart

Deze zondag vieren we Palmpasen. De kinderen hebben mooie Palmpasen stokken gemaakt. Er zal door middel van een filmpje een virtuele Palmpasentocht zijn in de dienst.

Ds. Loes Kraan is de voorganger in de dienst.

Aandacht voor elkaar:

Marijke Meijbaum, Wezellaan 29, zal een zware tijd tegemoet gaan, nu ze behandelingen met chemo en bestraling gaat krijgen in het Radboudziekenhuis Nijmegen. Gelukkig heeft ze het perspectief van genezing. We wensen haar kracht en moed.

Everdien Jansen, Mina Krusemansingel 84, krijgt onderzoeken in het UMC Utrecht in verband met terugkerende uitvalsverschijnselen. Ze hoopt hiermee meer duidelijkheid te krijgen wat er met haar aan de hand is.

De eerste collecte op zondag 28 maart is voor:

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is.....

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt

gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmпасen, of doneer online. Hartelijk dank!

De Paastijd kerkdiensten in de Petrakerk staan in het teken van DE TUIN.

Op **1 april Witte Donderdag** in de Petrakerk staan we stil in die tuin bij Jeruzalem: de Hof van Getsemané. Het is de plaats van het waken en bidden, de worsteling met God en het verraad. In deze dienst vindt de viering plaats van de Maaitijd van de Heer. Dan zullen we de tekenen van Christus, van zijn liefde en vergeving, delen. We breken en eten matses, in navolging van het Joodse Pesachmaal, en we schenken en drinken de drank van de wijnstok: druivensap. Zo doen we wat Jezus zelf in het laatste avondmaal voor zijn sterven heeft ingesteld. U kunt het thuis meevieren, door ook brood of matses en druivensap van tevoren klaar te zetten. Zodat we alhoewel op afstand toch samen zijn verbonden en hiermee ons geloof belijden.

Op **2 april Goede Vrijdag** laten we ons meevoeren naar die letterlijke en figuurlijke buitenplaats: Golgota. Waar Jezus zijn missie op aarde volbrengt: getuigen van de liefde van zijn Vader, die zich door niets laat begrenzen, ook niet door de dood. We lezen het lijdensverhaal uit het Johannes evangelie, omlijst door muziek en zang. En horen dan ook hoe Josef uit Arimatea en Nikodemus het lichaam van de gestorven Jezus verzorgen en het in een nieuw graf in een tuin, een olijfgaard, leggen. Rusten zal het daar tot de eerste dag.

Op **3 april in de Paaswake** lezen we uit Genesis 2 en 3 over de tuin van Eden. De tuin die God heeft gecreëerd, en waarin de mens is aangesteld als tuinier. Daar staat ook die zwarte bladzij in de tuingeschiedenis: de mens die eet van de verboden vrucht van de boom in het midden van de tuin en daarom wordt hij verdreven uit het paradijs. Maar dan in Jesaja 32:15b-20 wordt ons geschilderd een nieuwe bloeiende tuin, waar mensen in vrede wonen. Tot slot spreekt Openbaringen 22 over een tuin midden in de stad met een boom, waarvan de bladeren genezing geven en een rivier die leven geeft. Het eindigt met die prachtige woorden: "Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust" Alles is gezegend! In de Paaswake zal de nieuwe Paaskaars aangestoken en de Kerk in worden gedragen. We geloven dat God met Pasen een vuur heeft ontstoken dat nooit meer dooft. Het is fijn als u op dat moment ook thuis een kaarsje aansteekt, en zo licht ontsteekt in de nacht. Daarmee belijden we ons geloof: De Heer is opgestaan. Hij leeft!

Op **4 april Pasen** gaat het verhaal in de tuin verder, opnieuw uit het Johannes evangelie. De tuin waar de stilte heerste, waar de dood was, daar wordt Maria bij naar naam geroepen door de Opgestane. De graftuin wordt op nooit gedachte wijze een tuin van leven en van bloei!

In deze en vorige zondagsbrieven leest u over wat er zoal verder in deze dienst zal gebeuren: een dorre boom die tot bloei wordt gebracht met behulp van de kinderen, bijzondere ervaringen in tuinen, het U zij de glorie dat ondertiteld wordt door gemeenteleden en het prachtige lied 'Walking in a garden' zal klinken. Hier leest u alvast het laatste vers daarvan in een Nederlandse vertaling van Fokkelien Oosterwijk.

*In een tuin, omgeven
door net vroege licht,
klinkt Maria's vragen
waar zijn lichaam ligt.
Maar de tuinman glimlacht,
noemt naar naam en zegt:
'Lente is net nu voorgoed,
dood is afgelegd'*

Wii wensen u en jou een opgewekt Pasen!
Ds. Marieke Muijen en ds. Coby de Haan

Gewijzigde aanvangstijd paaswake

In tegenstelling tot wat in Samen Eén staat vermeld, zal de paaswake op zaterdag 3 april beginnen om 19.30 uur!

Aanvangstijd eredienst

Denkt u er nog aan? M.i.v. zondag 4 april, 1e paasdag, zal de eredienst weer een half uurtje eerder beginnen, om 9.30 uur!

Zondag 27 maart, zomertijd

Een uurtje minder slapen ☹️



Zondag 4 april, aanvangstijd: 9:30 uur



Update Vastenactie 2021

We zijn nu ruim vijf weken in actie voor ons vastenproject 'Zorgwoningen De Goede Reede'. De spaarteller staat op: € 3.123,- (24 maart 2021). Dit is een mooie tussenstand, waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan de door Ria Arends geschetste droomtuin met daarin vrolijke bloemen, een tuinset om lekker op te kunnen zitten en misschien wel een klein vijvertje met mooie vissen erin.



De looptijd van het vastentijdproject is nog één week. Een week waarin we toelevan naar Pasen. En een week waarin we de spaarteller nog een zetje kunnen geven!

Bijvoorbeeld door 'De Verrassende Wandelgids' te bestellen met daarin 3 verrassende routes die speciaal voor onze vastenactie zijn samengesteld door De Wandelmaker:

Elk van de 3 routes begint bij een bekend kerkgebouw:

- 'Waar wij wonen' is de rondwandeling Zuid-West (11km), die begint bij de Petrakerk
- 'Over het Kleine en Grote Veenlo' is de rondwandeling Centrum (4km), die start bij de Oude Kerk op de Markt
- 'Naar het Nieuwe Groen' is de Rondwandeling Noord-Oost (11km), die begint bij kerkgebouw van de Open Hof aan het Ronde Erf

Voor alle drie de routes geldt dat het thema: 'onbekend, nieuw en vergeten' veel wandelaars zal verrassen.

Het wandelgidsje is heel compleet, er is een duidelijke routebeschrijving met kaartjes opgenomen, veel bezienswaardigheden onderweg worden beschreven en zijn veelal voorzien van foto's.

Surf naar: <https://www.petrakerk.nl/Wandelgids> en bestel!

Daarnaast zal de **collecte** op **Witte Donderdag 1 april** aangewend worden voor ons vastenproject. Houd je/uw QR-code scanner dus gereed, wanneer je/u deze dienst bijwoont. Vermeld bij overschrijvingen voor deze collecte graag duidelijk 'Vastenproject ZuidWest' in het omschrijvingsveld.

Wanneer jij/u er de voorkeur aan geeft om separaat een geldbedrag over te maken voor de vastenactie 2021, dan kan dat natuurlijk ook en wel via het bankrekeningnummer **NL 14 RABO 0395 1389 06** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van **40-dagen-project wijk ZuidWest**.

Na volgende week zullen wij het definitieve vastenactie-resultaat vaststellen. Wij willen het resultaat in de 2e week na Pasen met je/u delen.

Diaconie Wijkgemeente ZuidWest

Symbolische schikkingen gedurende de 40 dagentijd

Voor **a.s. zaterdag 27 maart** heeft u nodig:

Dezelfde ondergrond als de vorige weken.

Gedroogde hortensia, paarse tulpen, wat grint of aarde, wat rozemarijn.

Op **Witte donderdag** gebruiken we druiven en een bosje gedroogd koren. De vaasjes droog.

Op **Goede vrijdag** geen vaasjes nodig. We maken een kruis van 4 stokjes of snoeihout van de roos, en stenen. Touw of binddraad. Ook gebruiken we een fakirbed=prikker om het kruis rechtop te kunnen zetten. Klemmen tussen de stenen kan ook.

Stille zaterdag: wat fijne klimop en een waxinelichtje + alles van Goede vrijdag.

Voor de schikking van **zaterdag 3 april** gebruiken we:

Verschillende witte bloemen en een bloesemtak.

Goede paasdagen Lia en Anneke.



Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

Dus hou je van puzzelen en QRcode-tochten, ga dan de uitdaging aan in de Paasdagen en doe mee met onze PaasChallenge in ZuidWest.

Vanaf vrijdagmorgen 2 april, Goede Vrijdag, tot en met maandagavond 5 april, Tweede Paasdag, kun je in tweetallen, of alleen of als gezin coronaproof meedoen.

Schrijf je in als deelnemer, reserveer je starttijd via Calendly
<https://calendly.com/paaschallengezw/paaschallenge-2021?month=2021-04>

De Paas Challenge vindt plaats in en rond de Kerkewijk en duurt ongeveer 60-90 minuten. Het is geschikt voor iedereen, maar in het bijzonder gemaakt voor tieners en jongeren (10-18 jaar).

DUS TEENS wees erbij en vul de planner als eerste in!

Je krijgt nog nadere informatie, waar het startpunt is, en wat je mee moet nemen.

OOK ZIN IN VAKANTIE?!!!

Het vakantie bureau van de PKN wil in juni weer starten met vakantie weken voor verschillende doelgroepen.

Heeft u interesse, kijkt u dan op de website

www.HetVakantiebureau.nl om een brochure aan te vragen.

Heeft u hulp nodig of zijn er nog vragen, neem dan contact op met de diaconie. (zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl). Wij helpen u graag.

Kijkcijfers onlinedienst zondag 21 maart 2021

Direct	293
Opname	138

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal