

Zondagsbrief

6^e jaargang, nummer 45

Zondag 30 maart 2025

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

Over zondag

Aankomende zondag 30 Maart is het al weer de 4e zondag van de Veertigdagentijd. We lezen we het bekende verhaal van de graankorrel uit het Evangelie van Johannes. Eén beeld van de expositie trof mij en deze zal ook terugkomen in de dienst samen met lied 982. 'In de bloembol is de krokus', zo is de Nederlandse titel. Maar het Engelstalige origineel zegt het veel krachtiger: Hymn of Promise (lied van belofte). Met welke belofte leven wij?

Meeleven

Ingrid Mentink heeft bij een ongelukkige val haar heup gebroken. Op dit moment verblijft zij bij haar zus in Duiven om een tijdje te revalideren. We krijgen als gemeente de hartelijke groeten en wensen haar op onze beurt geduld en een voorspoedige genezing toe.

Ds. Loeki van der Laan

Mevr. T. de Vries-van Hemert ligt al een paar weken in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede. Stuur u haar een kaart zodat ze zich niet vergeten voelt?

Alette van de Lagemaat

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Mariëlle Reijkerkerk.

Bij de bloemschikking:

Deze veertigdagentijd volgen we de KND (kindernevendienst) verhalen waarin een tuin centraal staat. In onze tuin staat in het midden een olijfboom, symbool van vrede en hoop. Deze week lezen we Johannes 12: 20 - 27:

De graankorrel valt in de aarde, sterft en draagt daarna veel vrucht.

Bericht van de boekentafel

De "Boekenweek" gaat nog even door op de boekentafel

Er liggen weer veel nieuwe titels op de tafel waaronder b.v. Jonah Falke "biblebelt" waarin hij op integere, lichtvoetige maar op respectvolle wijze verslag doet van zijn bevindingen en ervaringen met mensen.

Iris de Graaf met haar boek "Vrijuit" is correspondent in Moskou en doet verslag van het land van haar grootmoeder en dan is er een oorlog.....

Annet Schaap met haar boek "Krekel" krijgt lovende kritieken. Het is een juweel van een boek ontroerend en overtreft alle verwachtingen.

Bij aankoop van een boek krijgt u het "boekenweekgeschenk" erbij

Namens de boekentafel,

Hemmy Swanink

Vastenactie 2025: Stichting Leergeld Veenendaal – Zomers Kledingpakket

We zijn nu zo'n 3 weken in actie. Ons streefdoel is om minimaal 6.000 euro – en hopelijk nog meer – op te halen, zodat we alle 150 kinderen kunnen helpen met een zomers kledingpakket à 40 euro. De huidige inzamelstand is € 4.228 (peildatum 23 maart).

Graag extra aandacht voor de volgende acties:

- We delen een moment van **bezinning en een sobere maaltijd** met elkaar op **donderdag 3 en 10 april van 18:00 tot 19:00 uur** in het Trefpunt. Inschrijven kan steeds tot de zondag ervoor.
- Op **zaterdag 12 april** vind de **diaconale dag** plaats:
 - Haal de bestelde eieren, geraniums of kaarsen af.
 - Versier feestelijke palmpaasstokken.
 - Geniet van versgebakken pannenkoeken.
 - Verken samen onze prachtige omgeving en schrijf je in voor een wandeltocht of fietstocht. Inschrijven tot zondag 6 april.
- Op **zondag 13 april**, direct na de dienst, vindt de **talenteneiling** plaats! Kom en bied op bijzondere diensten en ervaringen, zoals een dagje zeilen in Friesland, drumlessen, coupeusewerk voor je kleding of een portret in opdracht. Er is voor ieder wat wils, van een wijnproeverij, hulp in de tuin tot creatieve workshops en lekkernijen zoals Monchoutaart of glutenvrije taart. En dit is nog maar een greep uit het aanbod...

Bekijk het overzicht van aangeboden en gevraagde diensten en producten – en ontdek alle andere acties – op: www.petra-kerk.nl/40_dagen_2025. Doe ook mee en schrijf in of bestel!

Daarnaast kan er ook een geldbedrag worden overgemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer **NL 14 RABO 0395 1389 06** t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van

Vastenproject ZuidWest. Alvast dank voor jullie deelname!

De vastenactie werkgroep en de diaconie van wijkgemeente ZuidWest.



De Kerk is Open

In deze verwarrende tijden kan een kaarsje branden, hoop en troost bieden.

Of kom voor een moment van stilte, een gebed of een luisterend oor. Van harte welkom, er is koffie en thee.

Bekijk ook de veertien staties, geschilderd door Marijke van Dijk.

Deze hedendaagse vertolking van de kruisweg geeft het onontkoombare lijden weer, in een wereld waarin we geneigd zijn te denken dat alles maakbaar is.

Maar het spreekt ook van de verwachting dat er na

elk eind weer een nieuw begin volgt. Dat het na elke winter ook weer lente wordt. De hoop van Pasen.

Van deze tentoonstelling is een boek gemaakt, te verkrijgen voor €16,00.

Zondags op de boekentafel en tijdens de Open Kerk.



Info: nynkedeboer3@hotmail.com

Viering in de stijl van

Taizé

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van
kaarsen.

Zondag
6 april 2025

16:30-17:15 uur

In de **Petrakerk**,
Kerkewijk 135



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Let op! Eenmalige wijziging aanvangstijd van de Taizéviering; zie poster. In Samen Eén staat 2x een onjuiste tijd.

Opbrengst collecte zondag 23 maart 2025

Diaconie/KIA Moldavië	€ 505,20
Kerk	€ 322,05

Kijkcijfers zondag 23 maart 2025

Direct: 104 Opname: 65

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal